

## Fjärde roten, tomt 63

### *Kvarteret Tre Remmare*

Femte roten 1637–57v

Ekelundsgatan under skogen

Första roten 1657 h–70

4.61, 4.62, 4.63 Drottninggatan 1

### *Helge stenhuggare*

1666, 1670–73, M1676: Cronones stenhuggare ¼ tomt

Han är väl den *Helge Larsson*, som säges bo söder om den tomt som 1674 uppmättes åt Anders Åkerman. Att han stod angiven så ojämnt i bakugnslängderna beror på att kronobetjänterna vissa år utbröts ur längderna och dit räknades enligt en lista 1676 Helge Stenhuggare.

Den 28.4.1707 fick en ”ung person och borgareson” *Helge Bengtsson* och hans bror *lärestyrman Jacob Bengtsson* rättens konfirmation på den tomt, som deras farfar Helge stenhuggare för lång tid sedan fått av stadens lovl Magistrat, som var en liten plats till Ekelundsgatan belägen, vilken dem ”av då varande ingenjören Hector Loffman tillmäten blev och rätten brev därpå givit, där deras fader skeppare Bengt Helgesson sedan bott så länge han levde”. Denne Bengt Helgesson omtalas i 1696 års tomtöreslängd och hans änka 1698.

1715 omtalas en *styrman Helge Björnsson* i skattningslängden här. Tomten värderades 10, huset 80, inget lösöre. 1717 omtalas han som *arkliemästaren vid amiralitetet Helge Björn*. 1720 omtalas hans änka *Anna Eriksdotter*, som ännu kvarbodde som ägare av gården. Helge Björnsson var son till *Björn Jacobsson* och sonson till *löjtnant Jacob Björn*, som levde 1731 enl. Berg (II:1–2, 292). Löjtnant Jacob Björns hustru begravdes i Gustavi den 9.1.1715, han själv samma år den 15 nov. Jacob Björn hade den 11.2.1704 undertecknat en obligation till Fredrik Krantz på 38 d 22 öre smt för undfångna varor pantsatt sitt hus (var det nu låg).

Den 9.9.1725 överenskom *Margareta Björn* å sin son *Anders Björns* vägnar såsom arvtagare till något i det fasta, d.v.s. ”det litzla gamla huus” Anna Björn nu för tiden bebodde liksom hennes sal man konstapeln Helge Björn, salig löjtnanten Jacob Björns sonson gjort. Hon talade om Anders Björns arv efter sin sal farbroder 8 d smt. Hon hade inga pretentioner i fortsättningen. Även Anders Björns styvfader *Thomas Chanty* undertecknade skrivelsen. *Apollonia Björn* tackade den 3.2.1727 sin k. faster Anna Björn, som uppfostrat henne, sedan hon blev föräldralös i sin späda barndom. Hon talade om sitt arv 8 d smt efter sin farbroder Annas sal man Helge Björn, som hon utkvitterat.

Amiralitetskonstapeln Helge Björns änka Anna Eriksdotter begravdes 3.2.1731. Samma år värderades arkliemästaren Helge Björnssons gård under ekeskogen

1737 ägdes gården av

*avskedade stockmakaren Zachris Svensson Ollenberg* efter vilken och dess i februari avlidna hustru *Bortell (Botilla?)* bouppteckning företogs den 10.11.1743. De efterlämnade 157:31 d smt därav ett litet hus med ¼ tomt på Ekelundsgatan på berget mellan Sven däledragares och stadstimmerman Sven Svenssons hus, värderat 150 daler. Dottern *Anna Elisabeth* var gift 1/ *murgesäl-len Gottlob Eckardt*, vilken enligt avkortningslängden för rgk 1740 avled i en så svår och lång-

sam sjukdom, att ingen tillgång fanns efter honom; 2/ *furiren vid överste Willebrandts regemente Johan Gustaf Svanberg* (Berg II:7–8, 414). Gården såldes den 8.11.1744 för 145 d smt till

*ostindiefararen Olof Bolin*

När bouppteckning efter honom hölls den 29.7.1747 (i 1751 års handlingar) meddelades det att hans änka hette *Maria Christina* och att han var halvbror till *Elin Bengtsdotter* och till *rotebåtsman Olof Hagefors* vid Lärje på Hisingen. Efterlämnade ett litet hus med tomt på Ekelundsgatan under ekeskogen med en fjärdedels tomt inköpt (Berg II:1–2, 321).

1755: *Järndragaren Jon Bryngelsson* ägde 4.63 1755

Vid bouppteckningen den 26.8.1768 efter *Maria Kollberg*, död 18.5.1767 första hustru till *sjö-tullsbesökare Olof Enebom* (omtalad som ägare 1765–75) uppgavs de äga hus och ¼ tomt på Ekelundsgatan mellan Kyrko- och Drottninggatorna med mest förfallen åbyggnad bestående av stuga med kök och förstuga samt en liten vind allt värt 300 d smt. Olof Enebom gifte om sig med *Anna Christina Larsdotter* (Berg II:3–4, 240). På *bouteilleuren Helge Eneboms* rekvisition och med brodern Olof Eneboms samtycke utropades den 12.9.1782 den senares gård på Ekelundsgatan för 850 d smt.

1785–1800 *Ostindiska packhuskarlen Magnus Hökenberg*.

1807: *snusfabrikören Anders Skogströms ödetomt*

### **Senare uppbud av 4.63**

Se 4.58.