

Fjärde roten, tomt 67

Utanför kvartersindelningen

Femte roten 1637–57v

Ekelundsgatan under skogen

Första roten 1657 h–70

Bland ”ovissa tomter under skogen” upptas 1696 en halv tomt tillhörande Hans Kock. Den 21.4.1697 skrev *Kerstin Nilsdotter*, änka efter *konstapel Hans Kock*, att för halvannat år sedan blev sal *Anders Åkermans döttrar* skyldiga en rdr courant, Nu behövde hon dessa pengar och hade hört, att Åkermans döttrar hade bortsålt sitt lilla hus. En del av dessa pengar skulle vara insatta på Rådstugan (EIIa:13).

1715: Hans Kocks änka tomt 10, hus 90, inget lösöre

Decimalförhöjningen 30 10

Båtsmannen Hans Thorsson 20

Hautboisten Nils Liedner 20

I en gård, som enligt 1717 års längd placeras mellan Anders Lund och Lars Ersson Flygare och som säges tillhöra Hans Kocks änka, bodde detta år hautboisten Nils Lijdner med sin hustru *Annika Kock*.

Den som svarar för gården 1720–37 är *arkliemästaren Carl Cock*, 1730–37 kallad enrollerade båtsmannen. Hans änka bodde i gården 1745–50. *Bengt Lidner* klagade 14.6.1738 över att hans bälgrampare Carl Kock hade tjänstgjort i Gustavi i tre år utan ringaste lön (EIIb:17).

1755 hade gården övertagits av *ringkarlen Petter Andersson* (se också 4.65), död 5.9.1789. Han efterlämnade efter bouppteckning 25.9.1790 hus och tomt nr 4.57, Ekelundsgatan under skogen, vilket såldes på auktion 12.10.1790 för 136:32 rdr specie. Han var gift med *Britta Ahlberg*, död 5.9.1790. Döttrarna var gifta med resp. *sjömannen Carl Thulin* och *smedmästare Zacharias Holmberg* och hette *Anna Barbro* (var änka 1790) och *Margareta*, Sonen *sjömannen Anders Petersson* var myndig 1790. Gården inropades av

betjänten Olof Andersson,

som kallas ”drängen O. A.”, när gården ”belägen näst intill hökaren Anders Homans fastighet” redan 1792 såldes på auktion.

Skräddaren mäster Anders Fleming (Flemming) (ibm 1.65 1790)

inropade 4.67 1792 för 120 rdr. Han ägde gården 1800 men vid uppgörandet av nedanstående brandförsäkringsprotokoll.

21.1.1803 säges ägaren vara

stadstjänaren Isac Jönsson

(Gh 23):

”Själva tomten håller i längden 24 alnar och i bredden 11 alnar på bägge sidor, är belägen 405 alnar från Västra Hamn Canalen, har ingen egen brunn och inga egna brandredskap än 4 st vattenämbar och en liten brandstege.

Huset är av furutimmer, uppfört år 1770 /alltså under ringkarlen Petter Anderssons ägaretid/ av en våning, 24 alnar långt, 7 alnar brett och 4 alnar högt, täckt med brädlagt tegeltak, står på en alns grundmurad hög stenfot, hvarunder är en ohwälfad källare med trätrappa invändes, dörrar och gluggar.

Byggnaden är klädd med bräder och rödfärgad och är i gott skick

Källaren med Bjälkelag är värd 25 rdr

Stenfoten 13

Byggningen består av 3ne rum och ett kök med spis

och bakugn uti samt förstuga, har en ingångstrappa

av sten med tre trappsteg, Hela stommen i nu

befintligt skick värderas till 132. 16 rdr

Bjälkelagen 20

Golven i rummen av furubräder 14

Taken – dito av furubräder 9

6 mindre fönsterlufter av vitt glas i kitt med

släta foder och luckor, målade 1 aln, 17 tum breda 31

5 st fyrfyllningsdörrar av mindre sorten 14.80

40 aln av löpande slät fotpanel i 2ne rum—40

1 st kakelugn 8

1 st kammarspis (?) 6

gulmålade papperstapeter i 3ne rum 4.20

1 köksspis med bakugn 20

2ne st skorstenar 3

350.36 rdr

Efter branden 1804 6.8”

1807 var det källarmästare *John Erikssons ödetomt*.

Senare uppbud av 4.67

Kyrkoväktare *Hendr Olén* uppbjöd 4.67 och 4.76 den 27.1.1851.