

Fjärde roten, tomt 9

Kvarteret Perukmakaren

Sextonde roten 1637–57

Drottninggatan 51 (södra sidan Ö. Hamnen – Ö. vallen)

Åttonde roten 1657–70

Lars Olofsson? 1639

Olof Carlsson svärdfejare R16 4.9

4.9 (ovanför Lars Carlsson i senare mtl)

1649: 3 mtl, 1651–55: 2 mtl, 1656: 1.20 1657: – 26 (VIII), 1657h: 1, 1658: 3, 1659–60: 1½, 1662–63: 1, –1672 änkan 1673–74

I mantalslängden 1649–55 skrives Olof Carlsson svärdfejare omedelbart ovanför Lars Carlsson. Vid kämnärsrätten svarade han 27.6.1649 herr *Arfwid Gudmundsson*. Vid samma rätt berättades det den 1.10.1656, att *Rasmus Andersson* hade hyrt en gård av Olof Carlsson, som hade tänkt bosätta sig i Vänersborg men som hade ångrat sig och icke längre ville stå för sitt uppgjorda kontrakt. 1650 i juli remitterades hans arvs mål mot *Ivar snickares änka Elin Matthisdotter* till överrätten. (Ivar snickare bodde 1637–53 i 4.18.)

I ett brev till magistraten den 26.10.1667 (EIIa:2) klagade Olof Carlsson över att *Christian Plüss* Olof Carlsson ovetande hade överlämnat Olofs pantsatta gårdsbrev till deras fordringsägare *Henrik Eilking*, som dessutom hade tagit dom på sin skuldfordran. Rätten bestämde, att gårdsbrevet skulle via Christian Plüss återgå till Olof Carlsson. Denne hade blivit utblottad genom att förskjuta pengar till sina sex barns möderne.

Olof Carlsson var död redan den 29.5.1688, då *Maria Möller* krävdes av Olof Carlssons änka. Som förmyndare för de två ännu omyndiga barnen av vilka en gick i skola och den andra var i tjänst, nämnes *bakaren Sven Printz*, *Arfwed Månsson skomakare* och *Olof Håkansson smed*. De hade tillsammans 84 daler och 3 öre i möderne och fäderne.

Det är okänt, vilken som övertog Olof Carlsson svärdfejares gård.

1696 var Guldbrand Timmermans son

timmermästare Olof Guldbrandsson

ägare. Han nämnes först den 7.2 1695, då det berättas, att *byggmästaren Frantz Mattheus Wiest* hade slutat sin tjänst hos staden, varför timmermannen Olof Guldbrandsson tillsattes att sköta mudderkvarnen. I en skrivelse till magistraten uttalade sig Olof Guldbrandsson angående en tvist mellan honom och militären att hugga ekar i Ekeskogen. Det stolrum, som Olof Guldbrandsson timmerman erhöll den 29.12.1695 övertogs den 29.9.1713 efter hans död av murmästaren Anders Pihl. I januari 1714 ansökte timmermästaren Guldbrand Anderssons och hans successor Olof Guldbrandssons änkor om nådårslöningar.

I kämnärsrätten den 10.7.1716 krävde *skräddaren Måns Miöös änka Annika Bengtsdotter* genom skickebudet *stadsbetjänten Mårten Råberg* 4 karoliners arbetslön för sin mans räkning av stads-

byggmästare Olof Guldbrandssons *änka Margareta Andersdotter*. Räkningen för arbetet, som hade utförts ett och ett halvt år tidigare, gällde kläder till timmermästaren och en sörjetroja åt Margareta själv.

Gårdsbyggnaden värderades 1715 till 320 d smt. Hos Margareta Andersdotter bodde 1717 *fällberedaregesällen Mårten Schmidt* och hans *hustru Elin Andersdotter*.

I tomtöreslängden 1732 säges gården tillhöra Oluf Guldbrandssons änkas *sterbhus* (Om släkten se 3.82 samma kvarter.) Enligt bouppteckningen den 10.7.1732 ägde änkan *Margareta Andersdotter* hus och gård på Drottninggatan. Tomtöreslängden 1733 säger att gården tillhörde

båteredaren Simon Röhl

också kallad *hautboisten Johan Sigmund Röhl*, son till Heinrich Joakim Röhl, som var 1738 som skeppare bosatt i Reibnitz, Mecklenburg.

Lönelängden 1730–35 säger att hos Simon Röhl bodde brodern *hautboisten Joakim (Heinrich) Röhl*, gift med båteredaren *Nils Nilssons* dotter *Catharina*. Han flyttade sedan till sin svärmor *Margareta Gullbergs* gård 4.11.

Hyresgäster i gården 1732–35 var *båtekarlen Oluf Linberg*, *musikantgesällen Sidentofft*, *snickaren Lorents Lagergren* ”nyligen bliven mästare”, *fältväbelsänkan Beata Acherman* och *regementsskrivaren Averins änka*, båda fattiga samt *avskedade ryttaren Hindrik Nordberg*.

Efter *hautboistänkan Anna Larsdotter Röhl* gjordes bouppteckning den 17.2.1763. Hon tycks ha saknat egna bröstarvingar. Bland arvingarna var hennes samsyster *Ingegerd Larsdotters* barn, däribland gamla *pigan Brita Andersdotter*, död barnlös 20.5.1787, vilken för 1 000 d smt fick övertaga Anna Larsdotters ”mycket gamla och förfallna gård” och som anges som ägare 1765.

Brita Andersdotter gifte sig med

avskedade soldaten, stadsfiskaren Mårten Coralli,

död 3.2.1800. Tomtöreslängden detta år anger att halva ödetomten 4.9 ägdes av avsk. soldaten Mårten Coralli, andra halvan av

stadsmusikanten Anders Schönow

(som ännu 1807 betalade tomtöret för halva 4.9). Men enligt bouppteckning 27.4.1801 efterlämnade Mårten Coralli ett grundmurat stenhus nummer 4.9, bestående av ett rum i undervåningen åt gatan samt kök åt gården, värt 333:16 rdr rgs. Hans andra *hustru Ingrid Abrahamsdotter* efterlevde.

För Corallis halva gård svarade 1807 *krögaren Anders Pettersson*.

Senare uppbud av 4.9

stadsmusikant A C Schönow	7.11.1825
skomakaremästare Anders Borg	26.7.1813
båtkarl Peter Andersson	3.2.1834
krögare Magnus Lundin	11.6.1738 och 9.8.1847
traktör O F Lundin	12.12.1859

Drängen Anders Svensson, död ogift 13.8.1834 efterlämnade enligt bou 30.7.1.4.1835 del i stenhus och tomt nummer 4.9., värt 525 rdr banco.