

Sjätte roten, tomt 22

Kvarteret Lilla Berget

Femtonde roten 1637–57v

Köpmangatans norra sida

Sjunde roten 1657 h–70

mitt emot Museitomten

Bengt i Lunden

1671–81 M1678 Bengt i Lunnen borgare 1 tomt

Enligt magistratsprotokollet den 18.7.1692 bakade skepparen Bengt i Lundens hustru Karin Olofsdotter åt kronan under ofriden. Första resan lät *hustru Anna Jönsdotter* den 4.9.1699 lagbjuda hustru Karin Olufsdotters hus och gård på Köpmansgatan näst intill Lars i Kärrs gård å västra sidan, efter laga dom, exekution och immission. Men Bengt i Lundens änka förekommer hela tiden 1696–1703 i tomtöreslängderna.

Mågen löjtnant Bengt Storms änka Christina (Kerstin) står för gården och bodde här 1710–15 (se 6.21).

Enligt magistratsprotokollet 1709, 272–73 sade sig *löjtnant Olof Wallenberg* ha svärmodern Karin Olofsdotter (tydligt Bengt i Lundens änka) och svägerskan *Christina Storm*. Han begärde att hans hustru *Maria Wallenberg* skulle få inflytta i gården. År 1720 (s. 1023) uppvisade löjtnant Bengt Storms änka Christina Storm ett dokument angående arvförening med sin syster efter deras avlidna moder. Handlingen var undertecknad av Maria Wallenberg.

1723, 50–51: Hustru *Anna Catarina Wollenberg* begärde, att hennes moster hustru Kerstin Storm måtte tillhållas att extradera alla sterbhusets skrifter efter hennes Anna Wollenbergs avlidna moder hustru Karin Olufsdotter. Hon var död 1723, arvskifte 1725. Magistraten i Skövde begärde till salig Kullbergs efterlevande barns säkerhet protokollering av den andel som hennes moder Anna Catharina Storm ägde efter sin moder Christina Storm i tvenne tomter här i staden. En dotter var Gift med *Evert Meijer* i hans första gifte. Hon nämnes ej 1725. Deras son var *guldsmedsgesällen Jacob Meijer* (bou 8.12.1732) som ärvdes av sitt syskonbarn (=kusin) *Magnus (Larsson) Storm* f 1713. En annan dotter *Anna Catarina* var död 1725. Gift med borgaren i Skövde Jonas Starck. (Berg II:9–10, 389) (se 6.21).

Lars Storm, som bodde i gården 1720 till sin död, kallades 1715 styrman och sedermera arkliemästare och 1725 *avskedade* amiralitetskonstapel Lars Storm. Christina Storms gård på Lilla Berget näst in till Johan Roths änkas gård belägen, värderad till 530 d smt, inropades 1725 den 24 nov. av konstapeln Lars Storm för 461 d smt.

Lars Storm (bou 10.2 1727) hus och tomt på Lilla Berget mellan bryggare Jan Roths änka i öster och besökare Anders Arvedsson i väster värderades 450 d smt. Gift med Annika Månsdotter (bou 26.2.1742) syskonbarn m. Joakim Ahlelöf och omgift

saltmätare Torsten Svensson

som 1730 hade övertagit gården. Natten mellan första och andra maj 1757 uppstod det våld i saltmätaren Torsten Svbenssons hus i ett rum i övre våningen, som *uppsyningsmannen vid Ostindiska Kompaniet Johan Forsbeck* hade hyrt.

Torsten Svensson avled 1763 (bou 22.2.1765) 1765 värderades avlidne saltmätaren Torsten Svenssons och hans avlidna *änka* Anna Maria Falks gård på Köpmangatan och Lilla Berget med inmurad bryggpanna (Berg II:9–10, 486). Makarna efterlämnade 9 300 d smt, därav hus och tomt på Lilla Berget, Köpmangatan, med inmurad bryggkittel och en brännvinspanna samt ett stort i väggen fastspikat skåp, 5000 daler, 1/6 del i jakten Rosen, skadad av våld och liggande i Västerwik 60 daler, 1/2 hemförebåt med skrårtighet, S.t Peter, 750 daler samt bl.a. 1/2 dussin flata tallrikar av Stockholmsporlin 2 daler.

Några timmar före sitt frånfälle utnämnde Torsten Svenssons änka Anna Maria Falk i vittnens närvaro *åldermannen i hemförebåtegillet Johan Magnus Grefling*, också bosatt Lilla Berget, Köpmangatan till förmyndare för henne och mannens enda arvinge dottern Anna Catharina Svensson, då 18 år gammal. Varken Anna Maria Falk eller mannen hade någon närskyld frände. Johan Grefling var nära granne och sedan man sänt bud efter honom kom han genast tillstädes. Det dröjde inte länge förrän det skar sig emellan förmyndare och myndling. Anna Catharina sände en klagoskrift (författad i hennes namn av Anders Bergström, se nedan) till magistraten (EIIb:110, 16.1. och 22.2.1765,) och berättade, att hon under hela sin uppväxttid hade hört faderns uppriktiga vän *saltmätareåldermannen Jöns Andersson* nämnas som tillkommande förmyndare. Nu hade Johan Grefling tagit en så oinskränkt myndighet över Anna Catharinas person, att han hade betagit henne friheten att umgås med någon människa och befallt hennes egen piga att hålla vakt däröver, alltså satt henne under dens lydnad, som borde vara under henne. Han hade med våld sökt tvinga henne att göra ett stort sällskap följe till Kungälv. Ålderman Grefling hade sökt bringa Anna Catharina till lydnad ”uti den aldra häftigaste ifwer mot mig samt med kiäppens hållande i ena handen och slående i bordet under faseliga eder med den andra, hotande mig med allt ont, om jag ej efterkom hans befallningar, och därtill med tillade mig sanningslösa, nedriga och för en förmyndare oanständiga, förklenliga tillmälen”. Anna Catharina Svensson begärde att i stället erhålla Jöns Andersson som förmyndare.

I ett nytt brev till magistraten (EIIb:110, 15.3.1765) berättas, att Joh. Mag. Grefling hade vänt sig till *kyrkoherden Jonas Ahlelöf* (född 1717, död 1768) i Frillesås, som var i någon förvantskap med Anna Catharina, och begärt hans hjälp till hennes uppfostran. Hon skulle flytta dit och gården skulle uthyras. Anna Catharinas släktingar syskonbarnet Lars Svensson i Myckleby (på faderns sida) och syskonebarnmannen Nils Olofsson i Ulfsbo uppdrog åt *krigsfiskalen Anders Lars Bergström* att bevaka hennes rätt vid bouppteckningen.

I ett brev till magistraten 20.7.1765 undrade Joh. Mag. Grefling, om han inte borde försälja sin myndling Anna Catharina Svenssons fastighet, ty skulle hon bo kvar där under vintern måste hon förses med både ved och piga.

I en senare skrivelse (EIIb:117b, 30.7.1766) protesterade Anna Catharina Svensson mot att hennes förmyndare åldermannen Grefling utan hennes vetskap hade förfrågat sig hos magistraten, om han fick försälja hennes lösa och fasta egendom. Hon skrev ”ehuru jag som flicka är omyndig efter lag är jag dock icke ett omyndigt barn utan nu i oktober månad 20 år gammal, så att jag kan se, vilket är nyttigt eller skadeligt, åtminstone förmodar jag att min egendom icke får avhändas mig ohördan”. Magistraten fick ett brev från föräldrarnas vän Jonas Ahlelöf, daterat Frillesås 15.7.1766, där han tillstyrkte försäljning av egendomen.

Christ(opher) Wikman

och Anna C. Wikman (= Anna Catharina Svensson??) pantsatte 8.12.1767 till *tygvaltaren Joh. Ernst Revigin* för lån av 1 430 d smt hus och gård på Köpmangatan och Lilla Berget samt hemförarebåten nr 13 (1/2). Den nye ägaren kallas 1770 avskedade fältväbeln Christ. Wickman och 1775 artillerisergeanten Christ. Wikman.

25.5.1771 pantsatte Christ. Wickman sin på Köpmangatan och Lilla Berget belägna hus och gård till *sekr. Johan Beckman* för lån av 1 800 d smt.

Packhuskarlen Olof Forshell lät 15.4.1776 första gången uppbjuda sitt på Köpmangatan och det så kallade Lilla Berget belägna hus och gård, emellan packhuskarlen Olof Anderssons å östra och styrmannen Jan Ahlbergs å västra sidan varande hus som avskedade artillerisergeanten Christopher Wickman den 25.3.1771 sålt till Forsell för 4 000 d smt. Trettiopenning 133 daler 10 2/3 d smt.

Olof Forshell kallas 1775 förre sjötullspackhuskarlen O. F.

1790–1800 ägs gården av packhuskarlen Forsells änka och kallas 1807 änkan Forsells arvingars hus.

Senare uppbud av 6.22

| | | |
|---|------------|------------|
| handl Syrach Hertz | 27.5.1811 | |
| maskinist Franklin Engelbrecht Holmgren | | 12.11.1849 |
| densamme | 18.10.1858 | |