

## Sjätte roten, tomt 40

### Kvarteret Köpmannen

Artonde roten 1637–57h

Köpmangatans norra sida

Nionde roten 1657h–70

öster om östra hamnen

---

*Hans Steensson timmerman, burskap 11.2.1647* 1649–55: 2 mtl, 1656–57v \*\*\*\*IX\*\*\*\*

1657: 1 1658: 3, 1659–63: 2, 1665–67, hans änka *Bengta Gudmundsdotter*: 1670. Om henne se 4.133 och art Tenn.

Hans Stensson betalade den 25.2.1647 2 rdr i huseköpspenning för *Johan Casparssons tomt*, som han köpt för 100 rdr.

Svärson var *handskmakaren Henrik Hanton*, som 1667–70 bodde i gården. När hans hustru *Karin Hansdotter* och hennes mor i april 1671 tvistade med handskmakaregesällen *Sven Eriksson* om hans lön anges skraddaren *Anders Olofsson* vara närmaste granne.

*Bryngel Andersson (båtsman)* 1668, 1669 hos Hans Stens änka

*Olof Holländare* ibid 1.2.1659 1.2.1663 1665–67

*Olof Holländares* hustru *Kerstin Månsdotter* krävdes 1673 på reparation av det hus, som hon hyrt av *Mikael Rasmusson*; se 4.133.

*Johan Persson (Pettersson) båtsman, sedan bryggare* (bou 1701:73)

1671–81, M1676: 1 tomt

En *Jan Pittersson båtsman* med hustru *Anna* omtalas 1649–51 i fjärde roten. Det är osäkert, om det är densamme.

Däremot torde det inte råda något tvivel om att det är samme *Johan Persson*, som i accislängderna 1681–1700 omtalas som bryggare.

Att *Hans Stensson timmermans* hustru *Bengta Gudmundsdotter* gifte om sig med *Johan Pedersson* antydes i kämnärsrätten 28.9.1687, Då vände sig *Hindrik Hanton* mot *Johan Pederssons* hustru *Bengta*. Rätten hävdade ”att deras stridigheter var av intet värde utan av missförstånd mellan mågen och svärmodern några förvitelser på bägge sidor skedde, varför rätten tillät dem att förlikas, om de inför rätten med handsträckning gjorde”. Tydligt avled *Bengta Gudmundsdotter* före hösten 1692, ty då var *Johan Pettersson bryggare*, som han nu kallades, mogen för omgifte (EIIa:7a, 21.11.1692). *Johan Persson bryggare* klagade inför magistraten över att elaka människor uppå hans bröllop och första aftonen den 30 oktober klockan 11 om natten, då bröllopsfolket sutto ”i bästa fred och lust” kastade in två stora stenar i bröllopshuset. Stenarna slog inte bara sönder fönstren utan gav också ”Hans Wyrldighet *Hans Wellomssons*” lille son ett hål i huvudet. Man hade också ”på färska gärningen” hämtat *Anfast Pihl* från gatan. Denne begärde att få bli frigiven. I så fall skulle han nämligen namnge den som kastade stenarna men det hade han ej gjort. Man

misstänkte honom och hans kamrater för stt de ville hämnas för att de ej hade fått spela på bröllopet.

Den nämnde Anfast Pihl var minör vid artilleriet. Han ägde 1696–1712 västra hälften av 1.14–15.

1701 tog Johan Pederssons änka *Elin Olofsdotter* vid i bryggeriet. Hon avvittrade 1701 (Gbg bou 1701:77) sina båda barn *Petter Johansson* och *Helena Johansdotter* inför omgifte med *Mons Börge Bengtsson*, som fortsatte bryggerirörelsen till sin död 1709. Änkan bryggde till 1714 men 1715 sålde sterbhuset gården för 725 d smt till

*saltmätaren Anders Eriksson [Wennerberg]*

som erhöll fasta 15.4.1715 [Gbg mag registratur]. Gården sades då ligga mellan Anders Gröns hus och gård i öster och kontrollör Gustaf Ståhle i väster. Boupppteckningen efter Wennerberg 20.12.1729 angav läget till mellan preceptor Witzius i väster och änkan Catharina Lutterberg i öster. Värde 604 d smt.

*Murmästare Larsson Börge Mellenberg*. Partille (begr. D 17.5.1748)

bodde i gården 1730–45 Gift *Ingeborg Svendsdotter* (begr. 16.4.1745). 1750 hade gården övertagits av hans måg *murmästare Johan Wennerström*. Den 2.6.1750 föreslog han *karduansmakaren Jonas Holmberg* till förmyndare för sin [d.v.s. Wennerströms] svägerska *murmästare Börge Mellens* dotter *Anna Cecilia Mellenberg*. Boupppteckning efter Börge Mellenberg företogs 28.6.1750. Enligt vad *Jonas Holmberg* hävdade 7.12.1754 (EIIb:80) inestod ännu Anna Cecilias arv hos hennes svåger *murmästare Johan Wennerström*. På grund av *murmästare Johan Christopher Ranckes* fordran i *murmästare Johan Wennerströms* fasta egendom (Gbg mag. prot. 28.4.1755) försåldes Wennerströms hus och gård på Köpmangatan mellan skraddaremästare Graffs hus å västra sidan och båteredaren Olof Perssons hus å östra sidan på auktion den 19.9.1758. Skuldens huvudstol uppgick till 450 d smt: därtill kom ränta och rättegångskostnader. *Karduansmakaremästare Jonas Holmberg* köpte gården för 1 520 d smt. Han sålde den redan den 11.1.1759 till

*rotemästaren vid brandvakten Olof Bronander*

för 1 526 d smt (tomten mätte 84 ggr 26 fot sv. mått, fasta 1.10.1760).

Olof Bronander ansökte 1767 om att bli brandvaktssergeant efter avlidne Joh. Schmitz. Han hade mot brandvaktkarls lön skött rotemästaresysslan i tre år. Dessförinnan hade han varit brandvaktskar i ett halvt år. 1758 blev han ordinarie rotemästare med full lön.

1769 begärde rotemästaren Olof Bronander att få bli hökare. Han hade under 15 års tid tjänat stadens invånare som stadens brandvakt. Under denna tid hade han uppburit stadens medel och redogjort därför på behörigt sätt, vilket han tyckte meriterade för hökaryrket.

Olof Bronander fick avslag på sin ansökan med motiveringen att hökeriidkarnas antal redan var över 50. Kom därtill Kungl. Maj:ts och Riksens Commerciekollegii utslag den 16.12.1767, som lydde, att ingen utom den som hade blivit övad i hökerihandel fick antagas till hökare. Avslaget lämnades av stadens hökaresocietet (EIIb 20.11.1767, EIIb:135 den 20.11.1769 och 21.4.1771).

Olof Bronander sålde den 26.6.1781 sin gård till

*handelsmannen Anders Sjöberg*

för 716.32 rdr specie. Gården pantsattes den 28 juni s.å. Anders Sjöberg hade erhållit burskap 25.2.1743. Han angavs 1786 sakna näring och avled 1.5.1787. På begäran av hans sterbhusdelta-

gare utauktionerades den 5.7.1787 hans på Köpmangatan mellan järndragare Jordans änka å östra och stadsvaktmästare Uddströms å västra sidan liggande fastigheter belägna hus och gård med väggfasta tillhörigheter. Den värderades till 6 000 d smt och inropades av

*murmästare Olof Dahlgren* (död 29.7.1811)

för 7 030 d smt eller 1171:32 rdr specie. Olof Dahlgren hade erhållit burskap som murmästare i Göteborg den 4.7.1783. Han efterlämnade enligt bou 25.11.1811 trähus och tomt 6.40 (försäkrat i allmänna brandkassan i Stockholm för 1365:24 rdr banko), brann vid eldsvådan 19.9.1812) samt hälften i trähus och tomt 7.1 vid Vallen och Sillgatan (försäkrat på samma ställe som det förra för 700 rdr. sålt 1.2.1812 till *handskmakaremäster Petter Hammarström* för 2766.32 rdr banco)

Gift med *Johanna Catharina Ahlberg*, död 3.11.1811, dotter till *handskmakaremästare Magnus Ahlberg*, död 22.9.1788 och *Helena Falck*.

Brorsonen murgesällen *Lars Petter Dahlgren*, död ogift 21.9.1814 (bou 3.3.1815) Ägde ett litet grundmurat stenhus 4.70 vid Ekelundsgatan, värt 3 000 rdr banco. All egendom var 16.9.1814 testamenterad farbrodern Olof Dahlgrens barn.

### **Senare uppbud av 6.40**

major Carl Barck

17.4.1826

Övriga se 6.39.