

Sjätte roten, tomt 43

Kvarteret Köpmannen

Artonde roten 1637–57h

Köpmangatans norra sida

Nionde roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Oluf Rasmusson skuteskappare

1637: 4 mtl, 1638: 3 mtl, 1639–40, 1644–45, 1648–49: 2 mtl, 1641–43 (”med inhyses folk”) 5 mtl, 1646: 1 mtl

Oluf Rasmusson ålades av rätten den 30.10.1646 att betala den skutepart för 70 rdr, som han köpt av *Jürgen von Lengerken*. Den 4.11.1646 sade Oluf Rasmusson sig ha köpt skuteparten på *Adolf Tacks* vägnar. Den 14 oktober hade det berättats att Oluf Rasmusson var *Gert Mikaelssons skeppare*.

Det omtalades i rätten den 26.8.1650, att Jürgen von Lengerken hade pretention på de skuteredskap, som Gert Mikaelsson 1646 hade bärgat på Oluf Rasmussons skuta i skären (Det behöver givetvis inte vara denne Oluf Rasmusson det är fråga om men tidsuppgifterna stämmer någorlunda.)

En Oluf Rasmusson omtalas den 11.10.1647 för 60 rdr ha köpt *Ingrid Brauers* hus. Det kan alltså vara det huset, som det är fråga om, när det sägs att Oluf Rasmussons gård hade sålts till *Ingemar Pedersson* Huseköpspenning betalades 5.5.1650 med 1 rdr. En Ingemar Pedersson från Alingsås i mars 1660 i K-rätten ang. 6 tunnor salt, som han köpt av David Amia. – Oluf Rasmusson kunde alltså vara hyresgäst här

hos

Peder (Per) skräddare

1637: 2 mtl, 1638, 1641–43, 1646–49: 1 mtl

Lars Persson 1647: 2 mtl

Efter Per skräddare på samma plats i längden – bör vara son till honom:

Daniel Persson skräddare

1651–52, 1654–55: 2 mtl, 1653: 1 mtl, 1656–57v (IX), 1657h: 1, 1658: 3, 1659–1661: 3–65, änkan struken 1675.

Peder skräddare representerades av sonen Daniel Persson skräddare vid underrätten den 17.6.1646. Daniel Persson skräddare var död 7.5.1666, då hans sons förmyndare svågern *snickaren Sven Persson* inför rätten förklarade sig vara villig att återta sin pupills gårdedel av *båtsmannen Olof Nilsson*, så vitt denne inte var mäktig att lösa till sig gården. Den 6.8.1668 klagade Daniel Perssons syster *Anna Persdotter* – änka efter avlidne *skräddaren Sven Larsson* (Tjugoförsta roten åren 1649–50) och gemenligen kallad *Anna i Djupet* (se 8.42) – över att Daniel Perssons änka *Marit (el Margareta) Larsdotter* och Sven Persson snickare hade bortsålt hennes lott i går-

den utan att fråga henne. Visserligen hade hennes döde broder efter föräldrarnas död med samtliga syskons ja och samtycke bebott gården men hon ägde två femtedelar i den, sedan hon köpt sin broder *Jöran Persson* i Jönköpings del. I september 1670 förklarade hustru Marit Larsdotter, att *löjtnant Peder Henriksson Sothe* (son till rektor Henrik Sotherus och hans hustru Gunnur Nilsdotter, jämför kämnärsrätten 26.4.1661) ännu inte hade betalt sin hälft i hennes avlidne man Daniel skräddares kvarlätna gård. Rätten lovade henne assistens så snart löjtnanten kunde påträffas inom stadens jurisdiktion.

Tydiligen fullföljde inte Peder Sothe sitt köp, ty Gustavi tomtöreslängder upptar åren 1670–81 Daniel Perssons änka som ägare med undantag för åren 1675–76, då hans dotter står som innehavare, 1678–79 förklaras *Olof saltmålare* vara åbo.

En son till Daniel Persson skraddare var *underskulden Daniel /Danielsson/ Bång* (underskult i febr. 1697, död 1699). Det berättades i kämnärsrätten den 15.4.1698, att när denne med sin hustru ”förledna söndag” kom till det hus på vallen, där *handelsmannen Lars Joensson* höll vakt så frågade han dem, varför de rivit ”myssan och lijnet af hans hustru skällandes dem för husfattiga och skiällmar, hotandes dem med hugg och slag det första han dem mötte”.

Enligt en uppgift i magistratens inteckningsbok AIIb:4 den 19.4.1700 sålde underskulden Daniel Bång och hans moder Marit eller Margareta Daniels hus och gård på Köpmangatan öster emot vallen mellan Gert Damesson den yngres gård i öster och Sven Sadelmakares gård i väster till *Gert Damesson* (på sin styvdotter

jungfru Catarina Bårekullas

vägnar) Catarina Bårekulla blev gift med den

Anders Nilsson murmästare,

som 1704–20 ägde gården och begravdes D 1.9.1728. Hos murmästare Anders Nilsson bodde 1715 ibm *järndragaren Anders Pehrsson*: tomten värderades 120 d smt. huset 240 och lösegendomen 100. Anders Nilsson murmästare skattade 1717 för tobak och bodde i gården tillsammans med sin hustru Catarina Bårekulla; de skattade 4.16 var. Anders Nilsson ägde dessutom 1/4 skattehemman Lexby, värt 70 daler.

Enligt Berg (II:1–2, 456) intogs Catharina Persdotter Bårekulla för sinnessvaghet i hospitalet men hade 1731 återvunnit förståndet. Hon var syster till *Maria Stigman*. Av bouppteckningen den 7.9.1748 framgår det, att Catharina Bårekulla tycks ha haft en fullständig pantlåneinrättning—44 personer betecknades som gäldenärer till henne. En dotter var landsfiskal Anders Lidboms frånskilda *hustru Ingrid Catharina Andersdotter* (begr. 25.1.1743).

Den 30.7.1728 hade Anders Nilsson testamenterat hus och gård på Köpmangatan mellan Jacob Stigman i öster och löjtnant Limmerhult i väster, värt 700 d smt, till en annan dotter Sara Andersdotter, gift

murgesällen Måns Andersson,

som svarade för gården från Anders Nilssons död 1729 till sin död 1744 (begr. D s.å. 1 juni), därefter hans änka 1745–50. Murgesällen omtalas i 2.47 1737, änkan där 1745. Enligt bouppteckningen den 12.9.1748 efterlämnade Måns Andersson 3 006 daler, därav hus och tomt på Köpmangatan mellan skeppare Anders Hammar i väster och Jacob Stigmans hus i öster, värt 680 daler, vilket övertogs av änkan på villkor att dottern Ingeborg Månsdotters förmyndare, murmästare Christoffer Rancke skulle få låta gården gå på auktion ”därest änkan skulle inlåta sig i ett oan-

ständigt giftermål emot hennes stånd och hans samtycke, eller ock på något sätt leva oskickligen”. Det var väl Ingeborg Månsdotter, som senare gifte sig med *murgesällen Lars Mellenberg i Kungälv*. Tydligt fann den person, som Sara Andersdotter gifte om sig med nämligen

lanttullbesökare Anders Carlund

Ranckes gillande, ty Carlund övertog gården, som upptas i hans bouppteckning 8.4.1755 (behållning 1 112 d smt) som en gammal gård på Köpmangatan mellan skomakaremäster Jacob Stigmans och besökare Blomstedts hus och såldes på auktion den 17.7.1755. Bland de rum som nämnas är nattstugan, övre stugan och portkammaren Ett par barn till visitören hade begravts i D 1651 och 1652.

Vid bouppteckningen hade gården värderats till 650 d smt. Den inropades 17.7.1755. för 1 032 d smt genom *handelsman Johan Montan* av

Posthusvaktmästare (kontorsvaktmästare) Ambjörn Ekler (Eichler) 1756–90

1807 avskedade vaktmästare A Eklers änka. Se 6.35, där han bodde 1755–59.

Enligt Berg (I:1, 443) var Ambjörn Eichler född 13.11.1721 och död barnlös 13.1.1801. Han sades vara morbroder till *kopparslagaremästare Lars Andersson Söderberg*, död 1818, vars syskon var bönder. Vid sin död ägde Ambjörn Eichler 6.43, vilken han i testamente av den 25.4.1797 och 25.11 1800 testamenterade till fosterdottern *Anna Catharina Carlund*. Gift med *Elin Lundgren*, död 8.11.1797 (bou 6.2.1798).

1807 ägdes gården av *skomakare Anders Edman*

Senare uppbud av 6.43

Se 6.42.