

Sjätte roten, tomt 47

Kvarteret Köpmannen

Artonde roten 1637–57h

Köpmangatans norra sida

Nionde roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Björn (Torsson) Strop

1644–47 mtl, 1648–49 3 mtl

Björn Torsson Strop bodde först 1737 hos brodern Oluf 2.143ö och uppträdde sedan i ett flertal rotar 1638–49 (t.ex. rote 7 1638–40) före 1644.

Anders Svensson (krögar eller ringekarl) 1654–55: 2 mtl, 1666–79, änkan 1681 M1676: 1 tomt Gustavi tomtöreslängder 1670–80, änkan 1681.

Björn Strops gård omtalas i augusti 1653 vara såld till Anders Svensson för 200:-. Huseköpspenning betalades med 3:- (uppbud 29.8.1698).

Däledragaren Jöns Larsson (stamfader till Säfvedahl)

anges (i AIIa:1) 29.8.1698 ha för 300 d smt köpt hus av sal *Olug Anders Svenssons änkas* livstid (bou 11.8.1698) belägen mellan Johan Olofsson Ugglas gård å östra och Nils Bildhuggares gård å västra sidan. Fasta 20.10.1698.

Deledragaren Jöns Larsson uppvisade i RR en originalobligation på 120 d smt för ett lån i banken. Han pantsatte sin gård på Köpmangatan (AIIb:4) Cautionister *Sven och Pehr Andersöner*.

Jöns Larsson famnmätare begravdes 31.12.1707. Hans änka *Ella eller Elsa Andersdotter*, som var systerdotter till *Brita Andersdotter Garn*, som 1691 var Gift med *Lars i Garn*. anges i tomtöreslängden ända t.o.m. 1749. Enligt 1715 års skattningslängd värderades tomten till 120 d smt och huset till lika mycket: Hos änkan, 1717 kallad fattig, bodde 1715–17 *Nils Persson saltmätare* och hans hustru *Maria Johansdotter* (skattande 4.16 var) Joen (Jöns) däledragares änka ägde 1717 här krogen *Hwitha gåhsen*.

Bouppteckning efter Elsa Andersdotter företogs 27.4.1749: hon hade ägt hus med hel tomt på Köpmangatan, värderad 1 400 d smt. Av rummen omtalas dagligstugan med ett runt slagbord, gatukammaren med ett litet slagbord och gatustugan med ett gammalt stort slagbord. Sonen *målaremästare Lars Säfvedahl*, död 1750, efterlämnade änkan *Johanna Catharina Ruth*. Därefter svarade *Jöns famnmätares döttrar Säfvedal* för tomtöret. En av dem, *Britta Säfvedahl* (död femtedag Påsk 1759) gifte sig med

tunnbindaren Olof Johansson,

som övertog gården (Berg II:9–10, 489). Vid bouppteckningen efter hustrun 30.10.1760 angavs han äga 1821:18 d smt, därav hus och tomt på Köpmangatan, inköpt 17.7.1758 från jungfrurna *Säfvedahl* för 2 025 d smt. En dotter *Elsa Olofsdotter* avled i juli 1759, 14 dagar efter bröllopet

med *Nils Norling*. Tunnbindare Olof Johansson sålde gården 1761 till sin tillkommande måg (1760 trolovad med hans dotter *Christina Olofsdotter*)

hovmästaren vid Ostindiska Kompaniet, sedermera järnkrämaren Olof Essberg

(död 22.9.1776). Denne uppbjöd första gången den 13.4.1761 den gård på Köpmangatan han köpt den 6 april s.å. av tunnbindare Olof Johansson för 3 200 d smt och som var belägen mellan järndragare Olof Setterbergs hus å östra och snickaren Lohmans gård å västra sidan. Förmyndaren för Brittias systrar *skräddaren Johan Meijer* måtte ha överklagat försäljningen, ty 1765 svarar de för gården.

Inspektor Peter Granberg begärde 25.7.1767 inteckning i jungfrurna *Catharina och Christina Säfvedals* fastighet på Köpmangatan: han hade till dem utlånat 1 300 d smt (genom deras förmyndare Johan Meijer (EIIb:22)). Samma dag berättade jungfrurna, att deras förmyndare *skräddaren Meijer* hade avlidit. De bad sin gode granne *snickaren Carsten Didrich Lohman* ”som om vårt tillstånd äger tillförlitelig underrättelse” att tillsammans med dem underteckna deras tillåtelse till inteckningen.

Protokoll över auktionen av jungfrurna *Säfvedals* gård 23.3.1773: Jungfrurna *Catharina och Christina Säf(ve)dahls* på Köpmangatan emot vallen belägna hus och gård. Åsatt värde 2 700 d smt. Till *sockerbagare Herman Gieseke* för 3 000 d smt.

Fabrikören, flaneltryckaren Albrecht Skarman

uppbjöd den 10.5.1773 jungfrurna *Catharina och Christina Säfwedals* hus i fjärde kvarteret på Köpmangatan mellan järndragaren Olof Setterberg å östra och snickaren mästare *Carsten Diedrik Lohmans* gård å västra samt sillpackaren *Nils Åströms* och *skräddaren mästare Rathes* hus å norra sidan beläget hus och gård, som tillhört jungfrurna *Catharina och Christina Säfvedal* men av deras förmyndare *snickaren Lohman*, enligt borgmästare och råds utslag den 3 sistlidne mars sålts på auktion till *sockerbagaren Herman Gieseke* d.y. (se 9.31). Denne hade för samma summa—3 000 d smt utökad med 200 d smt i vängåva samt ersättning för assurancespremium den 28 april s.å. avstått gården till *Skarman*. 30-penning 100 d smt.

Snickaren Carsten Diedrich Lohman ägde gården 1685 men avstod den 12 jan. s.å. till *snickaren Joh. Herman Lohman*, som den 17.1.1785 lät för 1 416 rdr 32 skill specie uppbjuda ett i stadens fjärde kvarter vid Köpmangatan mellan *snickaren Carsten Diedrich Lohmans* hus å västra och järndragaren *Olof Setterberg* å östra sidan beläget hus och gård som tillhört *snickaren mästare Carsten Georg Rosenbrock* (sic”) och denne tillsammans med sin hustru försålt den 12.1.1785. 30-penning 47 rdr 10 sk 8 r specie. Denne *Johan Herman Lohman*, född 1762, död 7.4.1794, var son till en skolmästare i byn Wannberg, Hannover och fick burskap i Göteborg som *snickaremästare* 20.12.1785. Han återlämnade denna gård till *snickaren Carsten Georg Rosenbrock* före 1790: denne hade då också ärvt gården 6.46 väster härom av sin morbror *snickaren Carsten Diedrich Lohman* (om släkten se 6.46).

Johan Herman Lohman efterlämnade enligt bou 17.12.1797 hälften i hus och gård *Kyrkogatan nr 34* (3.34), inköpt 26.5.1795 (av änkan? Själv då död).

Klensmeden Sven Grundberg ägde gården 1800–07.

Senare uppbud av 6.47

änkan *Eva S Roos*

19.11.1821

Tomt 6.47

3

krögare C G Edman

19.10.1840

Överiga uppbud se 6.45.