

Sjätte roten, tomt 52

Kvarteret Köpmannen

Artonde roten 1637–57h

Köpmangatans norra sida

Nionde roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Sven (Andersson Korp) skrädder 1645:4, 1647–51: 2 mtl, identisk med

Sven Andersson R18 1652–53: 2 mtl, identisk med

Sven Kårp R18 1654–55: 2 mtl, 1656–57v (IX), 1657h: 1, 1658: 2, 1659–62: 1½, 1663: 1, 1665–66–70 (obebyggd)–75.

Åbo fr.o.m. 1673 var *Arfwe Andersson timmerman*, som sedan övertog gården.

I resolutionsboken den 7.9.1671 anföres följande: ”Uppå skreddaren Sven Andersson Korps Supplique att lön för sitt bisittareämbete och besvär uti Skreddaregillet någon viss portion av Gillelådans medel, förtjänst och intressepenningar för 14 år tillbaka, att han således däraf till lådan 33 daler för dess länte men numera betalte penningar må kunna betala. blev resolverat, att gillet först höras skall.” – Svaret kom den 18 samma månad: ”Alldenstund skreddaren Sven Andersson hafwer Capitalet till Embetslådan, som han läntagit, betalt, och är med ålder och fattigdom, förmedelst liiden skada af branden betagen. Ty pröfwar Rätten skäligt, att han för de resterande Trettio och tree daler koppm-t intresses erläggande blifwer förskont. Och så mycket heller som ållermannen med Bijsittarna af samma embete sig dermed beqwäma låta. Dock att icke androm till exempel, Gillelådan till afsaknad, uthjudas och lenda skall.”

Hans Järndragare 1666

Anders Ersson besökare 1676

Möjligen var det en mindre del av Sven Korps avbrända tomt, som hade sålts, när det 18.8.1670 berättas om första lagbjudningen på skräddaren Sven Korps gård, vilken *besökaren Anders Eriksson* hade köpt för 77 riksdaler. Gården såldes 1671 till

Arfwed Andersson stadstimmerman

1672–81 M1676: 1 tomt

Gustavi tomtöreslängder 1673 (åbo)–1681

Arfwed Andersson uppbjöd första gången den 19.1.1671 Anders Erikssons gård, såld till honom för 165 d smt. – Arfwed Andersson kan vara den med samma namn som var bosatt Lilla Berget 6.20 och omtalas Rote 16 1663–66 och rote 15 1667–69.

Den 8.12 1665 krävde Arfwed Andersson hustru Anna Pedersdotter i Djupet. Testamente uppgjordes 25.2.1678 mellan Arfwed Andersson stadstimmerman och hans hustru *Karin Mattisdatter*. Båda var äldre och utan bröstärvingar. Morgongåva hade utlovats med 200 lod silver och 5 dukater hade utfästs på bröllopsdagen. Därtill kom, vad som tillkom henne enligt lag och tredjepeningen av allt löst och fast efter Anders Arfwedsson utlovades av bägge parter. Karin Mattis-

dotter gifte efter Arfwed Timmermans död om sig med *Lars Larsson timmerman*, som stod för gården 1696.

Arfwed timmermans efterleverska Karin Mattisdotter hade döde brodern *båtekarlen Gunnar Mattsson* med döttrarna

1) *Ingiäl Gunnarsdotter* i Gunnars första kull i äktenskapet med *Cherstin Ambrosdotter*

2) *Kerstin Gunnarsdotter* (född i Gunnars äktenskap med *Brita Andersdotter*, omgift *soldaten Arfvid Berg*). För henne hade Arfwed timmerman varit förmyndare och henne hade Arfweds hustru Karin Mattisdotter tagit till sig.

Efter Karin och Lars Larssons död ärvdes hälften av gården av Lars Larsson timmermans brorson *Lars Jonsson* och den andra hälften av Karin Mattisdotters fränder *Anna Mattesdotter*, *Ingel Gunnarsdotter* och sal *Börta Mattisdotters* arvingar. Samtliga sålde enligt ett i rätten den 4.7.1704 företrätt köpebrev till deras medarvinge ovannämnda piga *Kerstin Gunnarsdotter* för 200 rdr kurant (lika med 300 d smt) ”gård på Köpmangatan mellan Anders Mikaelsson i öster och Björn åkares änka i väster” Det är okänt om Kerstin Gunnarsdotter var myndling till eller gift med någon av *Mäster Lars Håkansson skomakare* och *Anders Mikaelsson*, vilka sålde avlidna Kerstin Mattisdotters gård mellan Anders Mikaelsson i öster och Björn åkare i väster för 350 d smt till

timmermannen Olof Ambjörnsson Åberg (mor Anna Olofsdotter: se nedan)

uppbud 4.6.1706, fasta 5.7. s.å, ägare ännu 1710 (burskap 19.10.1705). Hans änka *Karin Hansdotter Lund* (begr. 9.3.1713, bou 18.4.1714) var syster till *Anders Jonsson* och till Jöns Hansson Lund. Med Olof Ambjörnsson hade hon sonen *Anders Olofsson*: Dennes farbröder var *Anders* och *Jon Ambjörnsson*. Karin Hansdotter Lund gifte före 1714 om sig med

”Mäster Sven snickare”, d.v.s.

snickaren Sven Olofsson Ahlquist

(begr. 15.4.1720). I en supplik 1717 (EIIa:29) ingav Sven Ahlquist räkning på vad han hade kostat på sin sal styvson Anders Olsson av dennes inestående arv 330 d smt. Han hade försökt skaffa sig underrättelse om den disposition, som styvsonens avlidna farmor *hustru Anna Olofsdotter* gjort i det hon tillägnat sin ene son all sin egendom och alldeles uteslutit hans sal styvson, som var hennes andre sons äkta barn. Det omtalades en resa till Kärra ting i mars och Anders Olssons morbror snickaremästaren Jöns Hansson Lund. (Se 2.57, där även övriga syskon anges.)

Sven Ahlquist var gift andra gången med *Gunnela Svensdotter Barck*, som köpte stolrum i Gustavi efter hustru *Brita Efwensdotter* 29.11.1717.) Tomten värderades 1715 till 120 och huset till 200. Utom makarna Ahlquist (betalade 4.16 var) bodde i gården 1717 fattiga soldathustrun Britta Nilsdotter och gossen Sven Svensson. 1720 skrevs gården på Mäster Sven snickares änka Gunilla Svensdotter. Hon var syster till *f.d. sergeanten Anders Svensson Barck*. Hon begravdes redan 7.8.1724. Enligt bouppteckningen efter makarna den 14.8.1724 efterlämnade de hus på Köpmangatan mellan avlidne handlaren Anders Mikaelssons änka i öster och målaren Alex. Fox. i väster: nettobehållningen var 1 655:10 d smt (Berg II:1–2, 38).

Efter Sven Ahlquists död såldes gården på auktion till *handelsmannen Hans Lind* som förmyndare för Ahlquists enda arvinge *Cecilia Svensdotter* för 490 d smt den 7.10.1724. Senare överläts den till

skräddaren Petter Ahlgren

för samma pris. Han fick burskap 12.7.1720. Hans hustru Kerstin var halvsysster till Gunilla Svendsdotter Barck ovan. För återstående köpeskilling 400 d smt pantsatte Peter Ahlgren gården den 11.11.1724 till Hans Lindh. Skräddaren Petter Ahlgren begravdes D 18.2.1733, hans änka *Kerstin Svendsdotter* 15.3.1734. Kort dess för innan uppbjöds den 25.2.1734 Petter Ahlgrens änkas hus och gård på Köpmangatan för en fordran, som snickaremästare Sven Ahlquists arvingar (genom Hans Lind) ägde hos henne med kapital och intresse 518 d smt.

Ägare 1737 var

tunnbindare Hans Strandberg

(burskap 9.7.1734, var död 1760), vilken 27.1.1753 sålde gården till

brandvaktkarlen Jonas Nilsson (Bohlin)

för 410 d smt. Första uppbud den 13.11.1758, fasta 20.9.1760. Den sades vara belägen vid Köpmangatan mellan fru Christina Elisabeth Hells hus i öster och målare Abraham Fox gård i väster (81 ggr 25 fot sv mått). Jonas Nilsson Bohlin, som 13.11.1759 erlade 30-penning för en med gamla hus bebyggd tomt på Köpmangatan upp emot vallen. Enligt EIIb:132 var hans hustru Kerstin Andersdotter sysster till hökaren Petter Olssons hustru Elin och rusthållare Lars Andersson, Ivarslund, Västerlanda socken. Han hade 1785–90 avlösts av *vaktmästaren Erik Hasselgren*.

1800: *Krögaren Bengt Andersson*, död 8.8.1805.

1807: hans änka. Enligt bou 29.10.1812 värderades hus och tomt 6.12 till 2 000 rdr banco.

Senare uppbud av 6.52

bankbokhållare J C Carell

15.9.1817