

Sjunde roten, tomt 11

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

Rangela Matts Simonssons 1637–40

Kari Matthies ifrå Mölndall (Böö) R19 1648–49: 1 mtl

Anders stensätter R19 1649–54: 2 mtl, 1655: 1 mtl

Hindrik Andersson R19 1648–50: 2 mtl

Sven Persson timmerman 1656–58

Ambjörn Månsson 1666 (omtalad 5.10.1665 som stadssoldat), hans änka 1668–69.

Per Larsson 1667, 1670–71, dottern 1672, Gustavi tomtöreslängd 1670–71, dottern 1672

Olof däledragare stadsbåtsman 1676

Torsten (Torbjörnsson, se nedan) Kronobåtsman 1670–76 7.11 Gustavi tomtöreslängd 1673–76, Torsten Edgren skall vara omtalad här. Det är ej bekant, om denne Torsten Torbjörnsson är den-
samme som 17.10.1672 kallades blivande måg till *befallningsman Rasmus Nilsson*.

Anders svarvare 1681 *Jonas Månsson hos Anders svarvare* 1681

Gunne (Olofsson) beskyttare

(artilleribeskyttare)

1676–81 M1676: 1 tomt

Gustavi tomtöreslängd: 1 tomt

Gunne Olufsson (begr. D 8.7.1703) lät den 10.1.1676 första gången lagbjuda en gård belägen på Sillgatan mellan Oluf Pihl i väster och framlidne Jöns Börgesson i öster, som han hade köpt av *Torsten Torbjörnsson*. Gunne Olufsson betecknades senare som båtekarl. Den 16.3.1691 förklarade han sig i en inlaga till magistraten (EIIa:7), att när han hade hämtat ved hade sökt ut ”den längsta Wedh, som jag opspana kunde där uppe uthmed Giöta Elf stående war”. Den höll dock ej fullt mått, varför den arresterades. Han hänvisade till att han hade ”fattig hustru och barn att försörja”. Detsamma hade hänt båtekarlarna *Sven Olufsson* och *Anders Olufsson*.

1704–1720 omtalades i tomtöreslängderna Gunne båtekarls änka.

Hon taxerades 1715 för tomt 100, hus 160 och lösegendom 60 d smt. 1717–1720 var *Oluf Gunnarsson* och ”Isac Gunnarsson cancelist” (1717 kallad kontorsskrivare) inneboende i gården. 1717 bodde där också *Gustaf skeppstimmerman* med sin hustru *Cecilia Nilsdotter* och soldathustrun *Börta Eriksdotter* – dessa tre betecknades som ”fattiga”.

Om Isac Gunnarsson berättades det den 20.10.1720 (EIIa:28) att han på fjärde och femte året på kansliet hade sysslat med renskrivning av protokoll. Den av magistraten tillförordnade *kanslisten Gustaf Eekman* var employerad till norska fältkansliet, varför Isac Gunnarsson sökte den vakanta tjänsten. Den 26.3.1720 begärde *Erik Cederbourg*, att kanslisten Isac Gunnarsson utan lön skulle få arbeta som kämnär. *Kämmnären Edman* var vid riksdagen och *sal Holsten* hade ej ersatts, varför det för tillfället endast fanns två kämnärer. – Året tidigare hade Isac Gunnarsson ”och hans broder” (uppenbarligen Olof Gunnarsson) begärt skattenedsättning. De skulle i sammanskott och Kungl. kontribution tillsammans betala 200 d smt. De hade icke senaste år bedrivit handel, varför de inte förmådde betala så mycket. Uttalandet är notabelt, eftersom Isac Gunnarsson icke fick burskap som handelsman förrän 5.12.1731.

Gården omtalas 1725 som ”handelsmannen Olof Gunnarssons gård”. Där bodde *skomakaren Jeppert*, som betalade 50 d smt i hyra och hade *gesällen Henrich Hoff*. Ibid bodde där *Börge Börgesson båtedräng*.

Bröderna Oluf (gift *Britta Lindquist*) och Isac Gunnarsson ingick den 8.5.1725 en arvsförening efter sin mor *Ingeld Andersdotter* (bou efter henne 10.3.1725). Olof Gunnarsson hade stått för begravningskostnaderna 140 rdr för modern.

Isac Gunnarsson

och hans *hustru Anna Catarina Ekelund* erhöll gården mellan Anders Uppsättare i öster och murmästare Pihl i väster. Dessutom skänkte Oluf Gunnarsson (se bl.a. 7.74) en silverkanna om 31 lod till Isacs hustru. I gengäld avsade sig Isac Gunnarsson alla arvspretentioner efter Olof Gunnarssons död ”i dess nu inflötta Boo”.

Isac Gunnarssons gård uppbjöds den 1.6.1730 för skuld till *Britta Gunnarsdotter*, som talar om honom som sin svåger. Gården kallas nu ”köpmannen Isac Gunnarssons gård”. Han var dock bosatt 6.45, d.v.s. hos *Måns i Bångegårdens änka*. Den 28.7.1748 köpte Isac Gunnarsson *handelsmannen Johan Anderssons* hus och gård vid Stora hamnen [4 000 d smt, 6% ränta]. Han begravdes i domkyrkoförsamlingen den 30.5.1750.

Till Isac Gunnarssons gård på Sillgatan flyttade *hustimmermannen Anders Pehrsson* (son till *Petter Knutsson*: se Berg II:9–10, 16). Han avled emellertid redan i nov 1736 men bouppteckning ägde inte rum förrän 15.4.1751. Han sades äga hus och tomt på Sillgatan mellan murmästare Anders Pihl i väster och stadsfiskaren Sven Pehrsson i öster värt 600 d smt. I gården var uthyrda följande rum: Stugan i underrummen för 3 daler i månaden, stora nattstugan för 1.16, andra nattstugan för 1.8 och nattstugan bak i gården för 1.8 d smt. Behållningen i boet var 1015.9 d smt.

Hustimmermannen Anders Perssons *änka Gunilla Svensdotter* ägde gården 1745. Hon avled 22.3.1751. Hon var halvsyster till *Ingeborg Svensdotter* Gift med *karduansmakare Lorens Holmberg d.ä.* (barn *karduansmakare Lorens Holmberg d.y.* och *skomakaremästare Johan Gepperts hustru Annika Holmberg*).

Den 16.5.1751 ägde auktionsutrop rum på hustimmermansänkans ”hus och tomt på Sillgatan mellan murmästare Anders Pihl i väster och stadsfiskaren Sven Pehrsson i öster”, värt 550 d smt. Inget bud gavs.

Gården bör dock ha inköpts av

Järndragaren Nils Larsson och hans hustru *Margareta Möller*. En Nils Larsson fick burskap som järndragare 28.2.1738. Den 31.10.1739 fick han fastebrev på ett hus och gård på Kyrkogatan inte

långt från vallen och bodde troligen kvar där efter inköpet av 7.11. Den 21.2.1750 uppvisade han ett den 4.12.1749 ingånget testamente mellan honom och hans avlidna maka *Marit Mårtensdotter Tangström*, varför han bör ha gift om sig med Margareta Möller.

Järndragaren och hans hustru säljer så småningom gården till

Hökaren Pehr Svensson

Denne bodde här redan 1755 tydligen till att börja med först som hyresman, ty först den 26.7.1762 fick han uppbud på gården efter att ha inköpt den den 8 mars s.å. för 155 d smt av järndragaren Nils Larsson och hans hustru Margareta Möller. I uppbudet sades hus och gård ligga mellan stadsfiskaren Sven Petterssons hus å östra och ostindiefararen Lars Sjöbergs gård å västra sidan, som han hade köpt av den 8.3.1762 för 2 155 d smt, 30-penning betald den 24.7.1762 med 71 d 26 $\frac{2}{3}$ öre. Det kan ha varit denne hökare Pehr Svensson – det fanns två – som fick burskap 25.11.1753 (bou 18.11.1770). Redan i oktober 1651 behandlades hans ansökan att bli borgare och hökare. Han hade i i tretton år tjänat i staden, de sista fyra och ett halvt år som kusk hos *kommer-serådet Lagerström*. Den gången avslogs hans ansökan under motiveringen, att antalet hökare redan var för högt (EIIb:68 den 4.0.1751).

Borgaren och hökaren Håkan Ekman lät första gången den 18.11.1765 uppbjuda det uppå Sillegatan emellan packhuskarlen Lindquists hus å östra och avlidne sjömannen Lars Sjöbergs änkas gård å västra sidan belägna hus och gård bestående av en hel tomt, som han enligt skiftebrev den 10 (17?) juni 1765 i tvenne vittnens *hökaren Anders Wettermans* och *Olof Carlssons* närvaro, tillbytt sig av borgaren och hökaren Pehr Svensson och hans *hustru Gunella Rasmusdotter* emot det han till dem avstått sitt på samma gata, emellan vaktmästare Hindrik Hjorts hus å östra och skomakaren Jacob Elmquists gård å västra sidan belägna hus och gård samt av hökaren Pehr Svensson och hans hustru i mellanavgift undfått 2 800 d smt.

Hökaren Håkan Ekman hade först i två år varit anställd hos *Olof Holmgren*, sedan tjänat *Nils Wennerberg* i två år och slutligen varit *Martin Williamssons* dräng från 1735 till i oktober 1749. Då tilläts han av stadens övriga hökare att antagas som hökare, trots att de redan ansåg sig vara för många (Gbg EIIb:57, 27.10.1749). 1760 bodde han vid nuvarande Kaserntorget 2.49 men måste flytta därifrån eftersom *jungfru Catharina Berg* (senare gift *hökaren Thore Tanggren*) tillerkändes gården på grund av börd: han tvistade sedan med henne om ersättningen för de förbättringar han bekostat på gården (EIIb:57, 27.10.1749, EIIb:108 26.4.1764). Eekman avled 1767 (bou 28.9.1773). Den 16.7.1768 inlämnade *Anna Maria Ekman* en skrift ang. vad hennes sal man Håkan Eekman i livstiden lånat av sedermera avlidne *borgaren Olof Holm*.

Avlidne hökaren Håkan Eekmans änka står för gården 1770.

Hökerisocieteten biföll den 21.12.1770 *Johan Peter Wahlboms* (gift med *Christina Eekman*) ansökan om att få efterträda sin avlidne styv- och svärfader Håkan Eekman efter vars död Wallbom hade förestått handeln. Han fick burskap som hökare 27.3.1772.

Den 25.5.1773 bortauktionerades hökaren Johan Pet. Wahlboms på Sillegatan belägna hus och gård till borgenärernas förnöjande. Den var värderad till 2 250 d smt men inropades för 1 500 d smt av

kyparen sedermera hökaren Anders Wikström

(burskap 9.9.1774). Inte heller han kunde behålla gården länge: den utauktionerades den 27.10.1778 för utropssumman 250 rdr specie och inropades av

hökaren Anders Jacobsson

(burskap 6.6.1777) för 250,8 rdr: den sades vara belägen mellan förre regementsväbeln Anders Dalströms och sjömannen Lars Sjöbergs änkas hus och gård.

Ostindiske packhuskarlen, 1790 kallad vaktmästaren vid tolagen Bengt Westergren

ägde gården 1785–90. Hans änka *Helena* omtalas som bosatt 7.13 år 1800.

Ostindiefarare, senare hökaren Peter Pettersson

(burskap 11.12.1795) uppbjöd 7.11 den 24.4.1797. Han kallas 1800 förre hökaren Peter Pettersson och avled 29.3.1801. Huset hade nyuppförts 1798. Vid brandförsäkringssynen 15.2.1802 ägde "hökareänkan Maria Pettersson" gården. Hennes flicknamn var *Maria Lindberg*. Hon var syster till *buteljören i Ostindiska Kompaniet Olof Lindberg*. Bouppteckningen efter makarna 3.3.1803 upptar hus och tomt på Sillgatan mellan krögaren Lindskog i öster och hökare Edström i väster. Gården utbjöds förgäves på auktion den 29.3.1803 men såldes under hand 25.1.1806 till

hökaren Georg Schoug.

för 2 333.16 rdr rgs. Burskap 16.12.1803. Var ägare 1807.

Senare uppbud av 7.11

slaktare Johan B Wällenberg 10.2.1812

gelbgjutare A Edberg (se 7.10) 1.8.1825

Gemensamma uppbud med 7.10, se denna tomt.