

Sjunde roten, tomt 12

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

Bengta Mattz Simonsson R19 (*Rangela?*, jfr 7.11)

1637: 2, 1638: 3 mtl, 1639–40: 1 mtl

(står ovanför Joakim Penshorn)

Joakim Penshorn

R19 1642, 1644: 3 mtl; 1643 ”med inhyses folk”: 4mtl; 1646: 1 mtl; 1647: 1 mtl (Rote 14 1649–53; 1655: 2 mtl. Var 20.12.1665 gift med *Anna Olofsdotter Strop*, som hade ärvt gård av sin far.

Matthis Andersson snickare R19 1644, 1646:2, 1645, 1647–48

Flyttade till rote 27 med 1649: 2 mtl. Hans hustru 1654, själv 1655.

Erik Andersson R19 1649: 1 mtl

En kronans konstapel M1676: 1 tomt.

Oluf Pihl

1654: 1 (rote 10); 1662: ½ 1665–66: 1, 1667–70–75, änkan 1676–81

M1676: 1 tomt

Gustavi tomtöreslängder 1670–76.

Enligt Wilhelm Bergs ”Husägare och tomter” skulle Gunnar Olofsson Pihl snickare, Gift med Håfrid Andersdotter tillsammans med Nils Olofsson Pihl och halvbrodern murmästare Anders Pihl äga hus 1692. Men 1696 ägdes huset enligt tomtöreslängden 1696 av Andor Pihl, som väl är den *artillerikonstapel Andor Andersson Pihl*, som den 28.8.1711 tillsammans med sin hustru *Ing-rid Persdotter* sålde deras halva hus och tomt (framdelen) till gatan mellan ”Gunne på qwarnens gård”, d.v.s. Gunne Olsson båtekarl i öster och skomakaren Hans Bergström i väster till sonen *murmästare Anders Pihl*, som erhöll burskap som murmästare 15.5.1712.

Baktomten behöll Andor men den skulle vid försäljning först hembjudas sonen.

1715 taxerades konstapeln Andor Pihls änka för (sin bak)tomt 60, hus och lösegendom noll samtidigt som murmästare Anders Pihl tillskrevs (för framtomten) tomtvärdet 50, ett hus värt 200 och lösegendom för 20 d smt. Anders Pihl. Den 7.3.1715 lät murmästare Anders Pihl lagbjuda en hus och gård på Sillgatan belägen mellan Gunne Olsson båtekarls änkas gård å östra och skomakaren hans Borgström å västra sidan, varav han i sin fader Andor Pihls livstid hade tillhandlat sig framdelen för 135 d smt och nu av sin moder (enligt registraturen den 15.2.1715) köpt baktomten för

500 d, tillsammans beräknat för en summa av 185 daler. Murmästare Anders Pihl fick fasta den 28.4.1715 (30-penning 10.3.1715).

1717 bodde i gården utom murmästare Anders Pihl och hans hustru *Ingeborg Olofsdotter*, vilka i kontribution betalade 4.16 var, de fattiga *Håkan Andersson båtekarl* och hans hustru *Karin Larsdotter*, ibm *överskulden Jonas Grundell* (3 i kontribution plus tobaksavgift), *rotebåtsmannen Jacob Falk* och hans hustru *Gunilla Jonsdotter* samt konstapelns av artilleriet Pihls änka.

Murmästare Anders Pihls systrar *Ingeborg och Annika Pihl* sade sig icke ha erhållit arv efter fadern. De godkände den 6.4.1720 det inventarium, som upprättats över modern Ingrid Persdotters lösa egendom men begärde, att brodern skulle bevisa med vad rätt han erhållit den fasta egendomen, varefter han visade kvitto på vad han hade betalt för gården och fadern Anders Pihls kvitto den 15.7.1714 på 14 d smt.

I en skrivelse till magistraten anförde Anders Pihl den 27.10.1719, att han inte ville bli taxerad högre än sin kamrat (*mur*)mäster *Olof Larsson*, då bägge var lika intresserade i innevarande års vinst och förlust (EIIa:31).

Den 16.2.1715 tillträdde Anders Pihl murmästares hustru Ingeborg Olofsdotter ett stolrum efter *Sven Pihls hustru Gunnela*. Sven Pihls hustru hade begravts den 6.11.1714 och han själv den 17.8.1715. Enligt Bergs genealogier (I:3, 97) var murmästareålderman Anders Pihls hustru Ingeborg Grundell, dotter till hejderidaren *Olof Grundelius och Anna Torstensdotter*. Murmästare Anders Pihl begravdes D den 19.8.1753. Enligt bouppteckningen den 23.11.1753 efterlämnade Anders Pihl en behållning på 8 147 daler 25 öre smt, hus och tomt på Sillgatan mellan skomakaremästare Jonas Wikström i väster och hökare Per Svensson i öster med inmurad kopparbryggpanna. Anders Pihls änka Ingeborg Grundell förekommer i tomtöreslängden 1755 men begravdes den 11 april detta år. Gården, som värderades 1 200 såldes på auktion den 18 maj 1758 för 1 670 daler till *hovrättskommissarie Anders Wahlstedt*.

Enligt magistratens handlingar 1671 (EIIb:99) var *tunnbindareålderman Anders Fahlbeck* enligt förskrivning den 1 juli 1758 skyldig kommissarie Anders Wahlstedt 200 d smt för det hus och gård på Sillgatan, som han köpt av honom. Angående Anders Fahlbeck: se 7.63–64.

I en årshandling EIIb:92 den 7.8.1792 står: Anders Fahlbeck hade efter den olyckliga eldsvådan äntligen ”träffat” en liten gård, varuti han kunde inrymma hustru och barn. Men gården var alldeles för trång för hantering och näring och förvaring av virke och band. Han stod nu i begrepp att inplanka sina avbrända tomter. Han begärde att på någon del av aktertomten få uppsätta en bod av korsvirke (EIIb:103, 14.8.1762). Anders Fahlbeck hade för tre år sedan av magistraten förordnats till vrakare och packareålderman. Han hade genast begärt tillstånd att vid förekommande behov, då hans tunnbindareverkstad fordrade, få anställa en skicklig vikarie. Nu hade han i mer än 30 år varit borgare i Göteborg och hunnit till en ålder av 60 år. Under sin bästa ålder hade han drabbats av eldsvåda och knapp utkomst och därigenom uppkomna krämpor.

För att inte vara sysslolös under de tider på året, då vrakare och packare ej hade något att förrätta samt i tanke, att ”om möjligt är, visa något prof” till jordbrukets förbättrande på det sättet som ”i min fädernesort eller vid Fahlan öfwas” hade han tillhandlat sig ett hemman på landet. Han ville ha hjälp av *skrivaren och uppsyningsmannen Joh. Ursell*, när lantbruket fordrade.

EIIb:103, 20.9.1762: Anders Fahlbeck protesterade mot att packarna på några sillsalterier hade mist rättigheten att igenslå tunnorna: de skulle allenast som betjänter få cirkla och bränna dem med stadens vapen.

EIIb:124, 25.11.1767: Anders Fahlbeck var hårt trängd av sina kreditorer. Han hade under den sista olyckliga våldelden i Göteborg mist sin nyss uppbyggda och i fullkomligt stånd satta fasta egendom jämte ett ansevärt förråd av materiel och nödigt husgeråd. Han ägde frälsehemmanet — ett helt i Östad socken, som tillika med 1/4 frälsehemmanet Putsen i Kilanda socken samt ”frälseöyerne” Torsön hade kostat 8 000 d smt plus förbättringar under 7 års ägande 1160.

Åldermannen för sillpackarna Anders Fahlbeck avsåg sig sysslan den 8.9.1764. Han ville ersättas av sin medhjälpare Joh. Ursell (EIIb:109).

Sjömannen Lars Sjöbergs änka Anna Maria

hade enligt tomtöreslängden 1765 övertagit gården: hon kvarstår 1775

På *snickare H Lohmans* skriftliga rekvisition ägde auktion rum den 27.9.1781 på ostindiske timmermannen Lars Sjöbergs änkas hustru Anna Maria Sjöbergs hus och gård på Sillgatan mellan skomakare Johan Ahlquist å västra och packhuskarlen Bengt Westergrens å östra sidan. Den hade värderats till 451 rdr specie. Såldes för 593 rdr 16 skill specie till *hovmästaren i resp. Ostindiska Kompaniet Johan Martin Friberg* (död barnlös och utan kända arvingar 8.10.1 1783). Enligt bo-uppteckningen den 30.6.1788 efterlämnade han hus och tomt 7.12 på Sillgatan mellan packhuskarlen Bengt Westergren i öster och hökare Norling i väster. När hans änka uppbjöd gården den 10.1.1785 angavs grannen i öster vara skomakare Johan Ahlquist.

Hovmästaren Johan Martin Fribergs änka *Brita Dorotea Laurell*, död barnlös 27.6.1792, omtalad i tomtöreslängden 1785– 1787 gifte om sig med

hökaren Magnus Edström,

som före 1790 övertog gården. Han erhöll burskap 18.6.1790. Kallas förre hökaren 1800 och avled 24.6.1805, då omgift med *Sofia Svensson*, som efterlevde. Hon var systerbarn till *hökare Olof Borgström*, död 26.11.1811. Till förmyndare för Magnus Edströms barn utsågs 1805 *Anders Edström*, som möjligen var hans bror. Gården på Sillgatan som Magnus Edström efterlämnade sades vara belägen 7.12 mellan hökareänkan Petersson i öster och skomakare Olander i väster och vara assurerad i Phoenix för 1 000 rdr banco. Han ägde också fyra ängstycken vid Göta älv vid Haijäng i Skepplanda (Berg II:3–4, 185).

Hökaren Magnus Edströms änka Sophia Edström 1807

Senare uppbud av 7.12

karduansmak. Carl Gustaf Tinnerholm	28.3.1825
handelsbetj Hans Andersson	3.9.1827
handl Aron Andersson	29.9.1873