

Sjunde roten, tomt 13

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

Bengt Torstensson dragare

1637: 1 mtl, *Bengt i Kiärras* gård; 1638: 1 *Bengt drager*

1639, 1642: 1 mtl; 1640–41: 2 mtl; 1643 med inhyses folk: 3 mtl; 1644: 4 mtl

Sven Håkansson Kråka (se 9.23–24 och 8.32 1662–80)

1648–55 2 mtl, 1656–57v (rote 10), 1657h: 16 1658–60: 1 (rote 14), 1662–66

Skomakaregård

Den 5.7.1660 betalade *Börge (Joensson) skomakares änka* 1.16 (?) d smt för *Sven Kråkas* tomt, vilken hon köpt för 40 rdr. *Börge Joensson skomakare* omtalades i artonde roten 1649–59 på tomt motsvarande 6.39 och hans änka *Kerstin Philipsdotter Schipping* bodde kvar där 1659–63.

Kerstin Philipsdotter gifte om sig med *Johan Bihlfeldt (Birfelt Biiren) skomakare* 1663, 1666: 2, 1667–69 (se 7.6).

Vid rätten den 15.2.1670 vände sig makarna mot *Hans Jonsson snickare*. *Johan Bihlfeldt* hade slutit köp med *Hans Jonsson snickares hustru Brita Börgesdotter* och tvenne gode män om gården. *Bihlfeldt* hade erhållit en fästepenning på 160 daler för gården men ville avbryta köpet. *Hans Jonsson snickare* fick rättens konfirmation på köpet och *Johan Bihlfeldt* och hans hustru köpte i stället *Johan Hülsemans gård* (bosatta där redan 1666–70) på Kyrkogatans norra sida öster om hamnen.

Hans Jonsson hörde till de snickare, som av snickareämbetet 1670 (EIIa:3) genom en skrivelse till magistraten anklagades för bönhaseri. Med flera andra anmäldes han för att icke ha fullgjort sitt mästarte prov. Hans hustrus begravning nämns i *Gustavi räkenskaper* den 5.3.1677 och hans egen den 28.3.1694. Han hade hunnit gifta om sig, ty hans änka omtalas här i tomtöreslängden 1696. Hennes begravning utom staden nämns 26.4.1700.

Gården ägdes enligt tomtöreslängden av

skomakaren Johan Halmstad,

vars änka omtalas 1710. Möjligt är att *Johan Halmstad* ägde gården redan under de sista åren av 1600-talet, ty i en bouppteckning efter hans avlidna hustru *Kerstin Andersdotter* 1698?:559 upptages hus och gård på Sillgatan, värderad för 270 d smt. Hustrun hade systrarna *Brita*, *Elin*, och *Karin Andersdotter* och halvbrodern soldaten *Anders Andersson*, vilka representerades av visitören *Nils Larsson* och godemännen *Mäster Lars Håkansson*, *Sven handskmakare*, *Olof Gullbrandsson*, *Petter målare* och en murmästare. *Nils Larsson* var gift med en av systrarna. Sannolikt var *Johan Halmstad* identisk med den *Johan Berendtsson*, gift *Kerstin Andersdotter*, vars gård

den 27.2.1699 uppbjods för ett banklån på 100 d smt med David Amia och Christina Bratt som borgensmän.

Johan Bihlfelt och Johan Berendtsen Halmstad var de första i en lång rad av skomakare, som ägde denna gård. Närmast följer *skomakaren Hans Borgström*, som fick burskap som skomakaremästare 1.2.1714 och som 1715 taxerades för tomtvärdet 130, onämnt husvärde och 100 d smt lösöre. Han kallas 1717 *Hans Georgen skomakare* – han och hans hustru *Britta Larsdotter* betalade i kontribution 4,16 var: då hade han gesällen *Jonas Kjettilsson* och ”gossarna” *Påfwel Svensson* och *Hans Svensson*. 1735 nämns gesällen *Jon Andersson* och *gossen Sven Svensson* och 1730 *gesällen Petter Ödman* (se 7.14) och *gossen Torsten Hansson*.

Enligt bouppteckningen den 23.7.1751 ägde Hans Borgström 662,18 d smt, därav 626 d i hus och tomt på Sillgatan, inköpt 1738 (sic”) för nämnda summa. Han efterlevdes av änkan *Ingrid Carlsdotter*, som dock snart avled.

Skomakaren Jonas Wikström

(se 7.63) hade före 1755 övertagit huset Han fick burskap som skomakaremästare 29.8.1738 och avled 29.8.1769. Det rapporterades den 14.8.1759, att Jonas Wikströms *gesäll Anders Wetterman* hade blivit insatt i häkte för någon förgripelse.

Enligt bouppteckningen den 6.9.1770 efterlämnade Jonas Wikström 566,8 d smt, därav ett litet hus med tomt på Sillgatan mellan skoflikare Petter Ödman i väster och timmerman Sjöbergs änka i öster värderat 500 d smt. Han hade också ägt en liten ödetomt, som 1754 sålts till tunnbindare Fahlbeck.

Bouppteckning efter Jonas Wikströms första hustru *Catharina Johansdotter* ägde rum 16.9.1754: hon hade tidigare varit gift med *skomakare Petter Hansson Gillberg* (bou 16.9.1738, se 7.63) (Berg II:11–12, 271). Jonas Wikströms andra hustru *Anna Catharina Pettersson* inlämnade den 9.9.1770 inbördes testamente mellan henne och hennes nyligen avlidne man skomakaren Jonas Wikström (EIIb: 137). Hon gifte om sig med

skomakaren Joh. Ahlgren

som svarade för tomtöret 1775. Vid sin död svarade han endast för halva gården. Hälften hade sålts till *hökaren Nils Norling* (kallad Olof 1786).

Ägare 1800 var *Helena Westergren* (änka efter *vaktmästaren vid tolagen Bengt Westergren* (se 7.11)). Med hennes måg

skomakaren Anders Olander

(ägare 1807) fortsatte skomakaretraditionen.

Senare uppbud av 7.13

hökare Niclas Andersson 19.1.1829

Senare uppbud av 7.13-14

handl A B Bruzelius 20.7.1846

änkan.Gustava Ulrica Bruzelius 12.2.1849

grosshandl J A Colliander 17.11.1851

possessionat Evald Schmidt m fl 17.11.1851

possessionat Evald Schmidt 13.7.1857

läderhandl O Andersson 8.4.1867