

## Sjunde roten, tomt 14

### *Kvarteret Köpmannen*

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

---

#### *Hans Eriksson*

1637: 2 mtl, 1638–40 1 mtl, Hans Eriksson med inhyses folk 1644: 2 mtl

Identisk med *Hans kalkslagare* R19 1645: 2?

#### *Hans Nilsson i källaren*

1647, 1649: 2 mtl

#### *Hans Hansson*

1647, 1649: 2 mtl

#### *Holger Bengtsson*

1654–55: 1 mtl, 1656–57v (rote 10), 1657h: 1, 1658: 3, 1659–60: 2

Holger Bengtssons gård såldes till *Jon Andersson* för 300 rdr: denne betalade huseköpspenning 6 d smt i september 1661. Den 12, 11, 1666 lagbjöd *Berge i Åå* för tredje gången en guldsked, som han hade i pant av Holger Bengtsson i Vänersborg. Genom sin utskickade *Hans Persson tygvaktare* androg *fru Margareta Påfwenfeldt* vid underrätten den 17.5.1667, att hon 1658 utlånade en guldkedja till Holger Bengtsson, som då var borgare i Göteborg och han pantsatte den för 20 rdr med 2 rdr intresse om året. Margareta Påfwenfeldt ville nu själv lösa guldkedjan för 20 rdr men det visade sig att Börge i Åå, hos vilken Holger Bengtsson pantat guldkedjan, i sin tur pantsatt den hos hustru *Nelke Blåås* för 24 rdr med ränta år 1662.

#### *Admiralens Jon*

1662–63: 1 1665–66:3 (= *Jon Andersson båtekarl*?) 1667–74

Gustavi tomtöreslängd: Amiralens Jon el, Jon Andersson 1670–77 1 tomt.

#### *Jöns Persson skomakare* R19 1656–57 v (rote 10)

#### *Oluf Larsson stadsbåtsman* 1675

#### *Stränge Olufsson båtsman* 1676

#### *Nils Swens änka*

1678–79 Gustavi tomtöreslängder 1678–81

Hon var troligen den *Anna Gunnarsdotter Nils Svensson båtekarls änka*, som 23.4.1675 begärde värderingsmän till en halv strömbåt.

#### *Lars Andersson (i Kärra)* 1681

Han bör ha varit identisk med den Lars Andersson i Kärr (a), som för 140 rdr kurant sålde hus och gård mellan snickare Hans Jonsson i öster och Lars i Garn i väster till

*fortifikationstimmerman Gunnar Jonsson,*

som erhöll uppbud den 8.7.1695. Men dessförinnan hade Gunnar Jonsson timmerman den 10.5.1695 tvingat fram försäljningen genom att påminna om att han hade betalat en och annan av Lars Anderssons kreditorer. Gunne timmerman ägde gården ännu 1715, tomten värderades då till 100, huset till 120 d smt och lösöret till noll. 1717–20 omtalas Gunne timmermans fattiga änka *Anna Andersdotter*: ibm bodde i gården *Johan Gunnarsson stadstjänare* och *Anders Håkansson båtekarl med sin hustru Helena Gunnarsdotter (Thierman?)*: dessa två hade 1725 övertagit gården.

Bouppteckning efter avlidne Anders Håkansson (begr. 13.5.1729) företogs 1730. Hans svåger säges vara *borgaren i Kungsbacka Johan Hallenberg*. Hans hustru Helena Thierman var syster till *stadssekreteraren och rådmannen i Vänersborg Johan Thierman* (identisk med stadstjänaren Johan Gunnarsson ovan?). Anders Håkansson ägde enligt bouppteckningen en nyuppsatt, ofärdig och oinredd gård på Sillgatan. Hans dotter med Helena Thierman *Anna Greta Andersdotter* gifte sig 1/ med *slaktaremästare Jonas Becker*; 2/ *bryggaren Olof Österborg* (Berg II:5–6, 209). Innan Helena Thierman avled den 9.7.1747 hade hon hunnit gifta om sig med

*hökaren Petter Ödman,*

död i dec 1772, som övertog gården. Vid bouppteckning efter Helena Thierman 17.7.1747 fanns hus och tomt på Sillgatan med inmurad brännvinspanna. I detta äktenskap föddes dottern *Maria Elisabeth Ödman*, född 1733, död 7.3.1768, Gift med e.o. *saltmästare Erik Asp*.

Petter Ödman erhöll burskap som hökare 28.4.1730. 1755 bodde borgaren Petter Ödman tillsammans med *skomakare Anders Jonsson*: 1765 kallas han själv skoflickare och hans änka 1775 skoflickare Petter Ödmans änka. Han efterlämnade enligt bou 21.4.1773 1 079 d smt, därav hus och tomt på Sillgatan 1 510 daler. Efter Helena Thierman död hade han gift om sig med *Maria Smitt*, död 11.4.1788. Hon efterlämnade hus och tomt på Sillgatan 7.14 mellan hökare Norling i öster och handlaren Borgman i väster, som enligt änkans förordnande 34.4.1784 hade övertagits av hennes måg *skomakaremästare Petter Bornholm*, död 7.10.1807 i hans första gifte (med hennes dotter *Helena Catharina Ödman*, född 1750, död 9, 2.1800). Villkoret för övertagandet var att han skulle lämna Maria Smitt ett rum och i övrigt försörja henne med ”så många penningar jag någorlunda behöva kan” och slutligen hederligen begrava henne. Redan 1785 stod mågen skomakaren Petter Bornholm för tomtöret. Där bodde också 1786 *bokjudaren Erik Norell* och *glasmästare Johan Lundgren*. Den 21.11.1785 lät också skomakaren Petter Bornholm och hans svärmödrer Maria Ödman för 1510 daler 10 2/3 öre smt eller 217 rdr 34 sk 10 r specie uppbjuda ett i stadens fjärde kvarter vid Sillgatan beläget hus och gård mellan handelsman Borgman å västra och hökaren Olof Norling å östra sidan som tillhört deras avlidne man och svärfader borgaren Petter Ödman och vid bouppteckningen efter denne senare den 21.4.1773 värderats till nämnda summa emot det att Ödmans barn i förra giftet blivit ur boet utlösta. 30-penning 8 rdr 18 sk 8 r specie. – Efter Helena Catharina Ödmans död gifte Petter Bornholm om sig med *Maria Elisabeth Frisk*, född 1764, dotter till *linnevävaremästare Jonas Frisk* och *Annika Andersdotter* och omgift med *linnevävare Jacob Kämpe*, död före 1811.

Vid bouppteckningen efter Petter Bornholm ägde denne hus och tomt 7.14 på Sillgatan, sålt på auktion 11.9.1810 för 1 666:32 rdr banco.

***Senare uppbud av 7.14***

hökeribetj Niclas Andersson

10.11.1823

***Senare uppbud av 7.13–14***

Se 7.13.