

Sjunde roten, tomt 18

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

Oluf Helgesson Ruth Böcker fr 1654 1670

Sålde för 120 d smt 1684 en gård på Sillgatan till Hans Olofsson Bookö, som han innehaft i 30 år. Svåger *Petter (Jacobsson) besökare*

Stränge Olofsson 1659: ½, 1663: ½

Nils Jönsson snidker R19 1649–55: 2 mtl, 1656–57v (X), 1663: 1, 1665–66: 2, 1667–72

Gustavi tomtöreslängder 1670–73

Nils Jönsson snickare tilldömdes i likhet med tidigare *Sven Jonsson* den 14.3.1666 av kämnärsrätten 21¼ rdr (jämte rättegångskostnader) i arv på sin sal hustrus vägnar av *Anders Helgesson*. Vid samma rätt vände sig den 2.11.1666 *Olof svärdfejares hustru* mot Nils Jönssons hustru för att hon kallat hennes man en skälm och en gammal hund och sedan med ett trä tillfogat henne blodvite.

Då berättade Nils Jönssons hustru, att hon frågade Olof svärdfejare, varför han slog och drev ut hennes barn. I stället för att ge dem ett stycke bröd trakterade han dem med hugg och slag, hade hon sagt. Då svarade han ”laster tu mitt bröd tin kåkfararehora”. Därefter drevs hon med hugg och slag ut genom dörren. Olof fattade en yxa och då han ville slå henne tog hon till ett trä för att försvara sig med men att hon slog Olof nekade hon alldeles till.

Nils snickare anklagade vid underrätten den 19.12.1666 *Burchardus Dreyer* för att ungefär klockan tolv om natten han inkommit i hans hus och med skällsord försökt att tvinga till sig att få köpa öl, vilket Nils snickare inte hade hemma. När Burchardus gick ut och Nils snickares hustru följde honom, fattade han henne i håret och tryckte ned henne till jorden och trakterade henne så illa, att hon var nästan halvdöd, när Nils snickare hjälpte henne upp. Dreyer sade sig klockan fem på kvällen ha kommit till Nils snickare och begärt att få köpa ett halvt stop öl åt sina barn ochy nekade alldeles till att ha förolämpat eller illa trakterat Nils snickares hustru.

En del av tomten hade Nils Jönsson snickare hyrt ut till *sal Henrik Andersson*. Den 11.3.1672 förordnades gode män att mäta Henrik Anderssons förbättringar på Nils Jönssons stuga för att Henrik Anderssons *änka Marit Olofsdotter* skulle få sin betalning för omkostnaderna. Marit Olofsdotter hade inte tillåtit uthyrning till *Peter Jacobsson besökare*. Hon flyttade dagen före den 10.5.1669, som var söndagen näst före den måndag ”uppå vilken vådeden största delen av staden förbrände”. Hennes omkostnader på huset uppbrann med detta enligt hans mening till hennes skada och inte till hans. Marit Olofsdotter fick stå för skadan. Kontraktet hade ingåtts den 11.6.1667.

Nils Jönsson snickare hade enligt magistratsprotokollet 4.4.1673 sålt sin gård till kreditorernas betalning och ämnade bege sig från staden, Skulderna översteg tillgångarna. I september samma år omtalas, att han hade en styvdotter, vars förmyndare var Sven Jonsson och moster *hustru Ingegerd Bötker*. Mormodern (Anders Helgessons hustru) hade avlidit tre år före styvdotters mor.

Oluf Rasmusson säger 1671–72

Jon Andersson järndragare

1673–81–1714 M1676 Joen *artillerihantlangare* 1 tomt

Gustavi tomtöreslängd 1673–81 1 tomt.

Enligt resolutionsboken den 2.5.1671 erhöll Jon Andersson tillstånd att bli järndragare, varför han avlade trohetsed: det bestämdes, att han skulle bli borgare. 1705 står han i tomtöreslängden tillsammans med "Arfwed uppsättare" som väl är densamme som den senare omtalade *soldaten Arfwed Andersson*

Ännu 1714 kallas gården Joen Järndragares gård. *Soldaten Arfwed Andersson* och hans svärmor *Annika Ruth* (järndragarens änka?) sålde 14.3.1705 till sin granne *skomakaren Måns Olsson* deras baktomt med därpå stående tvenne brädehus för 50 rdr courant: skomakaren svarar 1710 för två tomter. Samtidigt lånade de lika mycket (50 rdr) av Måns Olofsson och pantsatte framtomten.

1715 står soldaten Arfwed Anderssons hustru i längden: för henne uppges bara tomtvärdet 120 d smt och inget hus- och lösöresvärde

Bengt Hansson stadsbåtsman

1715–20

Han bör däremot ha ett rymligt hus: Utom honom och hans hustru *Gunilla Pärsdotter* bor där *avskedade soldaten Arfwed Orädd* med sin *hustru Kierstin Jonsdotter*. (Om Arfwed Orädd var densamme som Arfwed Andersson kan han ha varit järndragaren Jon Anderssons svärson) *Kiethyl murgesäll* med hustru *Elin Andersdotter* och båtsmansänkan *Helgia Sträng*: de tre sistnämnda kallade fattiga.

Vid auktion den 12.8.1721 inropades hus och gård beläget på Sillgatan tillhörigt *Bengt Hansson båtsman* för 556 d smt av

handlanden Olof Berg.

Den uppbjöds för skuld 3.3.1735 och var fortfarande i handl Olof Bergs ägo, när den såldes på auktion den 8.5.1735 för 300 d 4 öre smt till

järndragaren Lars Olofsson

1745 års tomtöreslängd upptager

repslagaren (senare orgeltramparen) Per Svensson,

som kallas "arbetskarlen vid repslageriet", när han den 10.9.1746 fick fasta på den gård han för 300 d smt i plåtar samt 6 d smt i avträdespengar (83'ggr 25'sv mått) köpt av *snörmakare Matthias Winkelmans änka Sofia* den 13.7.1743 och som sades vara belägen på Sillgatan mellan fortifikationstimmerman Petter Feldts hus i öster och hustru Winkelmans egen i väster. Per

Svensson avled i april 1673 (testamente 21.4 1763, bou 15.9.1763) Han efterlämnade 259 d smt, därav hus och tomt på Sillgatan (samma grannar som 1743) värderat 2 250 daler

I tomtöreslängden 1665 kallas ägaren ”orgeltramparen Pehr Svenssons änka [Anna Andersdotter] eller rättare hökaren Olof Carlsson”. Den senares första *hustru Catharina Persdotter* (född 1743, bou 14.9.1773) var dotter till Pehr Svensson och hans första hustru *Marit Andersdotter* (bou 12.6.1752)

Hökaren Olof Carlsson var först direktör Sahlgrens dräng. Efter Catharina Persdotters död hann han gifta om sig med *Brita Andersdotter*, innan han själv avled i aug 1775 (bou 7.5.1776). Han efterlämnade 1 598 d smt, därav hus och gård på Sillgatan mellan slaktareåldermand Joh. Eichlers baktomt i öster och hökare Nils Lindquist i väster.

1785–1800 *Hökaren Jonas Lundins hus, ibm hökaren Hans Pettersson.*

1807 Lundins arvingars hus

Senare uppbud av 7.18

ostindiefarare Sven Wennerlöf 19.12.1814

Senare uppbud av 7.18-19

snusfabrikör Johan Sjöberg, död 12.8.1834

Berg II:9–10, 312:

Ägde stenhus med tomt nr 113 i fjärde roten, Drottninggatan, värderat 7 500 rdr banco, dito nr 29–30 i fjärde roten, värt 6 000 rdr, dito nr 18–19 i sjunde roten Sillgatan, 6 500 rdr (uppbud 7.9.1818). Gift med *Anna Bergström*, som efterlevde.

handelsbokhållare Aug Busch 18.11.1850

handl Lars Fredrik Pettersson 11.5.1857

handl Reinhold Svensson 1.5.1865