

Sjunde roten, tomt 19

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Nionde roten 1657–70

södra sidan

Lars Nilsson R19 1637 1 mtl, hans dotter 1638: 1 mtl

Sven Olsson 1637 (endast Älvsborgsupplagan)

Lars (Bengtsson) Håbo R19 1641–47: 2 mtl. 1648–50: 1 mtl

Han kallas också Brännvins-Lars och bodde 1637–39 i 23 roten.

Vid kämnärsrätten den 29.3.1643 vände sig Anders (Svensson) Spelman mot Lars Bengtsson Håbo, som för 3 år sedan ”köpt af sig en gård för 40 rdr och där uppå allenast 22 rdr betalt”. Anders Spelman ville inte efterkomma Lars Håbos begäran om uppskov till pingstid utan begärde prompt betalning eller också ville han själv återbetala de 22 riksdalrarna och sedan behålla sin gård. ”Dess förutan berättas ock att deras köp icke med något visst köpebrev var slutet och ej heller opå Rådstugan lagligen opbudet utan allenast med deras löse ord affgiort.”

3.12.1649: Lars Bengtssons gård till Börge Bryntesson för 50 rdr

Börge Bryntesson R19 1651–55 1656–57v (IX), 1657: – 18 1658: 3, 1659–1663: 63: 1½ änkan 1665

Något sammanhang mellan honom och nedanstående Maret i Boa är icke funnet.

Maret i Boa (Boden)

1667–79 M1676: 1 tomt

Gustavi tomtöreslängder 1670–80: 1 tomt

Bengt Persson skeppstimmerman

1681 Gustavi tomtöreslängder 1681: 1 tomt XII

I en inlaga till magistraten begärde Britta Gunnarsdotter kollekt 1689 till lösen av sin man borgaren och kofferdibåtsmannen Bengt Persson i Göteborg, som var tillfångatagen av algeriska sjörövare och hölls i hårt slaveri (EIIa:5).

Enligt tomtöreslängden 1696 tillhörde gården Bengt Perssons änka. 1704 kallas den Margareta Bengtsdotters hus: där bodde då också *Måns (Olofsson) skomakare*. Margareta Bengtsdotter pantsatte den 31.3.1703 till Frans Schröder sina sal föräldrars gård på Sillgatan mellan Jon järndragare i öster och Olof Christiernsson i väster. Hennes och hennes man skomakaren Måns Olofssons sterbhus sålde 1712 hus och gård på Sillgatan mellan båtsmannen Bengt Hansson i öster och Olof Christiernssons änka i väster (77' gångar 24') för 540 d smt och 20 dalers diskretion till

löjtnant Christian Borelius

(sannolikt son till *Per skarprättare* och bror till *kaparkaptenen Bastian Borelius*).

Hans änka Sofia Nilsson ägde gården 1715 och erhöll fasta den 14.5.1720. Hos henne bodde 1715–1717 *besökaren Isak Simonsson*: förstnämnda år taxerades hennes tomt till 120 o. huset till 400 d smt: endast Simonsson hade lösöre för 200 d smt. Troligen gifte Sofia Nilsson sig med

snörmakare Matthias Winkelman,

omtalad i tomtöreslängden 1730.1739 värderades avlidne snörmakare Winkelmans två hus och gårdar på Sillgatan. 1746 ägdes gården av snörmakare Matthias Winkelmans änka Sofia.

Stadsbetjänten Peter Lundström var näste ägare Tillsammans med sin hustru Maria Örn pantsatte han gården 1755 till *volontären vid Hessensteinska regementet Nils Lindquist*. Gården såldes på auktion den 21.6.1761 för 2 221 d smt till

soldaten Matthias Fernström

vid samma regemente och hans hustru Anna Brita: läget angavs vara mellan repslagaredrängen Pehr Svenssons gård i öster och madame Cornelia Hultmans gård i öster. Men redan samma år den 30 maj överlät makarna gården mot auktionssumman plus 10 d smt diskretion på den ovan nämnde Nils Lindquist, som erhöll uppbud den 1 juni 1761 fasta 20.12.1761 (1 tomt 82'x26')

Nils Lindquist kallas senare hökare och ägde gården 1775. Den 11 juni 1777 avslogs hökaren Nils Lindquists änka *Helenas* begärda inteckning till säkerhet för sin del i hus och gård på Sillgatan. Hennes styvmåg *f.d. regementsväbeln, senare kronolänsman Anders Dahlström* hade redan försålt en stor del av fastigheterna och skulle i fortsättningen bo på landet. Men rätten ansåg, att hon inte med några skuldebrev hade kunnat styrka sin fordran. Efter Helenas död övertogs gården helt av Anders Dahlström, som ägde gården 1785–1790.

Någon gång under 1790-talet övertogs gården av

vinhandlare Niclas Höök.

Som handelsbetjänt sökte han inträde i handels societeten den 7.3.1797, sedan han i 7½ år hade biträtt herr Johan Minten i hans vinhandel. Han fick burskap den 15.12.1797 men råkade så gott som omedelbart ut för ekonomiska svårigheter.

Auktion hölls den 16 april 1801 på rekvisition av *överskulden Lorentz Borelius* på vinhandlare Niclas Hööks och dess *hustru* Christina El. Hööks utmäta trähus och tomt nr 7.19 vid Sillgatan för gäld till kofferdikaptenen Christopher Garling. Enligt värderingen bestod huset av två våningar och frontespis med tre rum, kök och brygghus i nedre samt sju rum i övre våningen och ett i frontespisen. Värderad 800 rdr specie, såldes för 950 rdr specie.

Köpare var ostindiefararen Johan Bergquist genom hustrun och svågern *slaktaremästare Joh. Ryberg*. Uppbud den 1.6.1801.

1807: Ostindiefararen Sven Wennerlöf

Senare uppbud av 7.19

Gemensamma uppbud av 7.18–19: se 7.18.