

Sjunde roten, tomt 36

Kvarteret Traktören

Tjugosjunde roten 1637–57

Sillgatans södra sida,

Sextonde roten 1657–70

Torggatan – Tyggårdsgat.

Assmund Matthessons änka 1666

Gustavi tomtöreslängder 1670–76, åbo 1677 *Sara Baltzers*

Assmund Matthesson ägde ett flertal tomter (se 8.30). Det har inte gått att spåra när och av vem han köpte denna.

Assmund Matthesson förliktes den 5.7.1648 i kämnärsrätten med *Anthoni Skorre* genom rättens flit om det stridiga köp de slutit med varandra om en säck humle. Assmund skulle ge ytterligare 1 rdr och 6 m kmt och sedan behålla den större humlesäcken om vilken han sade att köpet hade slutits.

Jordegumman Sara Baltzers

1681

Gustavi tomtöreslängder 1678–81.

Hennes namn var förmodligen *Sara Baltzarsdotter* och hon var troligen *Baltzar vävares* dotter, ej hans hustru, som bör ha varit den *Lisbeth Balthzar*, som omtalas i rote 20 1653–55 med ett mantal liksom Baltzar vävare gjorde med 2 1647–48. (se 8.44). Baltzar vävare bodde 1637–39 i rote 12 och 1643–44 i rote 11. Möjligen kan Sara varit gift med *Baltzer Gotskalk remsnidare* (se 3.38 och 4.39 ö (båda kv Domprosten: lång lista med skällsord: ”skälm, galgerister, lättfärdig skälm, fogel, ej värdig bo bland ärligt folk” etc)

Hustru Sara Baltzers lät första gången 17.3.1679 lagbjuda hus och gård på Sillgatan, som hon köpt av Matthis Assmundsson för 120 d smt.

Jordegumman Sara Baltzers uttalade sig 18.4.1681 ang barnamord.

Hon var död 8.2.1682, då *handelsmännen Magnus Persson* (Wettrin, se 5.21) och *Matthis Assmundsson* (7.30) berättade sig ha obligationer av avlidna jordegumman Sara Baltzers. Den 15.5.1683 krävde *Anders Hansson i Högens änka Brita Börjesdotter Cecilia och Elisabeth Arvidsdöttrar* på deras avlidna moder Sara Baltzers skuld. Vem deras far Arvid var har ej gått att utröna.

Knivsmedsmästare Mikael Beerbom

pantsatte den 5.4.1685 för 50 rdr skuld avlidna hustru Sara Baltzers hus och gård, som han hade köpt av hennes kreditorer och arvingar, bl.a. kamrer *Anders Holst* (Gbg RR 1.10.1685). Han var född 1645 och begr. 24.5.1691. Hans änka *Catharina Tabbers* (begr. 23.4.1718, Berg I:1, 103) gifte 5.4.1692 om sig med

knivsmeden David Kraut

(också stavat Kreuth), född 1657, burskap 17.2.1702, begr. 21.11.1729 vid 72 års ålder. Kraut svarade därefter för gården. Han var 1706 cautionist för *Christoffer Geppert d.y.* lån av hospital. Se 3.58. Catharina Tabbers och David Kraut skattade båda 4, 16 i kontribution 1717. 1715 värderades tomten 150, huset 280 och lösöret 200 d smt, Med bifall av sin senare hustru *Ella Petersdotter* (som var piga i familjen 1725) testamenterade David Kraut den 14.10.1728 all sin egendom, verkstad och gård till *styvsonen Petter Beerbom* (döpt 20.4.1687), som var gesäll hos honom 1717 (då han skattade för tobak) och 1725. Gården värderades 1729 efter David Krauts död.

Den 29.11.1729 någon vecka efter begravningen av David Kraut omtalades i rätten Petter Beerboms överenskommelse med styvfaderns änka Ellika Pehrsdotter. Visserligen skulle han enligt faderns testamente betala henne 300 d smt vid hennes avträde från gården. Med avträandet kunde anstå men han gav henne och barnet av omsorg om dem båda 100 d smt, en sorgeklänning, änkesäng efter råd och ämne, som fanns i huset och tvenne guldringar.

Petter Beerbom, som fick burskap som knivsmedsmästare i Göteborg den 18.9.1733, gifte sig den 17.3.1730 med *Anna Catharina Halbmeijer*, döpt 4.5.1709, begr. 27.11.1764, dotter till *sadelmakare Hans Jacob Halbmeijer*, död 1719 och *Christina Brockman*. Petter Beerbom hade 1730 han *gesällen Erik Siöberg*. Knivsmeden mästare Petter Beerbom hade enligt uppgift i rätten 14.12.1754 i stadens häkte låtit inmana *pigan Christina Frisk* för det att hon icke allena föregående söndag 8 dagar olovandes bortgått och uteblivit ur huset utan även nästliden söndag gått sin väg och icke återkommit förrän på onsdagen, sedan Beerbom hos justitieborgmästare Busck erhållit handräckning till hennes arresterande. Christina Frisk förklarade, att hon med makt blivit tagen ur tjänsten av sin fästman *soldaten Stif vid Spensiska regementet* och att hennes matmoder skall ha samtyckt därtill, varför hon trott att matmodern icke längre ville ha kvar henne i sin tjänst. Hon bad om tillgift och lovade sköta sig bättre i fortsättningen. Ursäkten godtogs av Beerbom och rätten. Straffet skulle vara öppet, om hon ej höll löftet.

Petter Beerbom avled av bröstlidande 1765 (begr. 19.7.s.å) men hade långt dessförinnan flyttat från gården, som 1745 ägdes av *tenngjutaremästare Lars Borgström* (burskap 5.4.1737) Två döttrar begravda dec. 1748

Skomakaremästare Magnus Wetterström (burskap 20.3.1717, först kallad *skoflikare*) hade övertagit gården 1750. Nicolaus Sahlgrens klagade 4.3.1746 (se EIIB:39) över att Magnus Wetterström var i färd med att bygga ett eldfarligt timmerhus på Lilla Berget (köpt av *kaptenlöjtnant Adolf von Rahm* och granne till *sjötullsbesökaren Bostedt*). nära en tomt Sahlgren ämnade bebygga med ett hus av värde. Wetterström hade som inneboende 1755 *perukmakare Magnus Beckman*. Wetterström var gift med *Olof Tollessons* syster *Brita (Börta) Tollesdotter*, död 31.5.1750. Hennes dotter *Catharina Svensdotter*, född i ett tidigare äktenskap. vistades sedan 1736 i Holland. Eftersom hon aldrig sedan dess frågat efter föräldrarna förklarades hon arvlös i Wetterströms och Börtas testamente 21.5.1750. Vid bouppteckningen efter Brita Tollesdotter den 6.3.1751 sades Magnus Wetterström äga hus och tomt på Sillgatan mellan ringkarlen Hans Anderssons hus i väster och perukmakaren Ahlmans ödetomt i väster, nybyggd efter branden 1746, värd 1050 daler.

Dottern *Helena Wetterström* var gift med *tygtjänaren Johan Andreas Beckman*,

1765 omtalas gården som *handelsmannen Anders Möllers* ödetomt.

Gården ägdes 1775 av *murmästare Gottlieb Christ. Assman* och 1787–90 av *verkgesällen på herr Damms segelduksfabrik Andreas Fredlund*

1800 *Krögaren Anders Thorsson.*

Senare uppbud av 7.36

handl Peter Gustaf Geijer	30.7.1804
svarvare Gabriel Lindström, ägde 1807	1.4.1805
rektor scholae V E Ritterberg	7.6.1819
änkan A C Jacobsson	26.5.1851
snickarges. Johan Josef Sillberg	20.2.1860