

Sjunde roten, tomt 37

Kvarteret Traktören

Tjugosjunde roten 1637–57

Sillgatans södra sida,

Sextonde roten 1657–70

Torggatan – Tyggårdsgat.

Anders Persson Nep båtsman

1662–75, änkan 1676–81

Gustavi tomtöreslängder 1670–75, änkan 1676–81 1 tomt

Det attesterades den 20.5.1695 att avlidne båtsmannen Anders Perssons änka *Börta Olufsdotter* och hennes döttrar *Annika och Johanna Andersdöttrar* ägde ett ograverat hus på Sillgatan, väster om lilla hamnen mellan Alexander handskmakares gård å västra och knivsmeden David Krauts gård å östra sidan. Ingen av dem står i tomtöreslängden 1696. Sal Anders Pers efterlåtna änka klagade den 25.8.1696 (EIIa:12) över att hon i 24 år hade suttit i ett bedrövligt änkestånd men trots detta sökt betala sina skatter men denna uppgift hade nu övertagits av mågen. I fyra år hade nu hennes måg varit borta, varför man misstänkte, att han hade avlidit. Två änkor var alltså tillsammans och den ena kunde inte bispringa den andra med någon hjälp. Nu hade hon brutit sin arm och ville slippa skatten.

Rasmus perukmakare M1678 utan tomt

Skepparen Henrik Bengtsson

Den 6.12.1689 vände sig Henrik Eilking contra Henrik Bengtsson, representerad av sin svärmor der Börta i Flogen (också kallad Börta Anders i Flogen eller Börta Andersdotter, i rote 3 1675). Henrik Bengtssons lilla barn begravdes D 31.7.1690. Tyvärr odaterade är följande uppgifter: Tolagsmästare Jacob Jürgensson samt borgaren Ambjörn Svensson yttrade sig angående en liten *kreyert Lille Rosan* med skepparen borgaren härstädes Henrik Bengtsson, byggd i Göteborg 1679 på kravel utav ek, i förleden frejdetid här ifrån staden såsom en kapare utrustad men numera förbyggd och till en lastdragare bekväm omgjord. Lasten är dem allena tillhörig. Varor av järn och bräder hade nu ilastats och skulle avsegla till Hull.

Hindrich Bengtssons änka omtalas i gården 1696 där också *Johan Tijssen skräddare* bodde. Någon gång omkring 1702 gifte sig dottern *Johanna Andersdotter* med *skräddaren Sven Bomstedt*, änklings efter *Elisabeth Börgesdotter* (först gift Cordt skräddare, hemmavigning med Bomstedt 4.5.1699, begravd barnlös D 11.10.1700, avvitrning 28.9.1701, bou 1701:81). Men gäld och skuld översteg behållningen. Endast 79 daler och 25 öre innestod hos Sven Bomstedts styvfader, som hade inlöst gården, först ägd av *Cordt skräddare*. Sven Bomstedt hade erhållit burskap som skräddaremästare den 30.9.1701, samma dag som ovannämnde Johan Tijssen. Sven Bomstedts far var *översjötullsvisitören Sven Olofsson* (8.12), modern *Gunilla Månsdotter*

(kallad *Gunilla besökare*s, syster till kommissarie Håkan Månsson), omgift skepparen på Kungl. tullgalejan, *jaktlöjtnant Anders Svensson Ekman*, 8.18–19) bror *Olof Svensson Bomstedt*, systrar Johan Sörmans och Olof Anderssons hustrur. Halvsyskon genom moderns äktenskap med Anders

Ekman var (enligt Ba:46) *tullinspektoren i Västervik Abraham Ekman*, änkan *madame Sara Ekman*, gift *Båthman* (?), avlidna hustrun till *ryttmästare Albrecht Holin*, som med henne hade tre döttrar; änkan *Anna Holin* och hennes två omyndiga systrar.

Sven Bomstedt fick stolrum i domkyrkan den 12.12.1706, hans hustru Johanna erhöll sitt stolrum efter *sal Björn slaktares änka* den 13.3.1708.

Sven Bomstedts tomt värderades 1717 150, huset 160 och lösöret 200 d smt. I kontributionsskatt betalade han och hustrun Johanna Andersdotter 4,16 var 1717.

Hos mästare Sven Bomstedt bodde 1715 *Per Esbjörnsson* och 1717 *gesällen Anders Christensson*, gossen *Abraham Bomstedt*, ibm *konstapeln Bryngel Walström* vid artilleriet med hustru *Karin Andersdotter*, ibm *fortifikationssmed Anders Limmerhult* med hustrun *Karin Nilsson*. Hos skraddaren Sven Bomstedt bodde 1725 *bokbindaren Joh. Beck* och *gesällen Claes Frenberg*.

Bou efter skraddaremästare Sven Bomstedt, som begravdes D 30.1.1730, gjordes 10.4.1730 upp-tagande hus och tomt på Sillgatan mellan fortifikationssmeden Anders Limmerhult i väster och knivsmiden Petter Beerbaum i öster, värd 501 d smt. Barnlös (Berg I:1, 165). För gården står 1730 skraddaren Sven Bousteds änka hustru Johanna Andersdotter efter vilken bou gjordes 4.5.1733. Gården var nu för 500 d smt såld till

ringkarlen vid Christine kyrka Hans Andersson

som 6.3.1732 första resan lät uppbjuda hustruns på Sillgatan belägna hus och gård. Johanna Andersdotter förbehöll sig att hon och hennes syster *Annika Andersdotter* så länge någondera av dem levde utan någon avgift skulle få bebo en stuga uppe i gården tillika med "ett afskränkt rum till veds inläggande". När väl någondera av dem avled skulle den överlevande ha makt att intaga och till sin dödsdag behålla en kvinnsperson hos sig till tjänst och sällskap. Köpebrev 16.6.1731, fasta 6.5.1732: grannarna var desamma som upptogs i bouppteckningen efter Sven Bomstedt. Areal 74 fot gånger 24 1/2 fot renlandsmått.

Ringkarlen vid tyska kyrkan Hans Andersson avled 1763. Gift med *Anna Maria Svensdotter*, död 12.5.1774 (barn i föregående äktenskap svagsinte f.d. *besökaren Anders Hansson*). Hon svarade för gården 1764–75. Hon skrev den 3.10.1765 (EIIb:114, 16.10.1765) att hon tagit del av *kofferdikaptenen herr Ludvig Åhlbottens* ansökan om inteckning i hennes på Sillgatan belägna hus och gård för ett till hennes i livstiden käre man ringkarlen vid Tyska kyrkan den 16.8.1760 utlämnat lån på 100 d smt. I bouppteckningen efter henne sades hon äga en hel tomt på Sillgatan mellan murmästare Assman i öster och strumpvävare Norling i väster, varav 1/4 del i bakgården var bebyggd, Gården var värderad 620 d smt, boets behållning 2 111 d smt (Berg II:1–2, 85).

Nästa ägare *fammätaren Sven Thorsson* lät 22.1.1776. första gången uppbjuda ett på Sillegatan emellan murmästaren Ashmans hus å östra samt strumpvävaren Norlings gård å västra sidan beläget hus och gård som Thorsson tillhandlat sig för 1 270 d smt vid auktionen ("offentliga utbudningen") den 9.3.1775 efter avlidna äkta makarna ringkarlen Hans Andersson och Anna Maria Svensdotter – trettiopenning 42 daler 10 2/3 öre smt. Sven Thorsson pantsatte 14.10.1779 till V. Beckman och Beijer stenhus på Sillgatan. Fammätaren Sven Thorsson var ägare 1790. Gården kallas 1800 fammätaren Thorssons arvingars hus.

Brandvaktssergeanten Anders Svensson uppbjöd 7.37 den 11.11.1805. Han avled 5.6.1816 och ägde då ägde grundmurat stenhus med tomt nr 37 i sjunde roten Sillgatan, 5800 rdr banco. Änka *Aina Jonsson* (Berg II:9–10, 461).

Senare uppbud av 7.37

gevärssmeden Johan Lindblad	5.8.1833
änkan Anna Christina Larsson	19.7.1852
jungfru Inga Britta Märkel	22.9.1873