

Sjunde roten, tomt 4

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen södra sidan

Tionde roten 1657–70

1666–79

Gustavi tomtöreslängd 1670–75. änkan 1676–79, Son: Per Svensson repslagare nedan.

Sven Persson stadstimmerman (i Tranere?)

(i nittonde roten 1648–54, 1656–57)

1648–51: 2 mtl, 1652: 1 mtl, 1653: 2 mtl, 1654: 2 mtl, 1655, 1656, 1657v (X), 1657h, 1658

1662–63: 1, 1666–75 änkan 1676–79 *Sven i Tranere*

1662–63

Gustavi tomtöreslängder: Sven stadstimmerman 1670–75, änkan 1676–79: Son *Per Svensson repslagare*, en tomt

Anna hos Sven Pedersson timmerman 1648: 1 mtl

Olof snickare 1650: 2 mtl

Olof besökare 1651: 2 mtl

Sven Jonsson snicker 1649: 2 mtl

Johan Johansson 1665: 3, 1666: 2

Peter Eriksson Grope målare

Bakugnslängder och Gustavi

tomtöreslängd 1 tomt 1680–81

Per Eriksson målare betalade huseköpspenning 4 d 16 öre smt den 23.8.1680. Den 17 september samma år lagbjöds tredje gången hus och gård, som Per Eriksson målare hade köpt av Per Svensson repslagare (i egenskap av arvinge till Sven Persson timmerman).

Beträffande Per Erikssons kvalifikationer i sitt yrke meddelade resolutionsboken den 17.7.1671 på grund av Nils målares besvär över intrång i yrket: ”Hwad gesällen Peter Måhlare anbelangar visar hans testimonium af Herr RikzCantzelerns Excellence, att han sitt handtwerk wähl förstår. Hwarföre han ock här må blifwa och burskap winna.” Men varken han eller *Niels Eriksson målare* fick burskap förrän den 27.10.1674.

Peter målares begravning omtalas i Gustavi räkenskaper den 14.3.1694. Bouppteckning företogs såväl efter honom som efter hans hustru den 6.4.1695. Huset vid Sillgatan värderades till 300 d

smt. Han efterlämnade följande tavlor: sal mannens och sal hustruns, Kungen och Drottningens, Jonas Wageysers Drottning Christinas och Prinsen af Oraniens porträtt. Jungfru Maria med barnet, Kristus och de två lärjungarna vid Emmaus, Josef och Potifars hustru samt Susanna och de två domarna.

Bouppteckning efter hans dotter *Catarina Grope* hölls den 19.10.1738. Hon hade varit gift med *skräddarmästare Kiällert Ericsson* och efter hans död med *glasmästare Petter Friberg* i dennes andra äktenskap. Petter Eriksson Gropes dotter *Ingeborg Grope* var först gift med *järndragaren Anders Andersson Svanström* och sedan med *överfyrverkaren vid artilleriet Sven Nöding*.

I oktober 1695 bestämdes, att avlidne målaren Petter Eriksson Groops gård skulle värderas bl.a. av *borgaren Oluf Ahlerot* och *Oluf Andersson Böcker*. Till förmyndare för hans omyndiga barn utsågs den 11.1.1696 *mäster Anders Grönberg* och Peter målares hustrus broder *Johan Pettersson* (tydiligen målaren med detta namn.) Sonen *Jonas Grope* var myndig vid faderns död och blev målaremästare. I gården bodde 1697 Petter skolappare och år 1700 *Per Andersson skomakare*.

Enligt en bouppteckning 1709 skulle sal Jonas Gropes änka *Estri Toresdotter* gifta om sig med *skomakare Bengt Miöö* och borde alltså vara identisk med dennes hustru, som begravdes i domkyrkoförsamlingen 30.9.1713. Hon hade barnen *Gabriel*, *Petter* och *Maria*. Enligt Göteborgs magistrats registratur 1714 var *Gabriel Jonasson Grope*, som ville bli skräddare, född den 8.10.1701 som son till målaremästare Jonas Pettersson Grope och Estri Toresdotter, båda avlidna. *Maria Grope* blev enligt en bouppteckning 1716(:472) gift med *skomakaren Nils Lund*. – Samtidigt som Estri Toresdotter avvittrade sina barn 1709 avvittrade Bengt Bengtsson Miöö sina barn med *Johanna Andersdotter Berendt Miöö* och *Sara Miöö*.

Gården ägdes ännu 1707 av ”sal Petter målare” men 1708 av *skolmästaren Sven Biörnsson*.

Enligt 1715 års skattningslängd taxerade skolmästaren för tomt 100 d smt, hus 160 och löseegendom 20 d smt. Den ”fattige” skolmästarens hustru sades 1717 heta Ellika Thoresdotter, men eftersom Estrid Toresdotter var avliden 1714 (se ovan) kan det inte vara sant att den skomakare Nils Lund, som också bodde i gården 1717 (kvar 1720) med sin hustru Liskan Johansdotter skulle vara måg i huset. Dessa båda sistnämnda betalade i kontribution 4.16 var och han också för tobak. Han hade gesällerna *Anders Westling* och *Lars Blomgren* (båda tobaksrökare). Vidare bodde där *hantlangaren Nils Hedberg* av artilleriet med sin hustru *Karin Hansdotter*.

Gården kallas ännu 1730 Sven Biörnsson skolmästares arvingars gård: där bodde borgaren och *hustimmermannen Jon Jonsson*. Kort därefter sålde döttrarna Liskan och Dordi gården till *slussdrängen Jon Jonsson*, som omedelbart sålde den till *Börge Wetterström*, som var ägare 1731. Men redan 1732 uppbjöds hans gård för skuld till hustru *Helena Gunnarsdotter* och *glasmästare Petter Friberg* och såldes samma år ånyo.

Saltmätaren Anders Arfvidsson Asp

köpte gården den 20.11.1733 men erhöll inte fasta förrän 30 år senare den 11.7.1763, Vid uppbudet 1762 den 22 mars sades han ha köpt gården av avlidne *skepparen Rolof Andersson Berg* och hans hustru *Maria* för 320 d smt; den var belägen på Sillgatan mellan järndragaren Alexis Edmans gård i öster och avlidne skomakare Jonas Kruses änkas hus i väster 30-penning 10 daler 21½ öre smt.

Anders Arvidsson Asp fick burskap som saltmätare 28.11.1732. Vid bou efter hans *hustru Ingrid Andersdotter* (begr. 8.12.1749) den 13.4.1750 ägde han 1 320 d smt, därav 999:13 i hus och tomt på Sillgatan vid vallen mellan skomakare Jonas Kruse i väster och järndragare Alex. Edman i öster med en inmurad kopparkittel om 1½ tunna samt en tomt med ett gammalt hus åt Köpmangatan, inköpt 17.6.1749 för 375 d smt. Gården ägdes 1770 av saltmätarens arvingar.

Avskedade enrollerade matrosen Erik Wollenberg (se 6.50) uppbjöd den 9.11.1772 första gången saltmätare Asps på Sillgatan emellan skomakaren Olof Kruses gård på västra och avlidne järndragaren Alexander Edmans änkas hus å östra sidan belägna hus och gård, so enligt RR:s utslag den 4.12.1771 sålts på auktion den 27 oktober s.å. till *stämpelmästaren Johan Didrik Gerndt* för 1 700 d smt, som den 3.11.1772 avstått gården till Erik Wollenberg för samma pris. 30-penning 50 daler 21⅓ öre.

Erik Wollenbergs änka *Britta Wollenbergs* hus på Sillgatan var assurerat för 2 000 d smt. Hon lämnade inteckning den 26.4.1775 till urmakare Vogels änka på 1 000 d smt.

Järndragaren Pehr Biörk 1786–87

1790– 1800 *Hattmakaren J C Wetterling*

1807 *Skomakaren Magnus Winquist* uppbjuder 7.4 den 26.1.1801

och 7.3 den 28.4.1814.

Senare uppbud av 7.4

Se 7.3.