

Sjunde roten, tomt 41

Kvarteret Lilla Berget

Tjugoåttonde roten 1637–57v

Tyggårdsgatans västra sida från Köp-
mangatan till Sillgatan – Tyggårdsgatan
4

Sextonde roten 1657 h–70

Delar i början historia med 7.40.

Per holländare daglönare M1678 ingen tomt

Jon kronans konstapel M1678 ingen tomt

1696–1719 Petter Mellenberg (om honom före 1715 se 7.40).

1715 angavs Petter Mellenberg i skattningslängden svara för 150 d smt i tomtvärde, 520 d smt i husvärde och så mycket som 500 d smt i lösöre. Hos honom bodde då *kapten Lethin* (lösöre 100 d smt)

1717 bodde här Petter Mellenberg murmästare i fortifikationen med *hustru* Ingrid Cleberg (densamma som *löjtnant Matthias Linds änka Ingrid*) och *gesällen Börje Larsson*, Där bodde också *Matthis Waldenström, Anna Andersdotter Båtsmans änka* (fattige) och *skeppar Wallhers änka Maria Roth*.

Bouppteckningen efter *Peter Olufsson Mellenberg* (begr. D den 16.9.1719) den 10.3.1720 upptog en förmögenhet av 5138 daler 2 öre smt, därav gård på Sillgatan i hörnet mellan guldsmeden Herman Hermansson i söder (7.40) och *styrmannen Petter Berg* (skall vara *Bengtsson*) i väster (7.42) samt 3/8 dels mantal i Utby vaktmästaregården.

Under åren därefter processade gillesfiskalen Oluf Mellenbergs (begr. D 29.4.1719) änka Rebecka Mellenberg å sina barns vägnar med styvsvärmodern *Ingrid Lind* om bl.a.arvsrätten till Utby vaktmästaregården.

Bouppteckningen efter Petter Mellenbergs dotter i första äktenskapet *Johanna Maria* (död ogift) 1738 upptager hennes inestående del i föräldrarnas gård i hörnet av Sillgatan till 500 daler 28 öre, därav i möderne 251:8 daler. Ärvdes av brodern Johan, systemn Margareta Sofia Mellenberg samt brodern Olofs tvenne döttrar.

Den norra delen av Petter Mellenbergs gård eller halva gården, senare kallad 7.41 beboddes först 1720 av Petter Mellenbergs änka (ibm *Anders Mellenberg murmästare, Pehr Larsson* ny borgare) och kallas 1725 murmästare Petter Mellenbergs arvingars gård med *pigan Karin Ammundsdotter*, ibid herr *räntmästaren Steffens*. Denna mellersta del av murmästaren Petter Mellenbergs gårds-komplex i staden (sedermera kallad 7.41 övertogs av sonen

handelsmannen, sedermera rådmannen Johan Mellenberg

(i tomtöreslängden 1730–47), som också blev ägare av hörntomten i norr 7.42. (Söder härom i 7.40 bodde svärdfejaren Aron Holm tillsammans med guldsmeden Hermansson).

Johan Mellenberg hade ett stort hushåll. I familjen tjänade 1732–33 *drängen Jonas Liungquist* och *pigorna Catharina Åhberg* och *Maria Torbjörnsdotter* (1733–34 *Sigrid el Sirin Bengtsdotter*). Där bodde också Johan Mellenbergs båda systrar *Johanna* och *Gretha Sophia Mellenberg* och 1735 *Christopher Liedberg*. 1741–43 omtalas bara *gårdsdrängen Lars Månsson* och *pigan Kerstin Bengtsdotter*.

Handelsmannen Johan Mellenberg fick den 3.11.1736 fasta på *Claes Lemmikes* tidigare ägda gård vid Östra Hamnen, som han inropat på offentlig auktion den 28.11.1735. Den gården såldes emellertid snart igen (se 7.42 och 10.15).

Den 27.4.1748 meddelades fasta åt murmästaren ”äreborne och konstefarne” Benjamin Rancke som av rådman Johan Mellenberg den 13.8.1747 köpt dess två, i hörnet vid Kongl. Artillerigården åt Ny- och Sillgatorna mellan ringkarlen Måns Israelssons hus i väster och *avlidne Tore Winquists i söder* belägna *tomter* för 1 000 d smt tillsammans 83 1/2 gånger 52’ svenskt mått. – Rådman Johan Mellenberg avled först 1767 (begr. 2 febr. i tyska kyrkan, vars föreståndare han hade varit)

Tomterna 7.41 och 7.42 kallades 1750 och 1753 ödetomter men 1753–55 ”Herr Carl Habichts tomter”, varav blott den norra hörntomten var bebyggd. (Om honom se 1.39.) Han var son av *Claes Habicht* och *Anna Sofia Johansdotter Schröder* och avled på Jonsered 29.6.1791. Kungl. Maj:t fann i beslut den 26.5.1756 ej anledning att bifalla handelsmannen i Göteborg Carl Habichts ansökan om upphävande av RR:s den 21.6.1755 fällda dom, varigenom murmästareåldermannen Johan Samuel Rancke blivit berättigad att i börd inlösa tvenne av Habicht på auktion inropade tomter.

1759 var tydligen gården bebyggd, ty då bor där utom Johan Samuel Rancke också *fältskären Carl Friedr. Heinrici*.

1765 tillhörde tomterna Johan Samuel Ranckes änka, men denna sydligaste (sedermera kallad 7.41) såldes före 1760 till

båteåldermannen vid hemförelarebåtgillet Johan Magnus Grefling

(1753 se 7.43) (Granntomten i norr eller hörntomten 7.42 såldes före 1785 till *inspektoren vid Ostindiska Kompaniet Bernhard Melitz (Militz)*).

I bouppteckningen efter Johan Magnus Grefling den 23.7.1801 upptogs hus och gård nummer 41 i 7 roten vid Artillerigatan mellan handl. Yvon i norr och handl. Joh. Wohlfarts dräng Jönsson i söder, vilken han den 26.10.1799 testamenterat till sin ogifta dotter Johanna, född 1759. Den var liksom hörntomten 7.39 bebyggd med korsverksbodar. Änka Maria Ekelund (Berg II:3–4, 435).

Varken 1800 el 1807 nämnes tomt 41 i tomtöreslängden men 1800 nämns för tomt 40 1/2 *båteålderman Joh. M. Grefling*.

1807 nämns för tomt 40 1/2 tomt änkan Anna Olsson.

Senare uppbud av 7.41

J C Hilleström	29.5.1815
änkan Anna Cajsa Wennerström	17.10.1831

handbokh C A Eklund	31.3.1856
änkan Ulrica Berggren	10.2.1862