

Sjunde roten, tomt 67

Kvarteret Nålmakaren

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatan (Postgatan) 26 norra sida

Tionde roten 1657 h–70

öster om Östra hamnen

Wilhelm Jack??

Sven Jonsson (Swart?)

1648–55

(Det är t.v. osäkert om Sven Jonsson Swart och Olof Jespersson bodde här eller 8.23)

Troligen är det fråga om den småköpman Sven Jonsson Swart, som köpte 8.22 1655. En Sven Jonsson fick burskap 11.2.1647.

Olof Jespersson skepper

1656: 3.8, 1657v: 2, (se 8.24) (X), 1657–63, 1669

Olof Jespersson, som 1650 omtalas i 20de och 1653–55 i 21:sta roten (8.24) köpte 1656 i april Sven Jonssons gård för vilken han betalade 200 daler och 6 daler i huseköpspenning. Han kallas skeppare, då han den 15.6.1660 i kämnärsrätten krävdes på 16 rdr, som han erhållit av Hans Bengtssons hustru att köpa någon vara för men som hon återfordrade förrän han avseglade på grund av ”infallen feigd skull”, d.v.s. det utbrutna kriget mellan Sverige och Danmark.

Styrman Olof Jesperssons änka Kerstin krävdes den 6.6.1671 av Måns Andersson. Hon förklarade, att ingenting annat fanns i huset i förråd till betalning ”än den ringa fattigdom i huset finnes”. Hustru Kerstin begärde att få cedera bonis.

Det enda beviset för att det var Olof Jesperssons gård, som 1670 övertogs av Nils Andersson är, att Nils Andersson avlöste honom i bakugnsängden.

Inspektör Sven Jacobsson (Gamb)

1669, 1672 Han bör vara hyresgäst.

Nils Andersson

När det 1674 (se nedan) sades, att Lars Svensson (snickare) köpte denna gård av Nils Andersson kan man tänka sig att den Nils Andersson det rör sig om var Olof Eriksson smeds änkas måg handelsmannen Nils Andersson (själv bosatt 8.23), som erhållit denna gård 7.67 vid arvdelening. Om Olof Erikssons änka köpte Olof Jesperssons gård kan man förklara, varför hon 1673 ägde två tomter.

Lars Svensson snickare

1675–79, änkan 1679

Gustavi tomtöreslängd 1674–81, 1 tomt

Att Lars snickares patronymikon var Svensson framgår, då den 20 juli 1674 Lars Svenssons gård belägen på Sillgatan mellan framlidne Olof (Ersson) Ankarsmeds gård å östra och Anders Ankarsmeds gård å västra sidan uppbjöds första gången, sedan han köpt den av Nils Andersson för 110 rdr. Redan den 7 juli samma år omtalas, att Lars Svensson hade betalt 3:- i huseköpspenning för den gård han inlöst av Nils Andersson. Året innan klagades det i kämnärsrätten över att Lars Svensson snickare här och var i grannskapet skulle ha beskyllt *Erik Hansson buntmakare* för att ha förbytt soblarna i hans hustrus mössa mot mårdar.

Hans gård övertogs (kanske genom giftermål med hans änka) av

Rudolf (Rolof) Henriksson Hanck (Hahnken) snickare

(begravd i Gustavi 8.5.1690). Han var den 30.9.1686 fadder hos *Marcus Jäger junior*, när denne döpte sin son Andreas.

Den 7.7.1690 daterades hans änkas Ingeborg Svendsotters supplik.

Hos Rudolf snickares änka bodde 1696

Anders Andersson urmakare,

som efter Ingeborg Svendsotters död (begravd 24.2.1698) köpte gården. Möjligen betalade han sitt husköp i samband med att han den 1.2.1699 (AIIb:4 – omdöpt EIIb:4? – lånade av hospitalet.)

Anders Andersson urmakare omtalas redan 1692 i Gustavi kyrkoräkenskaper, där det omtalas att han hade köpt ett gammalt odugligt urverk av kyrkan. Den 24.11.1700 begravdes ett av hans barn. Själv begravdes han enligt samma källa den 3.8.1726 och en son till honom den 20.5.1733 (eftersom dödböckerna är brunna får man nöja sig med uppgifter ur begravningsräkenskaperna). – Burskap som urmakare i Göteborg fick han 22.5.1702.

Anders Andersson urmakare pantsatte den 9.6.1715 till hospitalet gård på Sillgatan sitt hus och gård mellan lantmätare Wilhelm Kruse (7.65–66) i väster och Jon Mårtensson i öster (7.68) för ett lån av 150 d smt.

Samma år värderades hans tomt till 150, hans byggnad till 120 och hans lösöre till 50 d smt. I upphandlingslängden 1717 kallades han fattig. Obligationen till hospitalet presenterade enligt Gbg RR den 14.3.1730 (EIIb:87) urmakaren Anders Anderssons änka Kerstin Larsdotter (möjligen Lars snickares dotter, se ovan) och hans son *Anders Andersson* (d.y.) tillika med deras cautionister *klockjutaren Petter Böcks* son *Anders Böck* och *vaktmästare Anders Stuuts* måg *Nils Ramstedt*. På obligationen återstod 132 d smt obetalda (räntan ej medräknad? se nedan). Änkan och hennes son berättade sig ha ett stort urverk under arbete för Borås stad, som skulle vara färdigt vid Larsmässotiden. På arbetet hade de 350 d smt tillgodo.

Var det sonen A. A, som begravdes 1733 och som i tomtöreslängden 1730 kallades urmakaren Anders Andersson?

Den 31.8.1730 uppbjöds framlidne urmakaren Anders Anderssons arvingars på Sillgatan belägna hus och gård för hospitalets fordran 282 daler 24 öre smt.

Göteborgs RR-prot 16.11.1730 relaterar bl.a. att kyrkoföreståndaren *Erik Nissen* fått 217 daler 5 öre smt av auktionsmedlen för urmakaren Anders Anderssons gård. Återstod 70 d smt. Cautionister var Anders Böck och vaktmästare Stuuts måg.

Hans Larsson Liedgren, död 1740, köpte den 27.10.1730 för 221 d smt gården på auktion (u. 26.4.1731). Gården säges i fastbrevet 2, 6.1731 ligga mellan avlidne stadsfiskal Ahsasverus Herenborgs gård i öster (7.68v) och handlande Johan Bornander i väster (7.66). Tomten höll 80 fot i längd, bredd till gatan 24 fot och upp i gården 23 1/2.

Hans Larsson Liedgren (gift Britta Maria Camitz, född 1712), flyttade till en av föräldragårdarna 6.14, kvarteret Kronobagaren, där också hans efterträdare i äktenskapet handelsmannen Martin Sandberg Gabrielsson bodde. Förmodligen bodde han aldrig här.

Hattmakare Andreas Söderberg inropade på offentlig auktion sal stadsfiskal Herenborgs och dess svåger Herr Joakim Ahlelöf hus och gård belägen på Sillgatan mellan handskmakare Magnus Starmans gård å östra (7.68ö) och Bornanders gård i väster (7.66) för en summa av 495 d smt. Detta måste innebära, att säljarna Herenborgs arvingar och Ahlelöf liksom Andreas Söderberg var innehavare av både 7.67 (tidigare ägd av Hans Larsson Liedgren) som 7.68 v. (Familjen Ankers gård). För köpeskillings skull pantsatt hattmakare Söderberg hus och gård den 15.7.1736 till säljarna. Cautionister var Gudmund Jungberg och Magnus Starman.

Anders Söderberg, som 3.9.1734 hade erhållit burskap som hattmakare, avled 1749. Följande år värderades hans gård på Sillgatan.

Jonas Ahlelöf skrev 1753, att hans salige fader som förmyndare för dess avlidne svågern stadsfiskalen Herenborgs barn lät inteckna avlidne hattmakarens gård, vilken beboddes av Söderbergs änka. Jonas Ahlelöf ville ha inteckningen förnyad till hans egen och den ännu kvarlevande pupillen *Olof Herenborgs* säkerhet (EIIb:74, 9.4.1753).

Söderberg hade 1731 gift sig med *Altje Jungberg* (född 1713, död 4.2.1788, dotter till hattmakare *Gudmund Jungberg*, född 1668, död 1738 och *Altje Giesen*, född 1686, död 1754). Hon gifte den 13.11.1753 om sig med

hattmakaremästare Carl David Kempfert

(född 1721, död 1777, begr. 18 mars, burskap 28.9.1759).

Gården 7.67 skrevs 1787–1790 på *Altje Jungbergs* tredje make hattmakaren *Sven Biörckman* och kom att dela historia med 7.68, ty 1800 ägde *Biörckman* enligt tomtöreslängden såväl 7.67 som 7.68 (såväl östra som västra delen. Enligt bouppteckningen efter *Altje Jungberg* den 23.4.1788 efterlämnade hon hus och tomt i sjunde roten Sillgatan mellan packhuskarlen *Olof Wetterström* i öster (7.68ö) och hökare *Uddström* i väster (7.66).

Uppbud av 7.68 den 5.9.1796 och av 7.67 den 27.2.1797.

Ständernas bank uppbjöd 7.67–68 den 9.8.1802.

Dessa två tomter skrevs i tomtöreslängden 1807 på kopparslagare *Roths* änka.

Senare uppbud av 7.67

bokhandlare <i>Georg Löwegren</i>	27.8.1810
handl <i>Theodor Olsson</i>	28.4.1856
handl <i>C J Johansson</i>	13.7.1863
handl <i>C J Löfgren</i>	3.1.1860