

Sjunde roten, tomt 7

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Tionde roten 1657–70

södra sidan

Barbro Jon Ers (el Jon Ers änka)

1653–55: 1 mtl, 1657v (rote 10), 1662–3: 1 mtl, 1665–66: 2, 1667–73

Gustavi tomtöreslängd 1670–76 1 tomt

Hustru Barbro Jon Erikssons änka krävde vid rätten den 2.9.1670 *hustru Margareta Rinkens*. Enligt Dymling stod Jon Erikssons änka Barbro i bryggerilängderna 1659–72 och i bryggargilletts protokoll 1667–73. Synes vara samma gård som beboddes av hennes svärson som var

Erik Börgesson båtekarl

1665: 1, 1666: 4 1667–69

Kontributionslängderna 1656–62

bakugnslängderna 1666–69

Gustavi tomtöreslängder 1677–81

Ej i M1676. Han övertog Barbros bryggerirörelse 1674–96 men var bosatt längre västerut på Torggatan, varför huset tydligen efter Barbros död uthyrdes till

Samuel Persson sjöman

1675–76 M1676: 1 tomt

Den 29.5.1682 begärde *Olof Andersson* förmyndare för avlidne skepparen Samuel Perssons dotter med första hustrun, varför rätten till detta utsåg *Anders Svensson Kruse*.

14.3.1684 frikändes Samuel Perssons efterleverska från *Petter Dittmar besökares* krav på tullpengar. Hur sedan gården kom i

Nils Larsson besökares

ägo är okänt. Den kallas 1696 Nils Larssons hus och där bor ett flertal personer – *Gustaf Timmerman*, *Petter skomakare*, *Börge Flygare* och *Jon Larsson timmerman*. Om den senare är densamme som den

Joen Larsson visitör på tulljakten,

som står i tomtöreslängden 1704 och vars änka omtalas 1710, är ej bekant. Hos henne bodde detta år *Anders Jonsson* ”gesäll i bahnen” och *Anders Steensson enrollert*. Den 21.10.1710 avvittade *Elin Olofsdotter* efter sin sal man Jon Larsson för att gifta om sig med

Thore Thorsson besökare el visitör,

som övertog gården och 1715 taxerade för tomt 100, hus 200 och löseegendom 100 d smt. Hos honom bodde då *Carl besökare*. Själv kallades han 1717 föravskedad besökare och betalade för tobak och liksom hustru 3 d smt i kontribution. Han begravdes i D 20.4.1722, Enligt bouppteckningen 10.3.1730 efterlämnade hans änka *Elin Olufsdotter* (begr. D 11.7.1729) en gård på Magasinsgatan, värd 980 d smt som övertogs av hennes måg *Lars Björkholtz*, som var gift med hennes dotter *Magdalena Jonsdotter*, Villkoret var att han skulle betala 136 d 25 öre smt och änkans skulder. Hon ägde också denna gård 7.7, som den omyndige sonen *Olof Torsson* fick i avräkning på sitt fäderne och möderne. Han var född i oktober 1712 och fick 1727 börsbrev för att bli skraddare. Han sålde den på auktion till

Borgaren och saltmätaren (1732 hökaren) Anders Gunnarsson

uppbjöd den 23.10.1732 avl besökaren Thore Olufssons (sic) på Sillegatan belägna hus och gård, som han tillhandlat sig på offentlig auktion den 21.6.1730 för 451 d smt. Först 2.6.1741 fick Anders Gunnarsson fasta på gård mellan skomakare Olof Ödmans gård i öster och klensmeden Anders Helgeson i väster, areal 78' × 26½'.

ibm 1733 *båtekarlen Hindrik*

ibm *urmakaren Anders Giötberg*, fattig

Enligt avkortningslängd 1734 (Rgk 1139, G10): ”Urmakaren Anders Giötberg Skrefven uti 2ndre roten N:o 137. Där kallad Anders Andersson och där betalt.

Urmakaren Anders Giötberg, suttit uti långsam och svår arrest, alldeles utfattig och finnes ingenting att panta. Avskrives.”

Anders Gunnarsson ägde gården 1745 enligt tomtöreslängderna men 1750 omtalas hans änka. Anders Gunnarsson angavs vara svåger till *brandkarl Nils Andersson*. Behållning var enligt bouppteckningen efter saltmätaren den 16.2.1751 1070,8 d smt. Änkan omtalas märkligt nog äga gård på Sillgatan, som hon i aug 1750 för 1 500 d smt köpt på auktion efter avlidne *hökaren Zacharias Lundquist*. Hon hade här 7.7 1755 avlösts av

skorstensfejaren Gerland (Johan Henrik Schwan,

född 1712, död genom olyckshändelse 28.3 1760. Han efterlämnade 924,17 d smt, därav hus och gård på Sillgatan mellan klensmeden Johan helgesson och skomakare Caspar Malmström.

Hans änka *Anna Christina Bertelin* var dotter till lanttullmästare *Bertil Bock* (var död 1744) och *Kerstin Andersdotter*. I ett ”bedröveligt fylleritillstånd” efter mannens död hade hon pantsatt och förskingrat en stor del av sterbhusets lösörebo. Hon ägde gården 1760.

Gården inbördades av *sjötullsbesökare Carl Fredrik Lundgren* enl mag prot 159..1760 och förlikningsdom 12 okt för 740 daler.

Tobaksspinnare Lars Lindberg lämnade den 30.4.1762 för lån av 300 d smt av brandvaktkarlen Anders Andersson i pant köpebrevet på det hus och gård han köpt av Herr Lundgren på Sillgatan. Anders Andersson hade 12.2.1765 begärt inteckning i packhuskarlen Lars Lindbergs hus för denna fordran (EIIb: 115). Detta hade meddelats i stadsbetjänten Ifvar Lindbergs närvaro.

Tobaksspinnare Lars Lindberg upptog den 12.8.1665 ett nytt lån, denna gång på 600 d smt och pantsatte gården till *målaregesällen Petter Olander* (EIIb:115, 12.2.1666).

Före 1765 delades gården. *Främre hälften* ägdes 1765 av tobaksspinnare Lars Lindberg och 1775 av *skräddaren mästare Joh. Rathes*, burskap 30.10.1772, död 1781, då han efterlämnade 3 810 d smt, därav denna främre delen av hus och tomt på Sillgatan. Hans fattiga änka omtalas 1685 och 1786 hennes arvingar. Den 2.4.1786 ägde auktion rum på begäran av förmyndaren *skräddare-mästare Hans Södergren* som förmyndare för makarna Rathes omyndiga dotter *Margareta Rathe* på de avlidnas halva hus och gård vid Sillegatan mellan bouteilleuren Sven Apelquists änkas å östra och klensmeden Anders Helgessons å västra sidan liggande fastigheter. Den utbjöds för 2 400 d smt och inköptes för 2 800 d smt eller 466:32 rdr av *handelsmannen Carl Strandberg* för *perukmakaregesällen (hårfrisören) och högaren Nils Fahlstedt*, Margaretas broder myndige *skräddaregesällen Abraham Rathe* samtyckte.

1790 *politiebetjänten Asp*, år 1800 omtalad som *krögare Anders Asp*, död 9.5.1802. Han efterlämnade enligt bou 20.4.1803 hus och tomt på Sillgatan 7.7 1050 rdr. Hans änka *Helena Jonasson* gifte om sig med *glasmästare Anders Lundblad*, död 28.11.1815, som 1807 liksom krögaren Asp hade varit var ägare av *hela 7.7* (Berg II:1–2, 142).

Den andra hälften eller bakdelen [mellan ostindiske buteljören Apelquist i öster och smedmästare Anders Helgesson i väster] ägdes 1769–87 av *tunnbindaregesällen (sillpackaren) Nils Åström*. Den hade 16.1.1769 inköpts av *klampare Anders Olofsson* för 1.700 daler och var assurerad i Brand- och försäkringskassan för 250 rdr specie. Nils Åströms första hustru *Catharina Hultman* avled 29.9.1785. Den halva gården tillerkändes hans *änka Ingrid Ryberg* i giftorätt (Berg II:9–10, 105, II:11–12, 363).

Enligt auktionsprotokoll för den 23.8.1791 hade tunnbindareänkan Ingrid Åström och hennes barn begärt auktion på Åströms på Sillgatan belägna halva hus och gård uppe i gården, som bestod av ett underrum och kypareverkstad, tvenne överrum, del i avträdet och del i bakugnen. Politiebetjänten Asp var ägare av den andra hälften av gården. Utom änkan Åström var säljarna *sonen Benjamin Åström*, dottern *Margareta Åström*, *tunnbindare J Åberg* och *politiebetjänten A Nordbom*. Auktionen inhiberades. Vid nytt utrop den 1.11.1791 gick den halva gården till *kardusmakaregesällen Johan Petter Kindberg* för 885 d smt (= 147:24 rdr sp).

Uppbjöds av *snickare Carsten Rosenbrock* den 26.3.1797

Senare uppbud av 7.7

krögaren And Asp	1800
glasmästaren And. Lundblad	1807
garvare Pehr Rhodin	8.2.1819

Senare uppbud av 7.5–7

Se 7.5.