

## Sjunde roten, tomt 73

### *Kvarteret Gästgivaren*

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen

Göthgatan 8–Postgatan 34

---

#### *Hans Matthisson*

Gustavi tomtöreslängd 1670–76

Hans arvingar 1677–81 2 tomter

(bet. genom *Lars Hansson, M Assmusson.*)

Ang. Hans Matthisson: se 7.23.

Den västligaste av dessa tomter tycks arvingarna ha sålt redan före 1696. Tomtöreslängden för detta år anger, att tomtöret betalades av en Per Olufsson och att Tore smed (begr. D 10.1.1704) bodde i gården.

Det måste vara denna gård, som avsågs, när *Tore Helgesson klensmed* den 8.4.1695 tvistade med Peder Olufsson båtekarl ang. ett husköp. 1704 delades gården mellan Tore Helgesson smeds änka och Per Olufsson. Den senare hade 1710 efterträtt av sin änka Elin Larsdotter, som 1715 ägde den till 70 d smt värderade tomten (husvärde anges ej) tillsammans med dottern *Catharina Petersdotter*. Dottern nämns ej 1717, däremot fattiga soldathustrun *Barbro Larsdotter* (Jämför Helge Torsson smed 7.8, Köpmannen, Elias Bernsten och Anders Helgesson.)

6.8.1716 besvärade sig Catharina Pehrsdotter över att hennes far f.d. timmermannen Pehr Olufsson i livstiden hade försålt främmande delen av sin tomt belägen på Sillgatan mellan Måns Månsson å östra och skomakaren Anders Norman å västra. Nu var Tore Helgesson och hans hustru Elsa Andersdotter döda och Tores släkt hade sålt tomten till Måns Månsson, som hade köpt tomten för att ingen främmande måtte bygga där och förtaga honom dagsljuset. Måns ville också avvärja sin egen gård från den eldfara, som hotade genom Catharina Pehrsdotters brännvinsbrännande. Enligt Måns Månsson borde hon som soldathustru bo på sin mans soldatboställe och hade varken rätt till tomt eller att bo i staden. Måns Månsson hade köpt tomten för 100 d smt. Tore hade betalat 135 d smt men Måns hade i gengäld lovat underhålla Tore Helgessons underårige son *Johan Helgesson* med kläder, föda och skolgång i tre år. Eftersom Catharina Pehrsdotter ägde den andra halvan av tomten fick hon behålla framtomten på samma villkor, som Måns utlovat (100 d smt plus pojken fostran). Den höll 45 fot i längden och 24 fot i bredden (EIIb:32, 19.7.1716).

1720 hade (sannolikt hela) gården övertagits av

*Isak Larsson Hultengren d.ä.*

(uppbud 4.19.1725, burskap 22.2.1721, begr. 28.11.1738) här kallad den äldre, eftersom gården efter hans änkas död övertogs av deras son skräddaregesällen Isak Hultengren d.y. Gården erhö

han genom giftermål med Catharina Pehrsson. Hus och gård på Sillgatan värderades vid bouppteckningen efter honom till 650 d smt (inklusive den inmurade brännvinspannan). Vid bouppteckningen den 7.5.1743 efter Catharina Pehrsson, som de sista åren kallades fattig och näringslös, värderades lösörena endast till 60 d 16 öre smt och gården förklarades vara bristfällig. Skräddaregesällen Isak Hultengren tillskrevs gården i tomtöreslängderna 1744–45.

*Maria Isaksdotter Hultengren* hade gift sig med *skoflickaren Anders Winqvist*, som 1747 vände sig mot svågern Isak Hultengren, som skulle ha fått för mycket vid arvdelningen. På fjärde året hade Winqvists hustru icke bott i föräldragården. Winqvist ville både ha fast och lös egendom utauktionerade och vända i penningar (EIIb:50, 1.6.1747). 1745 avlog skräddarämbetet Isak Hultengrens ansökan om mästerskap under motivering, att det redan fanns för många skräddare i staden. Isak Hultengren fann det orättvist, att han nekats att bli mästare, eftersom han och hans förfäder in till fjärde led var födda i staden medan en utom Göteborg född *skräddaregesäll Arvid Sahlgren* hade fått sin ansökan bifallen. Sahlgren hade blott betalt simpel gesällskatt medan Hultengren som husägare hade förmått betala skatt till kronan och staden samt betala dryga inkvarteringskostnader. Hultengren hade varit gesäll i tio år (bördsbrev för att bli skräddare 1731). Burskap erhöll Hultengren 1751. Samma år dömdes han av rådhusrätten till vådabot, sedan *skorstensfejargesällen Johan Gottfrid Mick* dödsstörtat från Hultengrens skorsten.

Den 28.6.1748 pantsatte skräddaren Isak Hultengren sin gård på Sillgatan mellan skomakaren Norman och skepparen Björks änkas gårdar för lån av 300 d smt av *Johan Samuel Rancke*. Samma grannar nämns vid bouppteckningen efter Hultengren den 12.4.1753. Gården omfattade en hel tomt och värderades till 1 000 d smt. Änkan Catharina Hultengren ägde gården 1753–1755. 1753 kallades hon fattig och hade gesällerna *Lars Tengberg* och *Joh. Christ. Schultz* och läregossarna *Johan Wenderkern* och *Anthoni Boundric*. 1757 hade skräddaren Anders Hagelberg övertagit den men redan 1760 nämnes skräddaren mästare Lars Tengberg i tomtöreslängden.

Såväl Tengberg som hans hustru Catharina Twet var avlidna, när deras hus och gård (på Sillgatan mellan skomakaremästare Israel Elmquists hus å västra och vaktmästaren vid Frimurarelogen Henrik Hjort) såldes på auktion 10.3.1764 till hökaren Håkan Ekman (se 2.49). Vissa rum hade varit förhyrda till *skepparen Christian Mörck*. Men redan den 18.11.1765 lät borgaren och hökaren Per Svensson, död 18.1.1767, och hans hustru Gunilla Rasmusdotter uppbjuda gården. Enligt bytesbrev, daterat den 17.6.1765, hade de tillbytt sig den mot deras på samma gata mellan packhuskarlen Lars Lindquists hus å östra och avlidne sjömannen Lars Sjöbergs änkas gård å västra sidan belägna hus och gård och en mellanavgift i penningar av 2 800 d smt (se 7.11, 7.63 och 2.49).

Efter Per Svenssons död (bou 18.11.1770, gården värderad till 2 310 d smt) gifte Gunilla Rasmusdotter (ibland kallad Svendsdotter) om sig med hustimmermannen Anders Slindbom. Med början 12.12.1762 hade hökaren Per Svensson varit förmyndare för sin syster *Anna Svendsdotters* och avlidne *båtekarlen Torkel Svenssons* omyndige son *Anders Torkelsson*, varför Gunilla Rasmusdotter 1767 begärde ny förmyndare för honom. Tydligt var det fråga om systerbarn till Per Svensson, när 1770 (EIIb:142) förmyndaren för gossen *Cornelius Torkelsson* och pigorna *Helena och Margareta Torkelsdöttrar Anders Nilsson i Torsö* och (Per Svenssons syster?) *Ingeborg Svendsdotter* klagade över att Gunilla gifte om sig med Anders Slindbom utan att först ha avvittrat sina närmaste. Hustimmermannen Anders Slindboms ansökan om att få bli hökare bifölls av hökaresocieteten och Slindbom erhöll burskap 7.6.1771.

Gemensam bouppteckning efter såväl hökaren Anders Slindbom, född i Alingsås landsförsamling och gården Slinnebacken som efter dess avlidna hustru Gunilla Rasmusdotter, född i Inland, Västerlanda socken och gården Bränna, ägde rum den 16.12.1785, sedan han hade avlidit den 29 nov. och hon den 7.12.1785.

Gunilla efterlämnade samsystemen *Catharina Rasmusdotter* på gården Bränna (med sonen *Börge Larsson*) och avlidna samsystemen *Ingeborg Rasmusdotters i Svensered* ogifta dotter *Catharina Pehrsdotter*.

Arvinge efter Gunilla Rasmusdotters förste man hökaren Pehr Svensson anges vara bl.a. avlidna systemen *Anna Svendsdotters* dotter *Margareta Torkelsdotter*, gift med *skomakaren Johan Andreas Wettling*.

Makarna efterlämnade hus och gård på Sillgatan mellan kopparslagaremäster Lars Söderberg å östra och skomakaremäster Norman i väster, värderad till 3 971 d smt.

1786 hade gården övertagits av hökerihandlare Anders Liungström (uppbud 29.5.1797 av 7.72–73). Vid sin död 20.6.1806 ägde han grundmurade stenhuset med tomt nummer 73 i sjunde roten, värt 3 000 rdr banko. Han var barnlös. Gården värderades vid hans *änka* Christina Ekeroths död 18.8.1835 (bou 27.1.1835) till 6 000 rdr banko.

### **Senare uppbud av 7.73**

handl Carl Odenius	23.4.1855
murgesällen A N Bergman	19.12.1864 och 30.1.1873
kopparslagare A F Berglund	24.2.1873