

Sjunde roten, tomt 76

Kvarteret Gästgivaren

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen 7.76–77

Postgatan 40

Anders Tüchler, begr. 11.9.1670. Se 7.75 och 8.43.

Anna Knutsdotter

gift Strokirks Olof = Olof Andersson beskyttare = Olof Andersson

Ahleroth 1675–81–1704 1675. M1676 Ola Stokat Artil Const 1 tomt

Gustavi tomtöreslängd Strokirks Olof 1674–81 1 tomt

Den 21.8.1673 lagbjöds första gången sal Anders Tüchlers tomt, som hans kreditorer *Jacob Engelbrecht och Daniel Witt i Hamburg* erhållit i betalning och som Anna Knutsdotter köpt av dem för 80 rdr. Den var belägen på Sillgatan mellan Johan Schwartzkopfs gård på västra sidan och Lars besökares gård på östra sidan. Anna Knutsdotter gifte sig med ”Strokirks Olof” eller som han kallades redan vid lagbudningen av gården öster härom 1685 ”Olof Andersson Ahleroth”. Benämningen ”Strokirks-Olof” tyder på att han hade varit anställd hos krämaren, härbärgeraren och vintapparen Didrik Strokirk. Under beteckningen ”Olof Andersson Ahleroth” står han i tomtöreslängderna 1696–1704. Borgaren Olof Andersson (Ahlroth?) pantsätter gård på Sillgatan till hospitalet 18.7.1699 – skulden var betald 18.7.1707. Anna Knutsdotter avled 1691 (begr. 23.3.1691).

Olof Ahlroths dotter *Margareta Ahlroth* som kallar sig ”fattiga moderlösa barn” skrev till magistraten i ett brev som behandlades den 14.10.1709 (EIIa:21). Hennes mor Anna Knutsdotter hade avlidit för 18 år sedan. Hennes far Olof Ahlroth hade icke kunnat vara ensörjande. Före sitt omgifte hade han avvittrat Margareta och hennes syster med vardera 50 d smt enligt testamente 17.3.1692. Margareta hade under tio års tid måst söka sitt uppehälle hos främmande. När hon några dagar före brevskrivandet återkom från Riga, fann hon, att gården genom stadsbokhållaren Jacob Östring försorg hade transporterats över i främmande händer. Hon undrade, om hon inte kunde erhålla sin arvslott av den som hade tagit disposition över gården. Enligt Östring hade den andra dottern *Elin Ahlroth* för två år sedan kommit hem från Amsterdam och funnit sin far i ett mycket slätt tillstånd och i fattigdom. Elin var gift i Holland och bad Jacob Östring försträcka henne 50 d smt på gården.

Petter Norman klädesvävare

Den 8.3.1709 sägs det, att klädesmakaren Petter Norman (begr. 30.5.1733) hade köpt en halv framtomt med hus av avlidne Olof Ahlroths änka Karin Hansdotter den 1.10.1708. Priset var 210 rdr kurant 6 mark på riksdalern. Läget var emellan hustru Ingeborg Roos i öster och Håkan Lindquist i väster (areal 43 ggr 24 fot) Enligt bouppteckning 1709 (1709:551) skulle Olof Ahlroths

änka gifta om sig med unge personen Cornelius Persson. Hennes styvdotter var Margareta Ahlroth och hennes egna barn hette *Gudmund, Petter och Stina Ahlroth*.

När det sedan sägs att Karin Hansdotter och Cornelius Persson sålde hus på Sillgatan mellan Håkan Lindquist i väster och löjtnant Roos i öster för 415 d smt och 10 daler i diskretion till klädesvävaren Petter Norman, som uppbjöd den 8.3.1714, så måste detta betyda, att dessa makar sålt även baktomten till Petter Norman, som därefter uppjudit hela tomten (båda köpen) 1714. Petter Norman betalade redan 1710 hela tomtöret. Man får därigenom en förklaring till hur det kom sig att Brynte spelman 1691–94 (se 7.5) anges som ägare av gården (se gården öster härom). Brynte spelman har troligen ägt (eller hyrt) baktomten (eller rent av framtomten), d.v.s. i varje fall blott halva gården.

Petter Norman klädesvävares tomt värderades i skattningslängden 1715 till 120 d smt, byggnaderna åsattes inget värde. 1717 års upphandlingslängd berättar honom ha hustrun Catharina Bruhn, *gesällen Olof Parman (?)*, pigan Annika Svensdotter och inneboende *soldathustruna Cecilia Andersdotter och Maria Månsdotter*.

Den 9.7.1721 sålde Petter Norman och hans hustru Cajsa Bruhn *baktomten* av deras gård mellan sal Håkan Lindquist i väster och sal Erik Kruses arvingar i öster till Håkan Lindquists änka för 120 d smt. den 25.9.1721 pantsatte de sin gemensamma egendom, en halv gård åt gatan. Hos Petter Norman bodde 1725 *klädesmakaregesällen Petter Lax* och 1725 *båtedrängen Sven Wennerberg*.

Sista året klädesmakaren Petter Norman levde kallas han gammal och utfattig. Även *klädesmakaren Wilhelm Tranman*, som bodde hos Petter Normans "fattiga änka" 1733–35 var gammal och fattig. Halva gården ägdes av handelsman Olof Gunnarssons änka: den hade 1737 övertagits av kommissarie Wahlstedt och ägdes 1745 av Anders Säfring och 1755 av Oluf Norman, kallas obebyggd. Framtomten hade 1745 övertagits av klädesmakaren Christopher Fischer (gift med Stina Norman) 1750. 17.4.1750 pantsatte Fischer till handl. Nils Florin sin gård på Sillgatan mellan stadstimmerman Anders Ahlbom i öster och Anders Säfring i väster. En ny pantsättning följde 9.1.1751, denna gång till Hans Coopman och söner för ett lån av 83 d smt.

En kort tid var klädesvävaregesällen Petter Ahlman ägare av framtomten. Enligt köpebrev den 30.5.1766 förklarade sig stadstrumslagare Olof och hans hustru Catharina Holm skyldiga Jonas Rullman 600 d smt för en gård på Sillgatan mellan hökaren Anders Wetterman å västra och Sven Olander å östra sidan (EIIb:117, 13.9.1766). Nästa månad begärde N Lohman för herrar Andreas Damm och Söners räkning in-teckning i Olof Holms halva hus och framtomt på Sillgatan (samma grannar nämnda). Skulden hade ingåtts den 31.7.1766 (400 d smt).1765 hade dragonen Neuen-dahl varit ägare, troligen med Rullman som finansiär.

1770 års tomtöreslängd talar om avlidne murgesällen (Johannes) Rydings (Rynings, Rödings) änkas halva gård 7.76 och volonteuren Svanbergs änkas halva gård. Den 7.11.1776 hölls auktion på avlidne murgesällen Johannes Rödings änkas på Sillgatan mellan packhuskarlen Diurlanders änkas hus å östra och hökaren Anders Wettermans hus å västra sidan belägna halva ödetomt. Den hade åsatts ett värde av 350 d smt och inropades av hökaren Arvid Kjellbom för 400 d smt. Det framgår av Arvid Kjellboms uppbud av hela tomten den 22.3.1784, att auktionen hade berört framdelen av tomten och att Kjellbom (också stavat Kilbom) sedermera låtit bebygga denna framtomt med ansenlig kostnad. Sedan hade hökaren Kjellbom i egenskap av viderboende även tillhandlat sig och inlöst gamla sinnessjuka jungfrun Brita Helena Holmers baktomt med därå stående gamla hus av hennes broder och lagligen tillförordnade förmyndare *avskedade furiren*

och gästgivaren på Holm i Bohuslän Anders Holmer för 1 500 d smt (eller 250 rdr specie) och 8 rdr i vängåva enligt hans i brodern *styckjunkaren vid artilleriet här J Holmers* och två andra vittnens den 8.3.1784 utgivna köpebrev.

Arfvid Kjellbom, som också var paraplymakare, fick burskap som hökare den 14.6.1776 och avled den 8.10.1787 (bou 2.11. s.å.). Han efterlämnade hus och tomt på Sillgatan mellan packhuskarlen Djurlanders änka i öster och hökare Sandberg i väster nr 76, såld på auktion 1787. Hans första hustru var Brita Christina Julander, död 9.4.1744, dotter till *packhuskarlen Sven Julander* och *Elin Larsdotter*. Andra hustrun Brita Christina Hermansson avled 1785 (Berg II:5–6, 342).

Den omtalade auktionen på gården ägde rum den 13–14.12.1787 på begäran av *handelsman Jonas Kjellberg* och *ostindiske bouteilleuren Jonas Schuberg* som förmyndare för Arfvid Kjellboms omyndiga barn. Utropssumman var 8 000 d smt men gården inropades av skorstensfejare mästern Johan Paul Zimmermann för 8 501 d smt (sp. rdr 1416.40).

Logarvaren Peter Julin fick uppbud på avbrända tomten 7.76–77 den 3.3.1800.

Senare uppbud av 7.76-77

murmästare G Lindner	13.4.1818
slaktare R Kittendorf	23.2.1846
slaktare Rudolf Kittendorf.	15.9.1873