

## Sjunde roten, tomt 82

### *Kvarteret Gästgivaren*

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen

Sillgatan 46

---

*Olof Andersson timmerman*

1640–63, 1666

Gustavi tomtöreslängder 1670–81

(Ej i M1676)

*Hans Swart*

M1676: 1 tomt

Gården kallas 9.7.1691 fortfarande Oluf timmermans.

*Anders Eriksson båtekarl* står för gården i tomtöreslängderna 1696–1715 (hos honom 1696 *Sven båtekarl*, 1697 *Börge Flygare*). Taxering 1715: Tomt 100, hus 200 och lösöre 300 d smt.

I ett testamente skrev han den 11.2.1715, att han hade hemsökts av en svår och långsam sjukdom, så att ”jag intet annat seer än att det leder med mig till döden”. Eftersom han var barnlös både med sin förra och sin nuvarande hustru *Maret Andersdotter* testamenterade han en tredjedel av kvarlåtenskapen till sin avlidna hustrus systerdotterdotter *Karin Olufsdotter*. Enligt boupteckningen den 12.1.1716 efterlämnade han hus och gård på Sillgatan, värt 430 d smt samt en hemförarebåt med skrärrättigheter, värd 400 d smt.

Anders Erikssons andra hustru *Maret Andersdotter* efterlevde honom. Kanske är hon identisk med den *Martha Andersdotter*, som i 1717 års upphandlingslängd står som hustru till den nye ägaren.

*Anders Persson båtekarl*

1717 bor också *Olof Jonsson fortifikationstimmerman* med sin hustru *Ingrid Larsdotter* och stadsbåtsmannen *Lars Arfvidsson* med hustru *Marit Hansdotter* i gården. Tomtöreslängden 1725 nämner utom *Anders Persson båtekarl* också *pigan Stina Svensdotter*: inneboende är *timmermännen Jon Jonsson* och *Oluf Larsson*.

### **Framtomten till 7.82**

Båtekarlen *Anders Perssons* änka omtalas som innehavare 1732: halva gården ägs följande år av *båtekarlen Bengt Dahlberg*, tidigare kallad *Bengt Andersson* (se nedan baktomten) senare kallad *Ahlberg*) i sin tur efterföljd av sin änka *Christina Svensdotter* (är hon densamma som *pigan Stina Svensdotter*, som nämndes 1725 och hade *Bengt Ahlberg* (bou 5.10.1772) kommit till ägandet av

den halva tomten genom giftermål med henne?) Makarna hade en avliden son *sjömannen Anders Ahlberg*, vars änka *Catharina Rasch* (el *Resch*) gifte om sig med *snörmakare Johan Christian Schliebe*. Båtedaren Bengt Ahlberg och hans hustru var skyldiga sin f.d. sonhustru 585 d smt. Christina Svendsdotter testamenterade henne sin gård den 23.2.1775 mot att Catarina skötte henne under hennes sjukdom och ordnade med hennes begravning. När testamentet underställdes RR den 29 mars samma år var Christina död. Den 22.5.1775 lät *snörmakare Johan Christian Schliebe* uppbjuda gården som sades ligga på Sillgatan mellan fortifikationssergeanten Hillbergs och snickaren Carlbergs hus å västra sidan samt hökaren Oluf Fries gård å östra och skräddaren Sven Lagerbergs hus bakom på norra sidan. "Föravskedade soldaten" Johan Christian Schliebe hade den 12.3.1702 av magistraten erhållit tillstånd att i Göteborg få idka snörmakeriprofessionen till dess han inför magistraten uppvisade bevis om sin frejd och sina riktiga lärobrev. Burskap fick han den 11.7.1766.

Snörmakare Johan Christian Schliebe var gift två gånger. Hans första hustru *Helena Hessberg* var född 1718 och avled 1772 (begr. 28 april) Hans andra hustru Catarina Resch eller Rasch hade förut utom med Andreas Ahlberg varit gift med *kvartermästaren i Ostindiska Kompaniet Jonas Westerlind*. Hon avled 26.6.1789. Vid bouppteckningen efter henne den 22.8.1789 ägde makarna hus och tomt nummer 82 Sillgatan mellan hökaren Fries i öster och snickare Carlberg i väster. I äktenskapet med henne hade snörmakaren sonen *Johan Gottfried*, född 1773, en dotter *Brita Cajsa*, född 1778: båda levde vid moderns död. Catarina Rasch hade en syster änkan *Maria Elisabeth Nilund*, och en halvsyster *klensmedsmästare Lorens Helgessons tredje hustru Anna Dorothea Rasch*, död barnlös i december 1787 (Berg II:9–10, 246 och I:2, 191). Johan Christian Schliebe ägde gårdshalvan 1790 men 1800 kallas den förre handlaren C Limmerhults hus. Det är väl fråga om den *handlande Carl Limmerhult*, som 1748 sades vara på ostindisk resa och som 5.6.1752 erhöll burskap. Han var gift med *handlanden David Schröders änka Johanna Catharina Hammar*, död 2.12.1785, bou 23.8.1786. Då ägde Carl Limmerhult två tomter på Sillgatan nummer 63 i sjunde roten, värda 883 rdr specie. Hans styvdotter *Sara Catharina Schröder* var gift med *handlanden Martin Henrik Palm*. Styvsonen *Matthias Schröder* var kyrkoherde i Uddevalla. Tillsammans ägde makarna sonen *Abraham Carlsson Limmerhult*, född 1758, som vid moderns död var handelsbetjänt (Berg I:2, 468 och I:3, 293).

### **Baktomten till 7.82**

Vad beträffar den andra gårdshalvan, så bodde där 1732 *murgesällen Jon Björsson*, "gammal och fattig" och *båtedrängen Håkan Jonsson (Wallin)* (den förres son?). Båtekarlen Håkan Jonsson Wallin erhöll burskap den 6.9.1720. Han efterlämnade enligt bou 30.3.1734 "en halv bakgård på Sillgatan", värd 110 d smt (båtekarlen Bengt Andersson Ahlberg ägde framdelen). Hans änka *Catharina Andersdotter* ärvde denna halva gård. Den hade 1734 övertagits av *konstdrejaregesällen Daniel Jacobsson (Dalander)*, som 1732 var läregosse hos *svarvaren Christoffer Steegh* (se 3.8) hos vilken båtedrängen Håkan Jonsson Wallin hade varit bosatt 1730. Dulander var kvar på gården 1740 men det är osäkert om han ägde halvan då.

1745–50 var båtekarlen Bengt Ahlberg enligt tomtöreslängden ensam ägare.

En gårdshalva ägdes 1753 av *handlanden Georg Wennerström*, som fått burskap 2.12.1740. Bouppteckning efter hans "för fem veckor sedan" (d.v.s. före bou) avlidna hustru *Margareta Sifwertz* hade företagits 2.8.1748. Hon var dotter till *vinhandlaren Alexander Sifwertz och Ingrid Liedner* och syster till *handlaren Johan Bergströms hustru Johanna Britta Sifwertz*. Före 1752 gifte Georg Wennerström om sig med *tunnbindareålderman Lars Bergströms dotter Anna Chris-*

*tina*. Hon var 1761 änka efter ”sillvrakare” Georg Wennerström (Berg II:11–12, 203 och II:1–2, 353).

Hur länge Wennerströms änka ägde sin gårdshalva är obekant men 1785 hade den övertagits av *skräddaren Anders Bonde* och år 1800 av dennes änka *Sara Catharina Göthman*, född 17.12.1804 ”utan veterliga arvingar”, Enligt bouppteckningen den 5.1.1805 ägde hon övervåningen av huset nummer 82 i sjunde roten och en obebyggd tomt uppe i gården. Hennes kusin *Brita Johanna Kruse*, gift med *skräddaremästare Johan Didrik Asbeck*, hade en dotter *Christina Maria Asbeck*, född 1767, som levde ogift 1805, då hon i testamente erhöll skräddaren Anders Bondes och hans änkas efterlämnade egendom, ”eftersom hon från barndomen varit i huset”.

Hela gården 7.82 var enligt tomtöreslängden 1807 uppdelad sålunda:

2/6 tillhörde *hökaren Jonas Andersson*

1/12 *vaktmästare Anders Sjöberg*

1/12 *arbetskarlen Harald Ericsson*

1/12 *mätaren Olof Börgesson*

### **Senare uppbud av 7.82**

diskontvaktmästare Sven Wedberg	13.4.1812 och 13.6.1814
bokbindare Aron Ulric Hagman	10.12.1821
hattmakare Nils Wahlberg	8.11.1824
Johan Christian Theodor Schäfer	1.12.1856
handl L F Pettersson	1.5.1865