

## Sjunde roten, tomt 83

### *Kvarteret Gästgivaren*

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen– Sillgatan 48

---

*Anders (Bengtsson Wisp) stadssoldat.*

Den 10.2.1670 fick båtsmannen *Matthis Jöransson Finne* fasta på

Olof Bengtsson besökares gård 7.85 öster härom Då anges framlidne Anders Bengtssons gård ligga väster om den köpta gården. Med Anders Bengtsson kan avses Anders (Bengtsson Wisp) stadssoldat, som omtalas 1667–74, änkan 1676 (förmodligen tidigare).

(En Anders stadssoldat 1668 hos Gustaf kassare 7.85.)

*Erik Timmermans gård*

Gustavi tomtöreslängd 1671–81

åbo *Petter ( Eriksson Grope)* målare 1673–79, som 15.7.1673 fick betalt för anstrykning av stads-  
huset, Betalade huseköpsp. 23.8.1680 för gård på andra sidan Sillgatan, begr. 14.3.1694. En Erik  
Timmerman fanns i rote 27 1649–55 och rote 15 1656–58 (6.28 v).

*Klockare-Börta*

M1676: 1 tomt

Det är obekant, vem hon var. Eftersom ”Erik timmermans gård” ej står i M1676 torde det vara  
den gården, som tillskrives henne.

*Lars Andersson murmästare*

1679–81

Det tycks ha funnits två murmästare Lars Andersson vid slutet av 1600-talet; en som efterlämnade  
gården 9.53 på Spannmålgatan vid avvitrting 1692 (inköpt av stadssoldaten Anders Larsson  
Ulf 1678).

Den här aktuelle murmästarens änka ägde 1696–1704 en halv tomt, som 1706–33 ägdes av rep-  
slagaren Per Andersson (granne i väster till Per Andersson Eek 1733). Han drev 1717 krogen  
*Reparebanan*. Den halva tomten ägdes 1734–50 av repslagare Per Anderssons änka Brita Lars-  
dotter.

Samtidigt ägdes en halv tomt 1696 och ännu 1715 av konstapeln Jöns Flög av artilleriet. *Olof  
Flög*, som ville bli bagare erhöll 18.9.1715 (se magistratens registratur) bördsbrev att han var  
född 1693 i december som son till konstapeln under artilleristaten Jöns Flog och hans hustru  
Ingeborg Larsdotter, Som hypotes kan man anta att Britta och Ingeborg var döttrar till Lars An-

dersson murmästare. Ett indicium på detta är uppställningen i 1717 års upphandlingslängd, där följande sammanförs till ett hushåll:

Pehr Andersson repslagaregesäll med hustru Britta Larsdotter

ibm konstapeln Jöns Flög (född cirka 1648 enligt Belfrages rulla 1694, västgöte).

ibm *Lars Flög*, repslagaregesäll med hustru *Karin Olofsdotter*

ibm Lars murmästares änka, fattig

ibm *Anders Grundell stadsbåtsman* med hustru *Kerstin Jonsdotter*

ibm *soldathustrun Elin Jonsdotter*

Halva gården hade 1730 övertagits av ”näringslöse, enrollerade båtsmannen” Erik Mårtensson, som efter repslagaren Per Anderssons död 1733 fram till 1735 delade gården med änkan Brita Larsdotter. Från 1737–1750 står Brita ensam i längden.

När 1745 granngården slaktareäldermannen Peter Normans gård 7.84 öster härom såldes till järn-dragare Tore Joensson för 500 d smt klandrades köpet med framgång av repslagare Per Anders-sons änka Britta Larsdotter. Hon hade förre grannen i öster Ambjörn Ahlbo som inneboende. Hon tycks snart nog ha sålt den nyförvärvade gården till denne fortifikationstimmerman Ambjörn Ahlbo och hans hustru Anna Maria, som ägde den 1750. Brita Larsdotter kallas 1753 ”fattig och näringslös”.

Var det en dotter till Per Andersson repslagare och Britta Larsdotter den Britta Pehrsson, som tillsammans med sin man soldaten Jon Westerman hade övertagit gården 1755? Hon blev änka och gifte om sig med båtekarlen Jacob Olsson Ramsberg. Paret bytte den 21.3.1780 gård med grannen i öster borgaren och hökaren Nils Kampe. I mellangift gav Nils Kampe Ramsberg 165 d smt. Gårdsskiftet uppbjöds den 7.7.1760.

Nils Kampe var borgarson. När han ansökte om hökerirättighet 1751 bilade han ett intyg av *kap-ten Johan Rundsten*, att han gjort två ostindiska resor (EIIb:68, 4.10.1751) Hans ansökan avlogs först med den vanliga motiveringen, att antalet hökare redan var för stort men den bifölls så små-ningom.

Av ett brev till magistraten framlagt den 14.5.1763 (EIIb:104) framgick det att Nils Kampes änka Maria Jonsdotter hade avlidit detta år annandag Påsk och efterlämnat en nioårig son Johannes. Brevskrivarna A. Melgren, P Svensson och Anders Wettergren hade med närmaste fränders råd sett till att änkan hade kommit i graven och att hennes kvarlåtenskap förseglats. De själva, som ej hade med sterbhuset att skaffa, blev nu överlupna av änkans kreditorer, varför de begärde syss-loman för sterbhuset. På begäran av den tillsatte *förmyndaren Peter Christian Aldam* utauktione-rades den 21.6.1763 familjens hus och gård på Sillgatan belägen mellan avlidne båtekarlen Bengt Ahlbergs änkas å västra och vallsättaren Lars Wennerströms hus å östra sidan. Den hade värde-rats till 3 050 d smt men inropades av

*båtskepparen Jacob Öhman*

för 4 315 d smt. Öhmans hustru Elisabeth Dorothea (född Gilius) klagade över skatten den 10.7.1756 (EIIb:86) under hennes mans frånvaro på resa åt Bält. Jacob Öhman hade vunnit bur-skap i Marstrand med *tullförvaltaren Lars Kamp* som borgensman (se Marstrands RR 19.3.1754). Den 7.5.1766 begärde *Erik Ahlbom* i skrivelse till magistraten (EIIb:116), att Elisabeth Dorothea under mannens frånvaro skulle inkallas att stå till svars för bristande betalning av skuld på 1 000

d smt. Den 17.6.1766 anställdes därför en ny auktion på Öhmans hus och gård: nu hade gården värderats till 3 500 d smt och inköptes av snickaren mästare Casper Diedrich Lohman för 4 000 d smt. Tillsammans med grosshandlare John Hall sålde Lohman detta hus till

*hökaren Oluf Magnusson Fries*

den 5.9.1770. Oluf Fries dröjde med att lagbjuda gården till den 17.1.1785, då han angav köpeskillingen till 4 000 d smt (eller 666 rdr 32 sk.) och läget till Sillgatan mellan hökaren Landtgren å östra och snörmakare Johan Christian Schliebe å västra.

Hökaren Oluf Fries avled i oktober 1800 och efterlämnade enligt bouppteckning 27.10.1808 trähus med tomtnummer 83 i sjunde roten Sillgatan värderat till 807 rdr banco. All egendom hade 6.11.1792 testamentrats till Oluf Fries änka Anna Maria Jungbergs (död 31.8.1818) syster *Eva Lisa Jungbergs* dotter garvaren J P Kindbergs hustru Johanna Fredrika Bröijer.

*Karduansmakare Johan Pehr Kindberg*

död 9.1.1827, efterlämnade förutom denna gård, som betecknades som ödetomt, ett flertal andra gårdar (8.53, 7.51–52. 9.1–2 och 7.2). Allt ärvdes av barnen i äktenskapet med Johanna Fredrika Bröijer, död 17.12.1810. Kindbergs andra hustru Catharina Elisabeth Boström avled barnlös 20.9.1828. En ny karduansmakare Johan Peter Kindberg d.y. uppbjöd gården 18.5.1829. Hökeri-betjänten L F Larsson hann uppbjuda gården den 12.5.1834, innan den sammanslogs med 7.84 och 7.85 av handlanden A J Wachenfeldt genom uppbud 11.3.1839.

***Senare uppbud av 7.83-85***

handl L F Pettersson	15.3.1847
handl Joh Schultheis	22.9.1873