

Sjunde roten, tomt 85

Kvarteret Gästgivaren

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen – Sillgatan 50

Norra Larmgatan 17

Gustav Svensson kassare

Vid kämnärsrätten den 10.5.1671 klagade *Berge kopparslagares änka Ingrid* över att hon i den häftiga vådelden 1669 hade mist ett örngott, ett nytt dunvar och ett hyende gjort av ett gammalt dunvar. Hon vände sig i rätten mot Gustav (Svensson) kassares hustru Elin Eriksson, eftersom dunvaret hade återfunnits i Gustaf kassares hus alldeles fördärvat och utslitet. Elin Eriksson berättade sig ha funnit det sex veckor efter branden i en hög bråte, ”som var huven tillsammans med vreten på huset men icke fördolt det utan haft det framme i sitt hus”.

Gustaf kassare avled omkring 1677, änkan omtalas ännu 1696 i tomtöreslängden. 1697 hade gården övertagits av

Anders Olufsson järndragare

Hos honom bodde 1710 *Håkan båtekarl* och *Engela Schwartzkopf* och 1715 en *Sven Pehrsson*. Tomten – bara en fjärdedels tomt – värderades 1715 till 50 d smt, huset till hela 320 d smt. Engela Schwartzkopf svarade då för ett tomtvärde av 30 d smt (inget husvärde) och upptages under ett särskilt nummer tillsammans med sin måg *Johan Schultz (gift Elin Eriksson)*. Om murmästare-änkan Engela Schwartzkopf, som med mågen är kvar 1717: se rote 6 efter nummer 53 (gårdar på fästningens grund utan eget nummer – möjligen bodde Engela hela tiden i samma gård (på vallen nära Sillgatans södra ände)).

Utom Anders Olufsson järndragare och hans hustru Britta Månsdotter uppräknas 1717: pigan Karin Persdotter, (Engela Schwartzkopfs bror) *Borkus murgesälls fattiga änka Kerstin Nilsson*, *Lars Andersson Råbock stadsbåtsman* och hans hustru *Elin Andersdotter* samt *båtsmansänkan Malin Larsdotter*.

Den 12.5.1717 pantsatte Anders Olufsson järndragare till Göteborgs hospital hus och gård på Sillgatan intill Per Timmermans hus å ena och vallen å andra sidan för lån av 50 d smt.

1725 hade Anders Olufsson järndragare inneboende *järndragaren Per Svensson*

och stadsbetjänten Erik Wallgren som 1730 hade övertagit gården. 1745 omtalas hans änka. Under perioden 1731–35 hade Wallgren som tillfälliga inneboende *järndragarna Mårten Kloot och Mårten Boman*, *stadsbåtsmannen Oluf Ahlbeck* och *stadssoldaterna Lars åkare och Ambjörn Ambjörnsson*, ett eller två år var.

Stadsbetjänten Peter Lundström lånade 10.3.1750 av *kontrollören Abraham Almgren som förmyndare för perukmakaren Johan Sahlbergs omyndiga barn* 100 d smt och pantade hus och gård på Sillgatan vid vallen samt dessutom en obebyggd halv tomt näst intill fortifikationstimmerman Ambjörn Ahlboms gård. Den 29.4.1755 utropades på auktion stadsbetjänten Peter Lundströms på Sillgatan vid vallen belägna hus och gård med en tillhörande och som kåltäppa betecknad ödetomt. *Saltmätare Anders Asp* inropade det utbudna för 611 d 16 öre för ostindiefararen Jonas (Eriksson) Mörcks räkning. När sedan P Lundström och *Maria Lundström* den 5.3.1756 pantsätter fast egendom på Sillgatan till volonteuern Nils Lindquist i Kungl. Hessensteinska regementet för lån av 150 d smt, så rör det sig om 7.19 på Sillgatans södra sida (Kv. Köpm.) Denna lilla kåltäppa vid Sillgatans yttersta ände tycks först av ostindiefararen Jonas Mörck ha sålts till soldaten vid Kungl. Hessensteinska regementet Olof Ehrenberg. varefter denne frändömts den på grund av sin caution för *lådmakaregesällen Arvid Rosenlöf* (se mag. prot. 22 och 29.10.1756 ang. Rosenlöf 10.90). Den värderades 610 d smt och inropades ånyo av Jonas Eriksson Mörk för 740 d smt. I tomtöreslängden 1760 kallas den ”avlidne stadsbetjänten Peter Lundströms eller numera skepparen Jonas Mörcks hus” (om denne se 7:21). Gården tillhörde fr.o.m. tomtöreslängden 1765 och in på 1790-talet olika medlemmar i fortifikationstimmermannen Sven Andersson Ahlboms familj:

1765 omtalas skomakaren Anders (Svensson) Ahlbom, 1775 fortifikationstimmerman Sven Ahlbom (1785–87 kallad ”förre”: hos honom bodde då skomakaren Anders Ahlbom och *skomakaren Matthias Boman*).

Berg (I:1, 11) ger i sina Genealogier följande sammanhang mellan dessa personer Ahlbom:

Timmermannen vid fortifikationen Sven Andersson Ahlbom, död 2.3.1789, gift 1/ Rangela Halfvardsdotter; 2/ Carin Svensdotter, död 17.7.1788, hade sonen Anders Svensson Ahlbom, född 1736, död 11.4.1795. Denne erhöll 1751 bördsbrev för utbildning till skomakare, fick burskap 10.6.1763 och var ålderman 1789–92. Bouppteckning efter fadern Sven ägde rum 20.7.1789, varefter ägorätten till 7.85 övergick till Anders Ahlboms dotter Catarina, till vilken Sven och hans andra hustru Carin den 18.4.1786 hade testamenterat gården. Anders Ahlboms änka Johanna Barbro Gillberg, född 1732, var dotter till *skomakaremästare Petter Hansson Gillberg*, död 1738 och *Catarina Johansdotter*, död 1754. Anders Ahlboms son *Sven var klockare* vid varvets och Majornas församling.

Den nya ägarinnan Catarina Ahlbom, död barnlös 30.11.1806, var gift med krögaren Petter Arfvidsson, död i oktober 1802. Bouppteckningen efter honom ägde inte rum förrän 16.12.1806, då han sades ha ägt gammalt och förfallet trähus och tomt nummer 7.85, värt 777:37 rdr bco (Berg II:1–2, 131). Tomtöreslängden 1807 kallar gården ”krögaren Petter Arfvidssons änkas arvingars” och nämner särskilt klockaren Ahlbom.

Krögaren Torsten Ohlsson fick uppbud på gården den 8.1.1810. Han avled 9.2.1814 och ägde då tomten efter avbrända huset nummer 85 i sjunde roten Sillgatan med en större brädbod, värd 284 rdr bco. Hans änka Brita Torstensdotter, död 19.3.1823, kallas i bouppteckningen båtekarlsänka (Berg II:7–8, 438). Det kan röra dig om änkan efter båtekarlen Torsten Olofsson omtalad i 1/2 7.78 1807.

Den 22.11.1821 fick hökaren Johan (Johannes) Andersson sitt första uppbud. Han kallas också viktualiehandlare och avled 1.2.1827, efterlämnande änkan Ingrid Maria Bergström. Bouppteckningen upptar nu ett litet grundmurat tvåvåningsstenhus med tomt nummer 85 i 7 roten Sillgatan.

Senare uppbud av 7.85

Jungfru Wilhelmina Magdalena Kindberg fick uppbud 12.5.1834.

1.3.1830 får handlaren A. J. Wachenfelt uppbud på samtliga tomterna 7.83–85, varefter dessa får gemensam historia