

Åttonde roten, tomt 10

Kvarteret Gästgivaren

Tjugonde roten 1637–57v

Kronhusgatans södra

Elfte roten 1657h–70

sida öster om östra

hamnen

Åkaren Anders Helgiesson i Wikiärr

1648–53, 1655: 2 mtl, 1654: 1 mtl, 1656: 1.20, 1657v: 1 mtl

****XI***** 1657h: 1 mtl, 1658: 3, 1659 - 63: 1 ½, 1665–66: 3

1667–70–75, död 1675

Gustavi tomtöreslängd: Anders i Wikärr åkare 1670–77

Arfwe Jönsson (Snus) hos Anders i Widekiärr 1644, 1646, 1650–51: 2 mtl

1645, 1647, 1649: 1 mtl

Lars Andersson hos Anders i Wikiärr 1649: 2 mtl

Åkaren Anders Helgiesson i Wikärr uppträder första gången i Göteborgs mantalslängder 1644 och var död före den 19.7.1675. Då berättas det i rådhusrätten, att borgaren framlidne Anders i Widkärr (Widekärr) och hans hustru båda på samma dag hade avlidit utan livsarvingar. Följande personer hade inkommit från landet och förklarat sig vara närmaste skyldemän: På mannens sida *Anders Andersson* i Udby, *Bengt Andersson* ibm, *Olof Andersson* i Mällby, *Sven Olofsson* i Udby och *Jöns Olofsson* ibm på sina hustrurs vägnar. De förklarade sig alla vara syskonebarn (kusiner) med framlidne Anders i Widkärr. så ock *Gundborg Amundsdotter* på Stommen, vars man var avliden. Han skulle ha varit bror till Anders i Widkärr.

På hustruns sida uppträdde *Erik Larsson* i Mällby, som sade sig vara hennes systerson. – Rätten tillfrågade släktingarna om icke Anders i Widkärr hade varit oäkta född, till vilket de icke kunde neka. – Anders i Wikärrs arvingar upptas i Göteborgs räkenskaper 1677 (RA) bland dem som på grund av att de var boende på landsbygden borde betala 10:de penning, 10 d smt.

Ambrous Pottmakare

1679

Gustavi tomtöreslängd: 1678–81

Den som närmast övertog gården var Ambrous Pottmakare, som hade bott i tjugonde roten 1637–42. (Möjligen kan den här boende vara ättling till den som omtalas 1637).

Sergeanten under artilleriet Lars Andersson (Sääf)

lät 11.2.1684 uppbjuda sin gård, som var belägen på Kronhusgatan mellan Erik Månsson skolapare å västra och Håkan Månsson å östra sidan, som han köpt av Ambrous pottmakare för 180 rdr. Lars Andersson Sääf lånade 22.7.1703 100 d smt av Göteborgs hospital. Han pantsatte hus och gård på Kronhusgatan intill Hans Wächtares hus å södra sidan och Pehr däledragares hus å norra sidan. (Bör vara väster resp. öster i stället för söder resp. norr). Den 8.7.1708 pantsatte

Gunne Helgesson kofferdibåtsman för lån av 200 d smt av *Jöns Perssons* barn hus och gård på Kronhusgatan mellan murmästare Hans Hansson å västra sidan och åkaren Bengt Eriksson å östra sidan. Värderingen av Gunne Helgesson båtsmans egendom var 1715: tomt 150, hus 120, löseegendom 50. Boende i gården var 1717 utom Gunne Helgesson och hans hustru *Kerstin Hansdotter*, hantlangarna av artilleriet *Nils Höberg* med hustru *Margareta Börgesdotter* och *Sven Tornberg* med hustru Gunilla. 1720 bodde Gunne Helgesson i gården tillsammans med *Anders Andersson* uppsättare. Han var ägare av gården ännu 1725, men begravdes 5.12.1729. 1733 värderades avi båtsman Gunne Helgessons änkas hus på Kronhusgatan. Samma år den 16 april lät hustru *Johanna Olufsdotter* uppbjuda gården för en fordran på 125 d smt. 1734–35: *Båtekarlen Oluf Eriksson*. Gården hade 1737 övertagits av *båtekarlen el båtredaren Anders Olufsson Backer* och hans hustru *Stina Waller*. Vid bouppteckningen 9.11.1758 efter Christina Waller (begr 1.8. s.å) ägde Anders Olufsson Backer endast en halv framtomt på Kronhusgatan, bestående av stuga och en med bräder avskiftad kammare åt gården i undervåningen. I övervåningen var 2 rum åt gatan och ett kök åt gården. Halva gårdsrummet hade han den 30.4.1753 sålt för 600 d smt och 10 daler i vängåva till *saltmätaren Knut Andersson*, Anders Olufsson Backers gård sades vara belägen mellan saltmätaren Nils Wettergren och politiebetjänten Oluf Lindströms änka. Gårdshalvan var värd 750 d smt. Hans halva hemförarebåt, *Tobias nr 10*, var värd 900 daler. - Christina Waller hade i ett tidigare gifte med *Jacob Bruce* sonen *sjömannen Johan Bruce*, bosatt i Drammen. Bouppteckning efter Jacob Bruce hade ägt rum 24.4.1734. (Berg II 1 - 2 s 151). Den 8.7.1760 såldes Anders Olufsson Backers arvingars återstående halva gård på offentlig auktion till *fammätaren Olof Dahlgren*, vilken därefter den 18:e i samma månad för 1 562 daler sålde den till saltmätaren *Knut Andersson*, som nu alltså blev ägare till hela gården, som han uppbjöd den 18.5.1761. Hela den bebyggda tomten höll i längden 83 fot och i bredden 26 fot, svenskt mått. Efter saltmätaren Knut Anderssons död den 25.6.1792 delades gården mellan sönerna, så att *handlaren Andreas Knutsson* (död ogift 9.11.1795) erhöll undervåningen av huset och gården åt gatan (2 rum och kök, halva vinden samt del i avträdeshuset). Sonen saltmätaren *Jonas Knutsson*, som avled 24.11.1794, fick övre våningen. Den bestod av tre rum och kök. Han fick dessutom halva vinden samt hälften upp i gården samt fritt utnyttjande av bakugnen. Till Andreas skulle han för dennes avträdda del i gårdshuset betala 100 rdr specie. Brödernas mor *Kerstin Hising* avled 11.5.1777. Jonas Knutssons änka *Christina Petterson* var syster till *mätaren Sven Petterson* (Berg II:1–2, 92). 1800 *Hökaren Jäders (Tådéns?) änka* 1807 *Gästgivaren Johan Söderling*

Senare uppbud av 8.10:

Se 8.9.