

Åttonde roten, tomt 3

Kvarteret Gästgivaren

Tjugonde roten 1637–57v

Kronhusgatans södra

Elfte roten 1657h–70

sida nära östra vallen

Anders Påfwelsson skräddare

1648–50, 1654–55:2, 1652–53: 1 mtl

Maren Påfwels R20 (i anslutning till A. P. Mor?) 1653: 1 mtl

Anders Påfwelssons gård sades 1665 ha köpts av

Håkan Andersson skomakare 1660–63: 1/2 1665–66: 2 1667–70 *Anders Paulsson skräddare* ibid 1660–63: 1/2

Anders (Jonsson) i Böö (Bödh)

1666–68 i bakugnlängderna 1 tomt M1676

Gustavi tomtöreslängd 1670–78

Per Olsson åkare 1681

Gustavi tomtöresl 1679–81

Den 3.4.1679 lät Per Olufsson (åkare) första gången uppbjuda hus och gård på Kronhusgatan, som han köpt av Anders Jonsson Böö för 80 rdr courant. Gården kallas i tomtöreslängden 1696 Per åkares gård. Per åkare levde 1703, men 1705 ägde hans änka Ingiäll Andersdotter gården. Hon var död då.

Timmermannen Anders Jonsson

lät den 11.3.1707 första resan lagbjuda framlidna Pehr åkares änkas Ingiäll Andersdotters hus och gård ”till Kronhusgatan belägen emellan båtekarlen Nils Kocks änkas hus å östra och Anders Böckers å västra sidan”, som han köpt av hennes arvingar. Han delade 1707–10 gården med Sven Persson däledragare. Hans egendom värderades 1715 till: tomt 150, hus 400 och lösegendom 100. Nu bodde också en *Sven Helgesson* i gården.

1717 var alla dessa boende i gården: Anders Joensson timmerman med sin hustru Margareta Jonsdotter, *konstapeln Gunnar Kruses* änka, *Sven Eriksson stadstimmerman* med hustru *Britta Andersdotter*, alla kallade fattiga, vidare *lärekonstapeln Frankensteen* och hans hustru *Kerstin Olofsdotter* tillhörande artilleriet och *Tore Olsson besökare*, som var den ende av gårdens invånare, som var välbeställd nog att betala kontribution – i hans fall 3 d smt.

Anders Jonsson timmerman var död 1720. Den 3.11.1722 beslöts om en värdering av framlidne timmerman Anders Jonssons änkas gård på Kronhusgatan mellan avlidne båtekarlen Nils Kocks hus å östra och Anders Böckers å västra sidan. Enligt magistratsprotokollet den 27.2.1723 försökte ”kvinnspersonen” *Annika Hodelia* klandra avlidne timmermannen Anders Jonssons änkas på

auktion försålda hus och gård, som rådman Häger hade inropat för 475 d smt. Hennes motivering var, att hennes mor *Ingrid Hodelia* skulle vara syskonebarn med timmermannens änka, som hade begivit sig i hospitalets fribröd. Annika Hodelias klander avslogs, då Kungl. Maj:ts förordning 1720 i dess 5 paragraf förmådde och innehöll, att bordsrätten på sidolinjen inte borde sträcka sig längre än till syskonebarn (dvs kusiner).

På något sätt kom i alla fall gården till släkten Hodelius. 1723 kallas gården av grannen i öster (avskedade amiralitetskonstapeln) Anders Björkquists gård. 1725 bor på gården Anders Björkquist i gården med krukmakaren *Christian Wadom* och visitören av lilla tullstaten Tore Olsson som hyresgäster.

Den 17.7.1726 sålde Christina Hodelia hus och gård på Kronhusgatan mellan skräddaren *Anders Strömgrens* hus i öster och *Nils Andersson* i väster till stadstimmermannen Nils Mattsson, uppbud 29.8.1726, fasta 3.6.1728, areal 78'×23¼. – Wilhelm Berg ställer frågan, om denna Christina Hodelia var änka efter Anders Björkquist.

Saltmätaren Nils Westring,

som fick burskap 21.1.1721, nämnes som ägare 1730 med *stadstimmerkarlen Lars Andersson* som hyresgäst. Nils Westring efterlämnade enligt bouppteckning 23.1.1747 289:4 d smt, därav hus och gård på Kronhusgatan vid vallen mellan skräddaren Anders Strömgren i öster och karduansmakare *Anders Rybergs* hus i väster med en liten inmurad kopparkittel, 257 d smt. Änkan, som hette Anna (Berg II:11–12, 243), bodde kvar i gården 1755–60, *Saltmätaren Torbjörn Börge* var inneboende 1755.

Gården gick antagligen i arv till en dotter, ty den 20.11.1762 kunde Anders Damm och hans hustru Maria Westring pantsätta den till kapten *Baltzar Grubb* för lån av 2 000 d smt. Anders Damm kallas i tomtöreslängden 1765 ostindiefarare.

Den 14.8.1775 lät

hovmästaren i Ostindiska Kompaniet tjänst Bengt Sjöberg

uppbjuda utrikes förreste hökaren Anders Damms i stadens norra och dess fjärde kvarter vid Kronhusgatan emellan skräddaren Lagerbergs hus å östra och karduansmakaren Björkmans gård å västra sidan belägna hus och gård, som till fullföljande av borgmästare och Råds utslag den 10.12.1774 hade sålts på auktion den 25.7.1775. Bengt Sjöberg hade köpt gården för 3 105 d smt. 30-penningen hade betalats med 103 d 10⅔ öre smt.

Bengt Sjöberg avled barnlös 4.2.1786 på hemresa från Kanton. Samma år kallas gården ostindiske hovmästaren Bengt Siöbergs änkas (Annas) kreditorers hus. Där bodde också *slaktaren Johan Ryberg*.

Som ägare nämnes 1790 auskultanten Anders Ågren. Skomakaren Fredrik Söderström hade övertagit den år 1800. Han var född 1752, hade fått burskap 17.6.1785 och avled 29.4.1806, då han till sin änka Anna Maria Meijel (död 23.1.1820), med vilken han gift sig 23.9.1785, efterlämnade trähus med tomt nummer 3 i åttonde roten Kronhusgatan.

Senare uppbud av 8.3

skomak Anders Lindgren	27.2.1815
rådman Arfvid Wallerius	23.8.1819

skomak P Wikström	2.2.1829
änkan Johanna M Bredberg	31.1.1831
grossh Johan Leonhard Brodelius	6.5.1839
stadskassör J A Dahlberg	21.6.1841
stadsarkitekt Heinrich Kaufmann	21.1.1846 17.2.1845
handelsidk. Anna Sofia Andersson	17.8.1846