

Åttonde roten, tomt 41

Kvarteret Enigheten

Tjugosjätte roten 1637–57v

Kronhusgatans norra sidan mellan

Fjortonde roten 1657h–70

Nedre Kvarnbergs- och Torggatorna

Anders Persson i Ardal och *Anders Andersson i Ardal* omtalas rote 26 1655

Christopher Larsson 1676–77

Flint-Anna 1675–77

”Ardal Anna” eller Paul Hansson 1681

Enl Gustavi tomtöreslängd Anders Olsson, ej bebyggd 1670?

Berg skriver, att ”det heter 1697, att *Anna Andersdotter Ardal* pantsatte tomt på Kronhusgatan mellan Johan Sörman i väster och *Sven Kruse* i norr”.

Paul Flink,

1696, 1700 dito: ½, 1705 hans änka B 8:52

1692 omtalas Påfwel Flink (= Påfwel i Ardal) Han ägde en halv tomt 1696, vilken 1705 i tomtöreslängden skrives på hans änka och 1710 på *Sven Arendal* (var död 1717). Tomten värderades till 80 d smt 1715. I gården bodde 1717 *Anders Andersson uppsättare* och 3 båtsmän.

Skolmästaren Johan Kråka

1717–37

uppvisade för rätten den 17.6.1717 ett köpekontrakt underskrivet av *Brita i Ardal*, däruti hon tillstår sig 15.6.1717 ha försålt till honom en tredjedels tomt och därpå stående hus belägen på Kronhusgatan mellan Johan Sörmans änkas å västra och mäster Christopher Hammars hus å östra sidan för 140 d smt. Hon skulle tillika bo kvar i husen så länge hon förblev änka. Fasta kunde ej beviljas, blott inprotokollering (se 9.30).

Skolmästaren Johan Kråka betecknades i RKG 1734 som krympling och fattig. Han avled i stor fattigdom enl RKG 1741 (begr. 5.4.1741) Han hade den 28.3.1741 testamenterat sitt hus och gård å en tredjedels tomt på Kronhusgatan till (styv)systerdottern *Johanna Catarina Rensdorf (Reinsdorff)* i belöning för gjord tjänst och skötsel uti dess höga ålderdom och bräcklighet. (Se EIIa:35 den 17.4.1745). *Styrman Hans Rensdorffs änka Catharina [född Kråka]* klandrade det testamentet hennes avlidne bror gjort till hennes ogifta (styv) dotter av denna gård (8.41)

Styrman Reinsdorffs änkas (förmenta) gård var enl. annan uppgift 1743 såld till *däledragaren Sven Olofsson och hans hustru Elin Svendsdotter*. Däledragaren hade blivit skyldig 200 d smt på köpeskillingen. Det rörde sig ej om denna gård utan om en gård 4.64, som Catharina ärvt i ett annat äktenskap med *styrman Sven Ahlin*, död före 1730. I tomtöreslängden 1745 skrivs denna gård på styrmannen Hans Reinsdorffs änka. Om hennes släkt se 9.24, kv. Polismästaren. I en rest-

längd för 1744 förekommer *styrman Sven Ahlins änka* med kommentaren: ”Förmenas bo i åttonde roten 53 Catharina Reinsdorff.”

Anders Fahlbeck hade blivit förmyndare för jungfru Johanna Catharina Reinsdorff i stället för *kofferdiskepparen Rasmus Böö*, som några år varit utrikes. Att Johanna Catharina Reinsdorff blott var styvdotter till Catharina Reinsdorff framgår av följande.

Den 19.6.1744 begrovs *Sven Reinsdorf* i Gustavi domkyrkogård – han omtalas i kyrkoräkenskaperna som styrmansänkan Catarina Reinsdorfs son. Attest lämnades av *Anders Olufsson*, 66 år, och *Christina Björberg*, *enrollerade båtsman Johan Svenssons hustru*, 51 år, att de väl kände avlidne *sjömannen Magnus Reinsdorff* och dess avlidna föräldrar. Magnus hade ogift rest till Amsterdam för 15 år sedan och efter inkommen berättelse nästlidet år uti oktober månad avliden uti samma ogifta stånd på hemresan från Guinea för köpmäns uti Vlissing enskilda räkning på *skeppet Maria Elisabeth*, som fördes av kaptenen Andries Leigardt. Han hade inga andra arvingar än sin ogifta *samsyster Catharina Reinsdorff*. Hans köttsliga föräldrar var skepparen Hans Reinsdorff och modern *Chirstin Torbjörnsdotter* [begr. i Örgryte 4.8.1719] vilka varit boende strax här vid staden vid Masthugget. Halvbrodern Sven Reinsdorff hade avlidit i juni månad föregående år. Enligt ett bordsbrev (EIIa:35) var han född 9.10.1727 som son till avlidne skepparen Hans Reinsdorff.

Gården 8.41 hade, sedan huset lagts i aska under den sista olyckliga branden den 29.1.1746 försålts av Johanna Catharinas styvmoder Catharina Reinsdorff till *bakaren Mäster Henrich Scharin* för 57 d smt. Köpeskillingen hade deponerats under sekreterarens vård i Rådhuset. Det talas i handlingarna om den skada, som jungfrun lidit genom styvmoderns ogrundade påfund. Pengarna hade legat ofrukbara i 4½ år. Bagaren Henrich Scharin ville ha köpebrevet inprotokollerat och lämna köpesumman i förvar i magistraten, eftersom han hört, att änkan inte hade avvitttrat sina styvbarn.

1755: Bagare Hindrik Scharins ödetomt

1760: *handelsman Niclas Jacobssons* ödetomt

1765–70: *Handelsman Von Öltkens* ödetomt

1775: Bagare Scharins änkas tomt inplankad till vedbod

1780: *Cornelius Scharins* vedskjul

1785–90: *Brännerivaktmästare Carl Gustaf Låssbergs* bakgård

ibm 1785: *Handelsman Nils Carlström, murmästare Olof Sahlgren*

Enligt Göteborgs auktionsverks protokoll utbjöds den 10.2.1795 utbjöds förgäves för 2000 rdr på begäran av kreditorerna i avlidne *färgaren Anders Törnstens* bo grundmurade stenhuset nummer 41 vid Kronhusgatan bestående till andra våningen av ett rum och kök och till övre av tvenne rum och kök med ett rum på vinden, under huset en källare och inuti gården ett murat korsvirkeshus med trenne rum, varav det ena var ganska stort och tjänligt till hantverksverkstad med därtill hörande tomt och bakgård vid Spannmålgatan under nummer 34, varå var uppförda tvenne fähus och några bodar av trä till nödiga uthus. Den 28.4.1795 inropades det för 1 333 sp rdr av *klockaren vid garnisonsförsamlingen Anders Fröberg*.

Hökaren Olof Norlind

(burskap 6.12.1776, död 26.4.1796), ägde grundmurade stenhuset vid Kronhusgatan 41 samt obebyggda tomten nummer 30 i hörnet av Kronhus- och Torggatorna. Hans änka var *Brita Utberg*, död 26.5.1816 (bou 14.9. s.å.), syster till *Kerstin Utberg*, gift *Utmark*, *Catarina Utberg*, gift *Wetterstrand*, *Anna Utberg*, Gift med *trädgårdsmästare Johan Lundquist* och *Gunilla Utberg* Gift med *segelsömmare Peter Lack* (Berg II:7–8, 40 och 384). Brita Utberg uppbjöd 8.41 den 7.1.1799 och ägde gården som änka 1800 men medförde före 1807 gården 8.41 i sitt nya äktenskap med *stadsfiskalen i Kungsbacka Johan Lembke*, död 23.2.1822. I bouppteckningen 1816 omtalas ej 9.30 men väl en bakgård åt Spannmåls-gatan 9.34 – gårdarnas sammanlagda värde 3 500 rdr banco.

Senare uppbud av 8.41

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| slottsvaktmästare Eric Thorbjörnsson | 13.3.1837 |
| skorstensfejare Severin Reiman | 8.3.1847 |
| packhuskarl Lars Svensson | 2.4.1849 |
| tunnbindare C W Olsson | 29.6.1857 |