

Åttonde roten, tomt 52

Kvarteret Strykjärnet

Tjugonde roten 1637–57

Kronhusgatans norra sida

Elfte roten 1657–70

öster om östra hamnen nära vallen

Anders Larsson (masthuggare, mastpalmare 1644 kallad Jacob Hertzens tjänare) R20 8.52

1644–53:2, 1654–55: 1 mtl, 1656:-18 1657: –9 (XI), (1657h: 16 1658: 2, 1659–63: 1½, 1665: 4, 1666: 3, 1667–70, M1676: 1 tomt, Gustavi och Mantal: Anders Larsson masthuggare 1670–79, änkan 1680–81.

Om mastskansare är detsamma som mastpalmare bör detta avse ovanstående Anders Larsson: Mastskansaren Anders Larsson, som uppvisat inventarium efter sin första hustru, när han gifte sig med sin andra hustru *Helga Olofsdotter* mötte mågen *Anders Larsson smed* vid rätten den 18.11.1672 angående dennes förmenta arvspretentioner.

På skriftlig anhållan av mastskansaren Anders Larssons änka beslöt rätten den 12.12.1682 enligt resolutionsboken, att på grund av hennes stora fattigdom skulle de 1 d smt, som fordrades av henne i kontribution, betalas för henne av armbössan.

Hindrik Kock 1670

Joel Svensson fortifikationstimmerman

lät den 27.2.1690 andra gången lagbjuda Anders Larssons arvingars hus på Kronhusgatan mellan visitören Kiättil Segulssons gård i väster och tunnbindaremästare Olof Svensson i öster, köpt för 112 rdr kurant.

Vid bouppteckningen efter Joel Svensson fortifikationstimmermans första *hustru Maria Jacobsdotter*, död 1703, sades han äga en gammal gård ”med nederruttna hus framtill” på Kronhusgatan mot vallen mellan Anders Sundberg i väster (8.51) och amiralitetskapten Sven Anderssons änka i öster. – Hos honom bodde 1710 *enrollerade Petter Hindriksson* och 1715 *Abraham handskmakare*. Skattningslängden 1715 värderar Joel Svensson fortifikationstimmermans gård till 320 d smt, vilket tyder på en ombyggnad sedan 1706.

Hos Jon Svensson och hans andra hustru *Karin Bengtsdotter* (vigsel 1706 enligt Berg II:9–10, 469) bodde 1717 *stadstrumpetare Torkel Pettersson* med sin hustru *Maria Olofsdotter* och *styckjunkare Måns Trana* och hans hustru *Elisabeth Segerberg*.

Jon Svenssons änka Karin Bengtsdotter ägde gården 1730: där bodde också *däledragaren Petter Junggren*. En dotter *Brita Jönsdotter Lind*, född i första äktenskapet, död före 1744, var gift med *amiralitetslöjtnanten Lars Bogman*.

En son till Jon Svensson timmerman *Johan Lind* var först betjänt vid fortifikationen. I magistratens registratur (Ba:48a) 22.2.1742 finns infört bevis angående Johan Linds arvingar efter intyg av skräddaremästare David Kröger och borgaren Anders Mølberg på begäran av hans mor änkan Catharina Lind (d.v.s. Karin Bengtsdotter) och borgaren Nils Norling (gift med hans samsyster

Maria Jönsdotter Lind, död 18.12.1756 (bou 21.7.1757, född i äktenskapet med Karin Bengtsdotter). Dessa skulle vara närmaste arvingar efter deras i Amsterdam avlidne son och svåger kontorsbetjänten hos handelsmannen Johan Friedrich Albrecht ogifte Johan Lind. Johan Friedrich Albrecht skulle utkräva arvet

Nils Norling,

övertog gården. Han fick burskap som *hökare* 7.10.1735 (se också 8.50). Han borde rimligen vara en annan än den *tuktare Nils Norling*, som i november 1738 omtalas ha avstraffat kvinnfolket Maria Joensdotter med 30 par ris (EIIb:198, 11.1738). Efter Maria Linds död gifte Nils Norling om sig (först med *Catarina Westring*: se nedan), sedan med tunnbindaren Olof Johanssons och Brita Säfvedals dotter *Elsa Olofsdotter*, död juli 1759, 14 dagar efter bröllopet. Vid bouppteckningen efter henne 3.11.1760 ägde Nils Norling 1 516 d smt, därav hus och gård på Kronhusgatan, värderat 1 950 daler.

I april 1761 uppsade Nils Norling sitt burskap. Han hade varit borgare i 26 år, då han inte haft något särdeles näringsfång. Nu hade han hunnit till 63 års ålder och var en mycket sjuklig man.

1770 anges förre borgaren Nils Norling äga gården men han avled 17 juni samma år, varefter gården ärvdes av

jaktlöjtnanten Peter Johan Westerborg

(också kallad *sjötullsvaktmästare*), gift med *Helena Norling*, född 1758 som dotter till Nils Norling och Catarina Westring (Berg II:11–12, 231) vilket måste innebära att Nils Norling hann med ytterligare ett äktenskap mellan Maria Lind och Elsa Olofsdotter.

Jaktlöjtnanten Peter Johan Westerborg levde och ägde gården ännu 1790 men 20.9.1793 företogs bouppteckning efter hans änka Helena Norling. Under 1790-talet utbjöds tre gånger *förgäves* de Westerborgska arvingarnas under nummer 8.52 belägna tomt nämligen 18.2 och 17.7 1794 och 8.6.1797, som arvingar anges vid första tillfället: sonen *sjömännen Nils Anton, Peter Johan och Elias Westerborg*, döttrarna *Margareta Christina, Charlotta och Helena Eleonora Westerborg*. Man talar denna gång om änkans från våldens bärgade kvarlåtenskap. Hökaren Anders Norman var förmyndare. Arvingarna ägde fortfarande 1807 ödetomten. 1807 tillhörde den först *krögaren Abraham Tilljander*, sedan *murmästare Lars Lindström* liksom 8.53 med vilken den delar uppbyggen under 1800-talet: se denna tomt.