

Åttonde roten, tomt 56

Kvarteret Strykjärnet

Tjugonde roten 1637–57

Kronhusgatans norra sida

Elfte roten 1657–70

öster om östra hamnen nära vallen

Erik Nilsson deledragare eller båtsman (från 1663) 1.2.1663

1665–66: 2, 1667–81, M1676: 1 tomt, Gustavi tomtöreslängder 1670–81: 1 tomt.

Den 27.9.1675 begärde *Hans Merser* lejd för sin svåger *Cornelius Didriksson*, som sistlidne 23 september med våda hade ihjälskjutit en ung flicka *Margareta Eriksdotter*. Flickans fader Erik Nilsson däledragare förliktes med 80 d smt den 7 oktober. Vådan sammanhängde med att musköten hade legat laddad och att *Cornelius Didriksson* icke hade observerat, att *Margareta Eriksdotter* var ute på gatan, när alarm gick vid de danska örlogsskeppens ankomst. Kulan hade gått igenom två väggar, innan den träffade *Margareta*. *Cornelius Didriksson* hade stått på en på alla sidor kringbyggd gård.

Några fler barn tycks inte Erik däledragare ha fått. Hans hustru *Carin Riggartsdotter* hade en brorsdotter, som också hette *Margareta Eriksdotter* och till henne testamenterade de båda makarna en fjärdedel av sin gård. Testamentet undertecknades på *Carin Riggartsdotters* dödsbädd, då de båda makarna begick herrans nattvard. (AIIb:4, den 7.4.1798). *Carins* begravning noteras i *Gustavi räkenskaper* den 30.3.1698. Enligt bouppteckningen (1698:168) hade paret arvingarna: *Eriks* brorson *Jonas Nilsson* och *Carins* syskons *Anders, Sven och Erik Riggartsöners* och *Gunnur Riggartsdotters* barn. Den 4.7.1698 anmälde *deledragaren Per Svensson*, att han ville inlösa avlidne *deledragaren Erik Nilssons* hus. *Erik Nilssons* brorson

Jonas Nilsson (klädesmakare)

visade då, att han och hans bror var arvtagare till halva gården och att pigan *Margareta* utom sin arvedel hade fått en fjärdedel i gården, som i bouppteckningen hade värderats till 200 rdr courant. Gården var belägen mellan *Per deledragare* i öster och *Lars järndragares* hus och gård i väster (EIIa:14, 4.7.1698). År 1700 antecknas en *Olof båtsman*, som bosatt på gården men 1705 har *Jonas Nilsson* och *Erik Stensson* flyttat dit. Tomten värderades 1715 till 150, husen till 400:- och lösöret till 100 rdr smt: där bor utom *Jonas Nilsson klädesmakare Anders fiskare* och *Anders Persson*.

I upphandlingslängden år 1717 antecknas en rad hyresgäster hos *Jonas Nilsson klädesmakare* och hans hustru *Martha Eriksdotter* (som troligen är identisk med att den ovan nämnda arvtagande pigan *Margareta Eriksdotter*): *soldathustrun Petronella Knutsdotter*, *avskedade soldaten Erik Lustig* med två gifta döttrar, *Anders Persson uppsättare* med sin hustru *Lisken Nilsson* och *artillerikarlen Stanislaus Tilis* med sin hustru *Anna Hindriksdotter*. Hos *klädesmakaren Jonas Skarman* (densamme som *Jonas Nilsson*?) bodde 1725 enligt tomtöreslängden

”ny borgaren *Petter Ström*, inkommer i år”.

Han övertog gården och pantsatte för lån av 100 d smt den 22.3.1727 sin på Kronhusgatan belägna och ograverade gård till *hovslagaren Jonas Björkman* som förmyndare för *besökaren Petter Grens* omyndiga barn. Petter Ström omtalas 1750 men hans änka omtalas 1760.

Den 27.6.1766 skrev skomakareänkan *Christina Ström*, då på sitt sjuttionde år, om den sista olyckliga eldsvådan på Kronhusgatan natten emellan den åttonde och nionde februari 1766. Hon ansåg sig ha lika stor anledning att få del av brandskademedlen som sina grannar ”oaktat tvenne rum åt gatan igenom Guds nådiga försyn ej alldeles blefwe af elden förtärde. – De voro dock så ruinerade at de nepligen stå at uphielpa. uti hwilka hon med sin dotter och skomakaren Olof Malmström till hwilken iag afstått min verkstad för dageligt uppehälle och föda måste oss öfwer sommaren förhielpa”. Hon var så olycklig, att hon bodde näst intill tunnbindaren Höger hos vilken”elden så hastigt och oförmodeligt kom lös och hade därför föga tid och rådrom att om nattetid bärga sin lösa egendom. Hwad som af elden ej blef förskat kom i tiufwahand på Wallen, innan behörigt manskap och Wakt blef framskaffat.” – Hon hade varit änka i fem år och hade med sin man överlevat 46 skattlagda borgarår (EIIb:116).

Skomakaren Olof Malmström

hade övertagit gården 1770. Hans *änka Susanna* gjorde konkurs 4.1.1780. Hennes hus och gård på Kronhusgatan hade inför bouppteckningen den 26.8.1779 efter Olaus Malmström (död 23.6.1779) värderats av snickaremästare Wennerstedt, smeden mästare Lorentz Helgesson, murmästare Assman, ålderman Engquist och hökare Hallberg till 2 000 d smt. Paret hade tre omyndiga barn: dottern *Anna Catarina*, elva år, *Dorothea*, åtta år och sonen *Lars Peter*. Gården övertogs av *bagaren Anders Thorsson*: hos honom bodde 1785 *skomakaren Jöran Malmlin*. På grund av Anders Thorssons skulder till skräddaren Hans Södergren m fl. utauktionerades gården den 10 maj samma år enligt magistratsbeslut den 20.10.1784 och 5.3.1785. Försäljningsvillkor var att Malmströms änka skulle få bo kvar. Gården var värderad till 400 rdr specie och såldes till *handelsmannen Nils Tengberg* för 408 rdr.

Tengberg blev icke länge innehavare, ty redan 1787 års tomtöreslängd anger, att fastigheten tillhörde *herr Johan Otto Otterdahl* eller *bagaren Sven Möller*. Den 31.3.1791 köpte handelsmannen Johan Otto Otterdahl (tillbaka) bagaremästare Sven Möllers vid Kronhusgatan belägna hus och gård för 450 rdr specie. Anslagssumman hade varit 2 700 d smt. Möller hade varit skyldig köpeskillingen till Johan Otto Otterdahl (se mag. prot 6.11.1789)

Vid branden i februari 1794 var *skomakaren Bengt Resslerin* ägare. Han hade fått burskap 10.1.1783. Ödetomten ägdes 1800 av *herr faktor Bauers arvingar* och ägdes 1807 liksom 8.55 av *murmästare Otto Gammelin*.

Senare uppbud av 8.54--56

gästgivare Johan Söderling	7.12.1812
hattfabrikör Gudmund Beckström	28.2.1825
grosshandlare Anton Lach	16.5.1825

(forts se 8.57)

