

## Nionde roten, tomt 21

### *Kvarteret Polismästaren*

Tjugotredje roten 1637–57v

Östra hamnens västra sida

Tolfte roten 1657h–70

Kronhusgatan – Spannmålgatan

---

### **Södra delen av 9.21**

*Lars (Mauritzsson) Kock* 1637–39, 1641, 1643, 1648: 4 mtl, 1640, 1642, 1646: 3 mtl, 1644, 1647, 1650–55 2 mtl, 1645: 1 mtl (Granne till Jacob Merser i Tjugotredje roten 1637–55, vilken i sin tur hade Hans Jung på sin andra sida.)

En Lars och Lauritz Kock omtalas i Nylöse vid skilda tillfällen, tidigast redan 11.11. 1599. Lars Mauritzsson Kock sades 1639 ”handla med ved”.

På Lars Mauritzssons Kocks skrift angående hans dotters *Magdalena (Malin) Börges* efterlåtna barn beslöt magistraten enligt rådhusrättens protokoll den 30.4.1649, att Lars Kock som morfar skulle vara förmyndare för sin dotters barn, och ”kände bäst till deras bästa”. *Kapten Mauritz Kock* skulle inte något att beställa därmed.

*Hustru Kerstin Larsdotter Kock* (också kallad *Kerstin Börges*) fordrade i underrätten den 18.11.1653 37 dr kmt av sin far *Lars Mauritzson Kock*, som hennes avlidna syster Malin Larsdotters barn var skyldiga henne efter av rätten förordnade gode mäns gjorda likvidation uppå hennes och deras *styvfaders Anders Bonges* räkningar av den 10.12.1645. Hon begärde, att hennes fader Lars Kock, som var barnens förmyndare, skulle betala henne dessa 37 dr kmt. Fadern (barnens morfar) erkände skulden och dömdes av rätten att utan uppskov betala dottern den ur barnens arv.

Lars Kock debiterades 15.9.1633 för 1000 st. tegel. 1633 den 6 sept krävde Lars Kock av *Conrad Fellbier* betalt för ekvirke. Denne erkände, att han erhållit detta men Lars Kocks son hade med faderns samtycke köpt 2 tunnor Rostocker öl av honom 10 veckor tidigare och då hade de frågat Lars Kocks hustru, om det inte kunde kvitta mot båtvirket.

*Allowin Jacobsson* fordrade vid kämnärsrätten den 7.10.1642 betalning genom *Hans Reinholts-son* för en obligation daterad den 18.10.1624 till *George Balsersson i Helsingör* för en tunna sill, som kostade 9 danska daler. Lars Mauritzsson Kock påstod att obligationen var betald.

Hans Larsson skult berättade vid underrätten på 1640-talet, att när för en liten tid sedan en dyna hade bortstulits från Lars Kock och skulden efterfrågade den, så hade hustru *Anna Tykes* bekant, att hon köpt den av en ung dräng *Lars Eriksson* här i staden. Denne sade sig ha erhållit dynan genom fribyte i Holland, men när hon märkte, att man efterfrågade den, hade hon lämnat den till Lars Kocks dotter hustru *Kerstin Börges*. Den person, som sålt dynan var nu i Stockholm. Anna Tykes sade sig icke ha något vittne till att hon hade köpt dynan av Lars Eriksson. Rätten bestämde, att dynan skulle tagas i förvar av skulden till dess Lars Eriksson kunde komma och försvara sig.

Den 24.1.1653 vände sig Lars Mauritzsson mot *Jon Nilsson Vävare* angående ett dem emellan slutet gårdeköp, som borde stå fast enligt rätten. Kunde Jon Nilsson inte betala skulle Lars Kock erhålla panten.

*Hindrik Börgesson (lädertogaren)* bodde hos Lars Kock 1647: 2 mtl Lars Kock (död 1657, se Malin sal Peder Larsson Kock) var gift *Ingeborg Torstensdotter*. Lars Kocks änka bodde i rote 15 1658. Hon tycks där ha bott hos Henrik Börgesson lädertogare (*dotterson?*) 7.64. Sedan omgift *Nils Toresson båtekarl*.

*Tullnären i Kristianstad Peder Larsson Kock* begärde genom sin styvfader *Nils Toresson* (Se Ba:1, EIIa:3) 3.12.1670 börsbrev. Han angavs vara född i äkta säng den 29.7.1647 av ärliga föräldrar. Fadern var ärlige och aktade Lars Mauritzsson Kock och modern ärliga och gudfruktiga hustru Ingeborg Torstensdotter. En äldre, i Göteborg i samma kvarter bosatt Peder Larsson Kock var död 1665.

*Sven Håkansson Kråka* (se 9.23–24 och 8.32 1662–80)

1648–55, Se 7.13

*Sven Printz bakare*

1658–1681, 1696

Gustavi tomtöreslängd 1670–81 1 tomt

M1676: 1 tomt

Han uppträder först i domböckerna 1657: *Hans Jungs änka* fordrade vid underrätten den 10.6.1657 2 rdr för en av henne levererad säng av *Sven Printz bakare*, som sade, att han efter avslutat köp strax levererade 5 dr kmt till Hans Jungs änka och inte lovat henne mer.

”Alldenstund Sven Printz bakare med sitt instämde vittne Anders Månsson, som närvarit vid deras köp, i underrätten den 10 juli 1657, betygade, att Hans Jungs änka hade sålt sängen för 5 dr kmt, vilka 5 dr kmt Hans Jungs änka hade erkänt sig att genast ha erhållit av Sven Printz, fann rätten, att köpet skulle stå fast. Men Sven Printz hade erbjudit sig att godvilligt återlämna sängen till Hans Jungs änka med sedermera därpå använd bekostnad för 1/12 rdr, Skedde detta skulle Hans Jungs änka betala Sven Printz sina 5 dr kmt tillika med använd omkostnad 1/12 rdr.”

*Hustru Cecilia von Lengerkens* gård (som förefaller vara *Lars Kocks gamla*) såldes 1660 till Sven Printz för 600 rdr: den 21 juni samma år betalade han 9 daler i huseköpspenning. Åtminstone i yngre år tycks Sven Printz ha varit en orolig slagskämpe. Den 4.5.1666 anklagade han själv Bartolomeus Schmidt för att ha kallat honom ”hundsvott” och ”rackareknecht”. *Michel Johansson besökare* och *Bengt Andersson mätare* berättade, att trätan hade uppkommit medan man uppmätte råg. Skepparen hade då kommit och frågat ”hwem låter måla rågen? Swarade Swen Printz: “Tag gör det, då skepparen sade: ingen råg skall målas, förrän penningarne äro tillstädes, ej will han hafwa halföra utan plåtar eller silfvermynt, och i detsamma låter skepparen rågen uthur bagarens säckar utkasta i farkosten igen. Sedan börgade Swen Printz och skepparen munhuggas.”

Samma år fick Swen Printz inför kämnärsrätten stå till svars för att han några dagar tidigare först kallat Lars Jonsson besökare för ”bälghund” och sedan överfallit honom med hugg och slag. Sven Printz berättade, att när de först mötte varandra på bron vid Lilla hamnen, då sade Sven till Lars ”uti kortvillighet: Hwad står tu här, gå bort och vakta tina Böckrare.” Då svarade Lars igen: ”Gå tu åstad”. Sven hade gett Lars några örfilar och Lars ”icke mindre igen”. När de hade skilts åt

hade Lars tagit upp två knivar. Ett flertal liknande historier med Sven Printz som huvudperson hittar man i kämnärsrättens protokoll dessa år. I en supplik 1670 (EIIa:3) klagade Sven Jonsson bakare över att han inte hade förmått baka efter eldsvådan. Helt ruinerad tycks han inte ha blivit, ty i resolutionsboken 14.2.1671 omtalas det, att Sven Printz och hans grannar vid Östra Hamnen hade erbjudit sig att utan besvär eller kostnad för staden upprätta och vidmakthålla den nära dem belägna brygga, som hade brunnit 1669 blott de av staden fick låna stadens timmermän. I krigskontributionsskatt för 1675 betalade Sven Printz hela 16 d smt.

Om det nu kan bero på att Sven Printz var yrkesbagare eller på att han var bosatt på annat håll, så förekommer han under många år inte i bakugnslängderna trots att han i andra längder tillskrives tomten, 1674 står det t.o.m. på denna plats i Gustavi tomtöreslängd tre andra män: *Bengt Rasmusson* med 1 tomt, *Börge Perssson* med 1/4 tomt och *Hans Bengtsson Måsse* 1 tomt.

Den 13.10.1684 hade Sven Printz laga förfall mot Erik Ankar, eftersom hans hustru nyligen var död. I samband med att Sven Jonsson Printz tvistade med *källarmästare Martin Strokirk* om avlidne skepparen Peder Torstenssons gård vittnade pastor Johannes Florander om att denna Sven Printz första hustru var samsyster till Peder Torstenssons avlidna hustru *Marit Gissledotter*, som avled som änka 19.5.1690 och även överlevde sitt enda barn. Sven Printz måste 1690 låna av Maria Valck och Sven Wallman troligen för att han hade lovat bestrida begravningskostnaderna för sin avlidna svägerska. I samband med att Sven Printz i hovrätten förlorade striden om sal Peder Torstenssons gård (7.29) hävdades det i rådhusrätten i december 1693, att Sven Printz icke var utfattig: han ägde ”tre gårdar i staden, sitter som en behållin man i ett gott hus med silfwer på sitt bord och goda husgerådssaker”.

Åldermannen i bagareämbetet Sven Printz underskrev sitt testamente den 15.3.1697, där han talade om sin höga ålderdom, sitt sjukliga tillstånd och eljest avtagande villkor. I testamentet fastslog han, att hans båda söner av förra giftet *Jonas Svensson Printz* och *Casten Printz* icke endast hade utfått sitt modernearv utan också åtskilliga försträckningar. I modernearv hade Jonas fått 500 d smt och Casten 300 d smt.

Jonas Svensson Printz var bagare och borgare men står ej i Långströms borgarlängd. Han hade tjänat fadern 3 år som gesäll.

Utöver sitt modernearv hade Jonas Svensson fått 265 d 16 öre smt. Jonas Svensson Printz efter vilken bou upprättades 1701, hade i sitt första äktenskap en son Wilhelm Printz, som farfadern hade tagit till sig. I sitt andra äktenskap med *Amborg Persdotter* hade Jonas Printz sönerna *Petter* och *Sven Jonsöner Printz*.

Sven Printz hade bl.a. givit sonen Casten pengar genom Jöns Lind, när Casten 1687 kom hem från studier i Tyskland, sammanlagt 556 d 60 öre samt åtskilliga småposter, som fadern inte kunde minnas bl.a. i januari 1697 genom Mårten von Lengerken i Stockholm, där Casten vistades efter Tysklandsvistelsen.

Till de många barn Sven Printz Bakare hade välsignats med genom sin senare hustru Cecilia Pedersdotter testamenterade han så mycket han kunde skänka bort enligt lag och kungliga förordningar. De var 1697 ännu små och omyndiga. – Som Sven Jonsson Printz svåger nämnes 8.2.1694 Anders Pedersson Linneberg. Sven Printz avled 1704. I bouppteckningen nämnes döttrarna *Ingrid*, *Maria* och *Anna Catharina*. Men 29.4.1705 övertog madame Cecilia Printz ett stolarum i Gustavi för sin dotter Johanna Printz efter organisten Sylvii hustru.

Den 4.4.1704 beslöts om värdering av framlidne borgaren och åldermannen för bagarna Sven Printz hus och gård vid Östra Lilla Hamnen. Dess värde uppskattades till 1 050 d smt. Samma år (RR-prot. s 300) begärde änkan bördsbrev för Jonas Printz son (Wilhelm), som ämnade flytta till Malmö för att lära sig bagaryrket.

Cecilia Pedersdotter fortsatte att driva bageriet. Den 10.4.1705 protesterade hon mot åldermannen för bagargillet Johan Jordan, som hade försökt att städja gesällen Jöns Emanuelsson, som Cecilia Printz hitförskrivit 1½ år tidigare. Det var åldermannens plikt att skaffa gesäller till änorna i ämbetet.

Den 12 maj 1715 skrev Cecilia Printz om sin bagarebod ”som var ståndande vid sal Christopher Christopherssons Enkia (5.20, senare kallad Gumperts hörne) nu är nedertagen medelst kaijedammens förfärdigande”. Hon begärde att ”emot den wanl. genant få sätta den näst intill de andre bagarebodarne vid torgändarna därest krokmakaren mäster Ambiörn har sitt stånd”. I samma års skattningslängd värderas hennes tomt till 300 d smt, huset till 360 och lösegendomen till 600 d smt. 1717 hade hon tjänarna: *gesällen Lars Ohlsson, gårdsdrängen Thore Joensson* och pigan Hedvig Andersdotter. 1725 hette gesällen *Håkan Olsson*, 1730 *Gisle Runberg*.

1732 skrev tullnären *Johan Beyer, Gabriel Beyer* och *Torkel Arhild* att Herr *Hans Lind* hade lånat deras avlidna kära svärmoder Cecilia Printz (begr. D 28.5.1731) sterbhusarvingar 400 d smt till kreditorernas avbetalande.

#### *Källaremästare Johan Glörfelt*

bodde 1735 i gården Han gjorde konkurs 20.5.1741 och ägde då endast lösören. Från denna gård hade han flyttat redan före 1737, då

#### *handelsmannen Nicolaus Er. Borgström*

övertagit gården. Nils Borgström fick burskap 12.9.1733. Hans farfar var den till Borgvik i Värmland från Göteborg flyttade *Nils Assmundsson*, bror till familjen *Rambeus* stamfader *Matthias Assmundsson*. Den 1.8.1744 omtalas, att han hade låntagit 4 000 d smt av ”de Thamiska Creditorernas Depositum”. Han står visserligen för gården i tomtöreslängden 1745 men 13.6.1745 begärde han befrielse för all borgerlig tunga och besvär eftersom han ej längre här i staden hade ”boende, handel eller hemvist”.

#### *Handelsman Niclas Lundvall*

(se 5.18) lät den 26.5.1746 första gången uppbjuda en vid östra hamnen emellan sterbhusnotarien Enanders å ena och handelsmannen Hans Ellgrens å andra sidan belägen *avbränd* ödetomt, värderad till 1 000 d smt. Tomten övertogs uppenbarligen med naborätt av grannen i norr *kämmären Erik Enander*

### **Norra delen av 9.21**

#### *Anders Månsson bryggare*

Östra hamnens västra sida. Var han rotemästare 1655? Se Bengt Bergesson 8.18.

1647, 1649–50. 1652: 2 mtl, 1648, 1651, 1653–55: 3 mtl, 1656–57v (XII), 1657 h: 1.4 1658: 3, änkan 1659–63: ½, 1665: 2

Troligen är det densamme Anders Månsson, som 1645–46 bodde i rote 20 Enligt Dymling omtalas han i stadens accislängder och bryggarprotokoll åren 1652–58 och hans änka 1658–67. Hans

änka krävde vid kämnärsrätten 16.9. 165? *Anders Böker* på hans *sal syster Karin Joens* vägnar. Andes Månssons änka kallas *Ingrid Svensdotter*, då hon 15.8.1660 vid samma rätt lovade hustru *Britta Arfwedsdotter* att betala de 3 rdr, som dennas sal man hade förtjänat.

Det är alldeles uppenbarligen Anders Månssons gård det är fråga om, när

*Cornelius Johansson skeppare*

(1670–81, fl till Kungälv)

den 14.2.1667 lagbjöd en gård ”mellan bakaren Sven Printz i söder och bryggaren Anders Winbo å norra sidan västan intill lilla östra hamnen belägen” som skepparen hade köpt av *Berge [Månsson] Hammar* för 400 rdr. Var Berge Månsson arvtagare till Anders Månsson? Bror? Cornelius skeppare ägde gården 1681.

En *Cornelius Johansson Pelter* fick burskap så tidigt som 3.6.1627. Om skepparen är densamme är väl osäkert. I maj 1659 omtalas han som skeppare på ”Immanuel”. Hösten 1665 befann han sig i strid med sina *redare Ulrich Steinkampf och Petter Brandt*. De hade mist sitt skepp *S:t Petter* i Wexforts hamn på Irland och begärde av fartygets skeppare Cornelius Johansson, att han skulle göra reda för vad, som hade bärgats från skeppet och för de intjänta frakterna. Anders Biörnsson, som också som cautionist var instämnd, sade sig endast ha caverat för Cornelius Johanssons person, när kärandena ville uppehålla honom från sin resa. *Cort Braun Johan* hade varit med på resan. Cornelius Johansson hade gjort långvariga resor åt Spanien med skeppet. Han skyllde nu på piloten (lotsen), att han hade strandat i hamnen. Liggande på redde vid staden Duijns i England miste Cornelius Johansson genom storm och sjö två ankare och ”halvannat tåg” år 1666. Han var då skeppare på *compani-skeppet Göteborgs- Swanen*.

Vid rätten i Göteborg vände sig 30.9.1678 två bröder Per Olsson och Jöran Olsson i Östentorp i Finnaryds socken, Norra Vedbo härad i Småland och fordrade arv efter sin broder *länsmanen på Tjörn Johan Olsson* av dennes svärfader Cornelius Johansson och broderns änka *Anna Cornelii-dotter*. Denna hann med ytterligare fyra äktenskap, i fortsättningen med boktryckare [*Tideman Grefwe, Lars Lönbom* med fyra barn, *Jöns Rahm* med tre barn och *Zacharias Hageman* med sonen Johan]. – System *Catharina Corneliusdotter* pantsatte som änka efter *Didrik Peltzer* 1698 hus och gård under Ekeskogen. Ytterligare en syster var gift med *Johan Schwartz*.

I oktober 1678 berättas det, att Cornelius Johansson hade tilldömts *Berge Åas* tomt och tillträtt den efter tredje värderingen 1670. Cornelius Johansson hade byggt ett litet hus på tomten men erbjöd Börge Åå att mot skuldbetalning få återfå tomten. 1.8.1681 fick Cornelius Johansson löfte att lösa den gård han fått i betalning av *Anders Björnsson Wenbo* och sälja den, dock ej på auktion.

6.4.1682 hölls förhör med dem, som ”förledit år” ingivit supplik till Kungl. Maj:t ang. spalding. Vid detta tillfälle angavs skepparen Cornelius Jansson ha transporterat sitt hushåll och bo till Kungälv. Samma år den 5 december omtalar Göteborgs justitieprotokoll, att Lars Lönbom hade lånat pengar av sin svärfader Cornelius Johansson. Likaså hade Lars Lönboms hustru under sin änketid lånat pengar av sin far för att lösa sin gård.

Den 21.4.1684 begärde arvingarna i avlidne Cornelius Johanssons sterbhus Lars Lönbom, Diedrich Peltzer och Johan Schwartz laga värdering av deras svärfaders skuteparter i de här på strömmen liggande båtarna: 1/3 i *farkosten Christina*, 3 /10 i *skutan Daniel* och 9 /16 i *Hwite Swanen*. Värderingen utfördes av *skepparna Jonas Kruse* och *Jöns Lind* samt *skeppsbyggmästare Claes Prunck*

Den 11.4.1685 begärde sal Cornelii Janssons arvingar edsvuret inventarium av hans änka hustru *Ingeborg Nieman*. De hävdade, att det lösa hade hon tagit hand om och fört till Kungälv. Men hon ansåg att såväl Swartzens som Peltzers hustrur också borde gå ed eftersom de satt i gården och hade haft en del egendom om händer. Både *Ingeborg Andersdotter* och Karin Corneliidotter kompletterade nu i Kungälvsrätten inventarium med några förut glömda småsaker.

Av Göteborgs rådhusrätts registratur framgår den 31.10.1685, att Cornelius Johanssons arvingar till *Maccabeus Thornton* hade sålt hans del i skutan Daniel, där Sven Biörnsson hade ersatts som skeppare av *Borgman* och *Johan Roth*.

#### *Anna Corneliidotter*

alltså *Jöns Rahms änka* ägde 1696 gården. 1700 står hennes nästa make *Zacharias Hageman* för gården. I registraturen för 4.1.1712 finns ett inlägg av *Zacharias Hageman* ang. *Maria Schwartz* arvsanspråk – det bör vara hustruns systerdotter det rör sig om. *Zacharias Hageman* mötte i Torpa häradsrätt 4.2.1720 regementskrivare Petter Palmberg i ett arvsärende, som berörde Palmborgs styvdöttrar *Anna Cecilia* och *Mariana Hofdal*, döttrar till avlidne regementsskrivare *Arfwed Hofdal*, som var svärson till *Hageman*.

Men vid den tidpunkten hade *Hageman* för länge sedan flyttat till 4.52 och överlåtitt denna gård vid Östra Hamnen till

#### *skepparen Hans Lind,*

son till handelsmannen och *skepparen Jöns Jönsson Lind* och hans hustru *Helga*. *Hans Lind*, som svarade för gården 1705, fick burskap som handlande 7.9.1709 och blev löjtnant vid andra kompaniet av borgerskapets kår 1732. Han fick 21.7.1723 magistratens fullmakt att å sin broder *Jöns Lind* i Danzig vägnar infordra sin broder *Magnus Linds* kvarlåtenskap. *Hans Lind* avled barnlös 1740 (begr. 26 juni). Bouppteckningen den 22.9.1740 upptog hus och gård vid Östra Hamnen. Den 1.11.1703 hade han gift sig med *Cornelia Prunck*, dotter till skeppsbyggmästare *Jacob Jacobsson Prunck* (född 1646, död 1729) och *Catarina von Egmont*, död 1725. Före sin död hann hon gifta om sig med *handlanden Flyback*.

#### *Sterbhusnotarien Eric Börgesson Enander*

lät den 10.5.1746 första gången uppbjuda en ”vid Östra Hamnen emellan handelsmannen Olof (felskrivning för Anders”) Möllers å norra och Nils Lundvalls å södra sidan avbrända tomter belägen och även avbränd samt sedermera till 400 d smt värderad ödetomt.” *Erik Enander* skrev i brev till magistraten 27.4.1745 (EIIb:41), att tomten med dess åbyggnad och tillhörigheter hade skänkts till *Enanders* hustru av avlidna madame *Cornelia Lind* som belöning för under tolv års tid gjorda tjänster. Arvingarna efter *Cornelia Lind* hade sökt att bestrida detta testamente. Man hade nu uppnått förlikning genom att *Enander* erbjöd sig betala 750 d smt, d.v.s. 250 d smt till de tre barnen *Anna Maria Schultz*, *Martin Schultz* och *Elsa Beata Bruce*. Mot detta belopp fick *Enander* behålla ödetomten, som sades vara mera värd. Enligt *Bengt Wilhelm Carlbergs* attest var tomten obebyggd och höll i längden 87½ fot och i bredden 33½ fot (attesten daterad 22.4.1746).

Genom att *Enander* även inköpte tomten söder härom kom dessa båda delar av 9.21 att efter 1750 dela historia. 1760 talas i tomtöreslängden om kämnären *Erik Enanders* ödetomter men 1765 tycks den södra tomten vara bebyggd men den norra tomten fortfarande obebyggd.

*Erik Enander* var son till nämndemannen *Börge Andersson i Kopparbo*, som vid *Askims* häradsrätt den 17.2.1736 försvarade sig mot beskyllningen för landsköp genom sin son kontorsskrivaren

Erik Enander. I oktober samma år kunde landsfiskalen vid samma häradsrätt framvisa landshövdingens resolution den 11 dec föregående år, som alldeles förbjöd Börge Andersson all handel och kommission med trävirke. Att det var trävirke, som han handlade med sammanhänger med att han hade ytterligare en son *Anders Börgesson Enander*, som den 8.12.1731 fick burskap i Göteborg att idka ”småträhandel”. Denne Anders Enander avled 1783 och bör ej förväxlas med en sjötullsvisitör med samma namn, vars änkas konkurs avgjordes 3.5.1738.

Erik Enanders meritlista hitar man bland magistratens årshandlingar för 1752 (EIIb:70, 4.5.1752). Erik Enander skriver där, att han i fjorton års tid hade förrättat sterbhusnotariesysslan uti alla under Göteborgs jurisdiktion sorterande sterbhus. Sedan han under fem år 1738–43 förrättat tjänsten och visat sin skicklighet antogs han slutgiltigt 23.7.1743 och avlade sin tyst – och trohetsed. 1749 antogs han som kämnär, som kämnär hade han en årslön av 200 d smt. Sedan återstod efter de 70 d smt, som avdrogs i skatt och utlagor 130 d smt kvar att leva för honom och hans familj. *Rådman Simming* och Enander hade svårt att samarbeta som sterbhusnotarier, varför Enander gärna ville befrias från sistnämnda syssla, om han blott kunde försörja sig och familjen som kämnär. Den 28.6.1768 (EIIb:129) skrev Erik B. Enander, att han ansåg sig efter Riksens lagar näst efter *notarie Cederbourg* vara förtjänt befordran vid dåvarande rådmansval. ”Hwarena af Herrar handlande och hantverkare sökia at i giörligaste motto befordra deras betiente och gesäller till burskap”. Men själv hade han tjänt på 18de året utan befordran.

Som nämnts under 9.20 så förefaller Erik B. Enander att år 1787 ha färdigställt det stenus på nummer 9.21:s båda tomter, som efter Enanders död utauktionerades för att betala skuld till handelsman Lars Spargren och som inropades av *fänriken Magnus Borgman*. I auktionshandlingarna beskrivs stenhuset sålunda: ”Stenhuset på två tomter under nummer 21 vid Östra Hamnegatan är tvenne våningar högt, är grundmurat till större delen, utom tvärbyggnaden uppe i gården, som består av korsvirke, samt över allt täckt med tegel utan underlagde bräder. Under huset är tvenne hwälfda källare med ingång åt gatan och en avskiftad bjälkekällare med gång åt gården. Uti undervåningen är å ena sidan om porten förstufwa, en salubod och ett boningsrum, och å den andra sidan tvenne rumm åt gatan, förstufwa och ett rum och kök åt gården. Uti övra våningen: fyra rum åt gatan och ett åt gården samt kök och förstufwa. varanders äfwen front despice och ett boningsrum.”

Ostindiske styrmannen Magnus Borgman ägde ännu 1807 gården.

### **Senare uppbud av 9.21**

Sara Catharina Borgman	17.4.1820
jungfru Sara Borgman	12.8.1822
grosshandl Johan Bagge	24.1.1864