

Nionde roten, tomt 36

Kvarteret Enigheten

Tjugofemte roten 1637–57v

Hörnet mellan Spannmåls- och

Trettonde roten 1657h–70

Kvarnbergsgatorna (= Nya

Kronhusgatan) vid Kvarnbergstrappan

Rasmus Bengtsson Kolja båtekarl i Lars Bengts gård (Kolja enl. kontributionslängd, kallas 1643 båtekarl) 1640, 1643–44, 1647–53, 1655: 2 mtl, 1641, 1645: 1 mtl, 1654: 3 mtl, 1656: 1.20 1657: – 26 (XIII), 1657h: 1, 1658: 2, 1659–60: 1, 1661: 1½, 1662–63: 1, 1665: 2, 1666: 1, 1667–70–81.

När Lars Bengtsson Telning 1679 den första gången 3.3.1679 lagbjöd hus och gård han köpt av Rasmus Bengtsson Kolja bör det vara ett annat hus (1.2.1694: Lars Bengtsson Telning hade sålt hus på Torggatan till båtekarlen Anders Svensson).

Rasmus Nilsson 1646: 2 mtl

Han omtalas som båtförare 1639 tillsammans med Sven skräddare.

Bengt skomakare (skolappare) R25

1637, 1644, 1647: 2 mtl, 1638–42, 1648: 1 mtl, 1643 med inhyses folk, 1646: 3 mtl

Jon kalkslager R25 1644: 2 mtl

Anders stadssoldat R25 1646: 1 mtl

Johan Johansson R25 1655: 2 mtl, 1656:- 18 1657v: 18 (XIII), 1657h–1662: 1, 1663: ½, 1665–66 *Johan dragare* 1667

Den 4.9.1682 begärde hustru *Karin Rasmusdotter* arvdelning mellan sig och styvmodern i fadern avlidne Rasmus Koljas bo. Det var tydligen styvmodern, som vid kämnärsrätten 10.3.1686 berättades ha i egenskap av *Lars Koljas* moder tillsammans med sin man Rasmus Kolja givit denne en halv båt.

Hustru Karin Rasmusdotter beviljades den 7.2.1687 attest om att hennes broder *Håkan (Kolja)* var död i Ostindien. Ambjörn Andersson skomakare, 70 år, betygade detta och att Håkan Kolja var ogift, när han lämnade Göteborg. Han hade penningar stående på Ostindiska huset i Amsterdam.

Gården stod 1696 skriven på Karin Rasmusdotters man

Börge Pedersson Kolja (omtalad redan 1666–68 som *Börge Persson båtsman*)

Den 23.10.1699 ägde arvdelning rum efter sal Börge Kolja mellan änkan Karin Rasmusdotter, hennes son *Per Börgesson (Kolja)* och mågen *mässigsslagare Gerhard Brandt d.y.* (död 1717 och begravd 10 februari, gift *Kerstin Börgesdotter*, begr. 27.4.1731, se 9.41 och Berg (II:1–2)). Per Börgesson erhöll ¼ -part i båten *Druvan*, Karin Rasmusdotter behöll hälften i en annan båt och Gerhard Brandt erhöll 1/14 del i en annan båt. När Karin Rasmusdotter den 5.5.1700 lånade

av hospitalet var Per Kolja, *Engelbrekt Björnsson* och *Jacob Olsson i Alleby* vittnen. 13.5.1701 lånade hon av hospitalet för att inlösa sonen Per Börgesson Koljas gård (9.25) från banken och pantsatte då sin halva strömbåt med skrårättigheter. Cautionist var *mäster Petter Böök*.

Vid arvdelningen 1699 hade beslutats, att gården skulle säljas till mestbjudande.

Lille lanttullbesökaren Anders Larsson

ägde den 1703. *Artillerihantlangare Jon Kruse* uppbjöd den 17.11.1712 *Anders Larsson* besökarens gård för lån av 68 d smt. 1.7.1713 uppbjöd *handlanden Olof Persson* lille lanttullbesökaren *Anders Larssons* och hans hustrus gård för ett lån av 100 d smt.

Anders Larsson visitörs kreditorer *Nils Otterbeck* och *styckjunkaren Jon Lund* begärde 1715 laga värdering av *Anders Larsson* besökarens hus och gård på Spannmålgatan: till detta utsågs *Pehr Hansson borgare*, *Anders Olsson båtekarl*, *murmästare Lars Torbjörnsson* och *Håkan timmerman*, som värderade gården till 435 d smt. Gården låg emellan stadsbåtsmannen *sal Torsten Bergs* änkas gård å östra sidan och hantlangaren *Jon(as) Kruses* gård å västra sidan. ”Dock är berörda gård hörnehus och ligger uppå södra sidan av *Kvarnebergstrappan*” (EIIa:27, 30.5.1715). 1715 års skattelängd värderade tomten till 100, gården till 120 och lösöret till 100 d smt.

Nästa år företogs en ny värdering, denna gång av *bryggaren Lennart Thim*, *Per Hansson Frossberg*, *Berendt Pettersson slaktare*, *Hans Torgman* och *Anders Pihl*: nu stannade värdet vid 400 d smt. Om icke *Jon Lund* återfick sina pengar borde enligt *Lund Anders* visitör flytta ur gården vid *Mikaeli* i synnerhet ”såsom hans hustru är så förargeligh, så att ingen redeligh människa kan vistas i gården med henne”. Efter tre uppbud av gården (den 12, 19, och 26.3.1716) blev

styckjunkaren Jon Lund

för 321 d smt ägare av gården och bor där 1717 tillsammans med sin *hustru Barbro Johansdotter*.

Någon gång mellan 1737 och 1745 övertogs avskedade *styckjunkaren Jon Lunds* gård av *garnisonsfältväbeln Johan (Jean) Lund*.

1750 kallas den *fältväbeln Jacob Lunds* ödetomt, vilket väl är ett misstag.

Som ödetomt ägdes den 1755–70 av *båtekarlen Magnus Lindgren* (omtalad 9.37 år 1735).

En kort tid tillhörde ödetomten sedan

vallmästaren, sedermera hökaren Jonas Hillberg

(burskap 14.6.1776) eller i varje fall hans änka. Om dessa se 9.49 och 7.38. Den 12.10.1776 begärdes och beviljades och beviljades inteckning till *vallsättaren Anders Larssons* dotter *Gunilla Andersdotters* säkerhet för hennes arv i hennes styvfaders och förmyndares hökaren *Jonas Hillbergs* på Spannmålgatan belägna hus och gård – tydligen 9.49, ty då var ännu denna tomt efter branden i det närmaste obebyggd. Den 19.6.1680 lät nämligen

förre underskulden Anders Williamsson

första gången uppbjuda en på hörnet mellan Spannmåls- och *Kvarnbergsgatorna* belägen tomt med åbyggnad, som hade tillhört avlidne hökaren *Hillbergs änka (Marta Jonsdotter)* och inropats på auktion den 19.10.1779 för 333 rdr 16 skill specie. Närmaste nabor *handelsmannen Richard Söderström*, *skepparen Erik Schallins* änka, *läderhandlare Nils Flint* och hökaren *Anders Brandtberg* hade hembjudits tomten. *Anders Williamsson* hade blivit stadsbetjänt 1761, uppsyningsman över hökerihandeln 29.4.1767 och underskult efter *Joh. Henrik Udström* 29.4.1767.

Han erhöill avsked 31.3.1791. *Anders Williamsson* hade tidigare 1763 köpt en gård på Drottninggatan emot vällen (4.2) men måste avstå den till fordringsägarna omkring 1770. När han avled 23.2.1791 efterlämnade han hus och tomt nummer 36 i hörnet av Spannmålgatan vid Kvarnbergsgatan, värd 221:32 rdr specie. Hans änka var *Christina Hedenberg*, som 16.2.1776 på 23 år hade hyrt valvet under rådhustrappan för värdshusrörelse (Berg II:11–12, s. 286).

Christina Hedenberg ägde gården ännu 1800. Men före 1805 övertogs den av *arbetskarlen Nils Pettersson*,

som då ägde hus i hörnet av Spannmålgatan vid Kvarnberget nummer 9.36 av korsvirke, reveterat med sten, värt 886:24 rdr bco. Hans första hustru *Christina Andersdotter* avled i juni 1802. Hans andra hustru *Clara Catarina Borgström* efterlevde honom – han dog 23.6.1811. 1807 ägde han endast halva gården. Den andra halvan ägdes av

arbetskarlen Lars Jönsson

(uppbud 30.7.1810 och 26.8.1816), död barnlös och änklings 18.8.1834. Hans hustru *Anna Carlsson*, som tidigare hade varit gift med *färgardrängen Lars Isaksson*, hade avlidit 25.11.1833. Enligt bouppteckningen 3.4.1835 ägde Lars Jönsson ett envåningsträhus med tomt nummer 9.36, värd 1.433:16 rdr bco.

Senare uppbud av 9.36

se 9.35.