

## Nionde roten, tomt 39

### *Kvarteret Vadman*

Tjugofemte roten 1637–57v

Spannmålgatan under Väder-

Trettonde roten 1657h–70

kvarnberget

*Niclas Hacks hustru* 1650–51:1, *Nicklas Hacks Enkia* 1655: 1 mtl, 1656–9

*Jacob handskmakare* 1652–54: 2 mtl 9.39

*Robert Nies handskmakare* 1655: 2 mtl, 1656:–26 1657: – 13 (XIII), 1657h:- 16 1658: 2 1666–70 (Övertar tydligen *Jacob handskmakares* verksamhet) 1672 Bör vara den *Rubardt Nies* som enligt *Christine vigselbok* den 5.12.1650 gifte sig med *Cattrina Jungen* och den 16.8.1653 med *Margareta Larsdotter*.

Handskmakaren *Robert Nies* fick vid rätten den 5.6.1665 svara för att han ”som en äkta hustru äger, hafwer med närvarande *Metta Erichsdotter*, här i staden född af en *Erich Olufsson* benämnd, sig i hordomslast besölat”. *Mettas* moder *Hedewig von Forenholt* hade varit hjälpreda vid förseelsen, eftersom hon med en yxa hade brutit upp dörren till nattstugan, där dottern låg. *Metta* hade inte velat släppa in *Nies*. Vad barnet angick så ville *Robert Nies* icke kännas vid det utan han påminte rätten om att *Metta Erichsdotter* och hennes moder förlidet år anklagade en barbergesäll för att vara barnets far: denne gesäll hade sedan bortseglat med amiralen *Välb. Hinrich Giertsson*. *Nies* fick böta 80 d smt och *Metta Erichsdotter* och hennes mor dömdes att alldeles rymma staden inom 14 dagar. *Hedewig von Forenholt* berövades sitt respass i vilket hon kallade sig *von Forenholt*. Nu använde hon namnet *von Anefeldt*.

Vid kämnärrätten den 14.2.1666 anklagades ”*Maria Robberts*”(Robert *Nies*’ hustru, också kallad *Maret* = *Margareta Larsdotter* ovan?) för att hon med okvädingsord förolämpat och injurerat pigan *Kerstin Sverkelsdotter*. *Maret* hade varit vid hamnen för att tvätta kläder, då *Kerstin Sverkelsdotter* kom dit för att tvätta sin husbondes särkar (i vilka han burit oxhorn). *Maret* sade då enligt *Kerstin*: ”Skall Du Din sakramentskade täva här tvätta Dina särkar, som hundskarn har burits i.” *Kerstin* hade svarat, att hon inte var någon täva utan en ärlig och fattig tjänstepiga. *Hustru Maret* svarade då: ”Du bliver aldrig så god eller så ärlig, som den min man brukat till hora, I kunnen gå annorstädes”, varefter *Kerstin* skulle ha svarat: ”Intet driver I mig hädan.” Enligt vad *Robert Nies* föregav skulle *Kerstin Sverkelsdotter* ha trotsat hans hustru, innan hustru *Maret* slog *Kerstin* (”med böstelen, vilken *Kirstin* från henne tager, sedan tager hustru *Maret* såå-tången att slå *Kirstin* med den och blifwer henne af *Kirstin* fräntagen och *Kirstin* säger till hustru *Maret*, låter mig blifwa, iag hafwer med *Eder* intet att beställa”). *Maria Robberts* dömdes att böta 6 mark för okvädingsord och lika mycket för de hugg hon hade givit *Kerstin Sverkelsdotter*.

Den 6.8.1669 gav *Robert Nies* *engelsmannen Daniel Kroat* (*Croquet* m.m.) en fullmakt och flera dokument för att denne skulle försälja hans fädernegård i Skottland och staden *Farfer* [Forfar?]. Av försäljningssumman skulle *Daniel Kroat* betala *Lorens Jung* 186 rdr: återstoden skulle levereras *Robert Nies*. Lyckades inte *Daniel Kroat* sälja gården inom rimlig tid skulle *Nies* återfå dokumenten. Den 4.11.1670 dömdes *Kroat* (*Croat*) att återställa dokumenten.

I en supplik till magistraten skriven våren 1671 (EIIb:3) klagade *Anders Joensson skräddare* över att han hade blivit förolämpad av Robert handskmakare. Denne skulle ha uttalat sig ”som skulle jag för någon tid sedan varit i konversation med Bødelen, druckit uthur kanna med honom och han skolat ledt mig, huar igenom jag råkart uti stort föracht så hoos mina Embetsbröder som elli-est kring heela staden etc”. – Påståendet skulle härröra sig från *Anders Larsson*. Denne skyllde på *Lars Rätta* och *ringkarlarna Anders Olofsson och Anders Andersson*. *Herman Hopp* vittnade om att beskyllningarna uttalats i *Olof Trosts* hus. Robert handskmakare hade brodern *Hans Nies*.

Den 20.8.1672 pantsatte Robert Nies för lån av 100 rdr sin gård ”norr i staden mellan Berge Svenssons (9.35) och Jacob Bagges gårdar (9.38)”. (Osäkert om siffrorna ange rätt läge.) Den 5.6.1673 lagbjöds panten för 143 rdr skuld första gången. Den 30.8.1675 lagbjöd *Johan Pedersson* första gången den gård han köpt av Robert Nies.

*Johan Johansson* 1656–63

*Mölnbalds Olof* 1662–63

*Johan Grönling*: åbo 1679. Stod för gården i tomtöreslängden 1680–81

Densamme? *Kapten Grönling* 1679

1696 ägdes denna halva gård av *Olof Anderssons änka* och 1697 av *båtsmannen Anders Gunnarsson*. Denne pantsatte sistnämnda år tomt under Väderkvarnsberget mellan Ahlebyns tomt i norr och Anders Bagge i söder- 1.7.1701 uppbjöd lånekontoret båtsman Anders Gunnarssons

hus på Kvarnberget. 1727 företogs bouppteckning efter Anders Gunnarssons avlidna hustru *Ingeborg Nilsson*, syster till *skomakare Daniel Engelbrektssons* första hustru. Anders Gunnarsson sades då äga gård på Spannmålgatan mellan konstapeln Jon Kruse i norr och f.d. soldaten Anders Sencker i söder. 1730 bodde Anders Gunnarsson båtsman i gården tillsammans med *avskedade soldaten Hans Elias Behm*. 1735 ägdes gården av *Lars Bratt* och nästa år fram till

1775 av *båtedrängen Magnus Lindgren*. 1786–90 betecknas denna och intill-liggande tomt som tillhörande *hökaren Anders Brandtberg* (hans ”tomter”, resp. ”bodar”) *Underskulden Magnus Claesson* var 1800–07 ägare både av 9.39 och 9.40.

*Börge (Berge) Svensson båtekarl*

1666–68 M

1.2.1676 tomt Gustavi tomtöreslängd

1670–78 åbo

1679 *Olof i Ahleby*, som står för tomten 1680–81 (Gustavi tomtöreslängd 1680–81: ½ tomt).

1696 ägdes denna halva tomt av *Olof i Ahleby* änka och 1697–1705 av *styrmannen Jacob i Ahleby*. Den hade 1710 övertagits av *lärekonstapeln Engelbrekt Andersson* och 1715 av *lärekonstapeln Jonas Kruse* (1737 avsk. konstapel) vars hustru 1717 anges heta *Malin Jacobsdotter*: ibm bodde där då *Nils Persson* med hustrun *Kerstin Olofsdotter*. Var det denna tomtedel, som 1745 ägdes av *tobaksspinnaren Anders Webers hustru*? Sedan bör även denna tomthalva övertagits av *båtedrängen Magnus Lindgren* och delar dennes andra tomters öden.