

Nionde roten, tomt 7

Kvarteret Strykjärnet

Tjugonde roten 1637–57

Spannmålgatans södra sida

Elfte roten 1657–70

Liksom 9.6 senare Götgatan

Lars murmästare M1676: 1 tomt

Torkil (Larsson) sågare 1674: Nils Andersson sågare och Torkel Larsson sågare kvitterade 20.12.1670 för arbete åt staden.

Arfwe Joensson båtekarl 1667–68

Anders Larsson stadssoldat 1670

Anders Bengtsson Hwisp 1670, i sjunde roten 1668–69

Anders Persson Böcker 1669–70

Nils Svensson Timmerman 1659–63: 1½, 1665: 4, 1666: 2, 1667–70 9.7 Söner? Peder Nilsson 1668 Hans Nilsson 1668

Anders Ambjörnsson primpare båtekarl

1673, –81, –96, –1710, hans änka 1715

Gustavi tomtöreslängder 1675–81 1 tomt

Anders Ambjörnsson däledragare lagbjöd 18.4.1672 sin gård belägen på Spannmålgatan, som han köpt av Nils Svensson timmerman för 100 rdr. Fasta erhöll han den 18 aug samma år.

Anders Ambjörnssons hustru krävde den 5.12.1673 Olof Larssons hustru på tre tennfat, som denna lånat till sitt ”brudlopp”. Olof Larssons hustru hade också lånat husgeråd av Anders Gunnarsson och Niclas Preutz.

I kämnärsrätten den 4.2.1680 krävde Anders Ambjörnsson primpare *Jöns Ingemarssons* hustru på ett halvt års hyra 2 rdr.

Ännu 1710 bodde Anders Ambjörnsson i gården, då tillsammans med Sven Helgesson. Hans stol på Gustavi domkyrkas norra läktare övertogs – troligen på grund av hans död – den 10.9.1713 av mäster Per Andersson Krok.

Skattningslängden 1715 omtalar Anders Ambjörnssons änka *Elin Jönsdotter*. Tomten värderades 100, husen 160 d smt och lösöret till 20 d smt.

Upphandlingslängden 1717 berättar att i gården bor *Sven Andersson Flinck*, som skattade för sin tobaksrökning och som hade fått burskap som skomakare, hans hustru *Annika Uggla* och deras tjänstepiga *Gunilla Svendsdotter*. 1720 har Sven Flinck flyttat till sin avlidne svärfader sjötullsbesökaren Johan Olofsson Ugglas gård 6.48. Eftersom denna gård i stället bebos av *Matthias Andersson Flinck* 1720. så ligger det nära till hands att Sven och Matthias Flinck var söner till An-

ders Ambjörnsson primpare. Matthias Andersson Flinck fick burskap som musikantergesäll den 9.3.1720. Hans hustru *Ingrid Eek* begravdes D 14.4.1728. Han svarade 1725 endast för tomtöre för halva gården och kallas 1724 fattig ”finns ingenting att taga”. Där bodde likaså ibm fattige *Anders lüdertogare* med sin son Anders Andersson, som arbetade som dräng.

Den andra halvan av gården ägdes av borgaren *Jacob Mörck* (burskap som timmerman 1.7.1723). Här på Spannmålgatan (och den blivande Götgatan) startade Jacob Mörck ett litet bryggeri med kort varaktighet – han omtalas i källorna endast 1736, det året bryggargillet rekonstruerades. Han var 1737 ensam ägare av gården.

Tomtöreslängden 1730 nämner (inneboende) *båtedrängen Thore Jonsson*. Madame *Margareta Christina Bergström*, som Jacob Mörck var skyldig för bräder sedan 28.10.1736, uppbjöd gården 3.7.1738. I tomtöreslängden 1737 kallas han stadsfiskare. Det anfördes 26.7.1739, att hos borgaren och fiskaren Jacob Mörck fanns ingen lös egendom att exekvera, bara hans på Spannmålgatan belägna hus och gård. Själv klagade han i september 1721 över att han, som hade fått avstå all sin lösa egendom till sina borgenärer, varje månad till materialskrivare Hierpe i inkvarteringspengar måste ge 3 mark smt, vilket var mycket mer än en del andra, som satt med hus och gård och näring måste ge. Jacob Mörck sålde hus och gård på Spannmålgatan (uppbud 3.7.1738). Han kallas arbetskarlen Jacob Mörck, när han begravdes 23.8.1752.

Bouppteckningen efter

båtedrängen Lars Andersson

den 24.11.1744 upptar hus och gård på Spannmålgatan mellan besökare Olander (Ollander) – d v s 9.8–9 – och trädgårdsmästare Rasmus Grönboms hus, värderat till 850 d smt. Han efterlämnade änkan *Dorotea Wengren*.

Handskmakare Erik Starman

(burskap 25.9.1733) ägde gården 1745 och 1750 gemensamt med *hökaren Håkan Hansson*. Erik Starman var gift 1) *Ellika Bergstedt*, begr. 26.2.1731; 2) *Brita Borgwall*, begr. 17.11.1732; 3) med en hustru begr. 11.11.1743. 3 barn begr. 1729–44.

Båda halvorna hade 1755 nya ägare:

stadstrumslagare Nils Linneroth och enrollerade *båtsmannen Nils Lundberg* (identisk med Nils Esbjörnsson 1760). 1753 enl rgk 1758 stadstrumslagare Nils Linneroth, ibm dito *Elias Jungstedt*, ibm enrollerad båtsman (1759 kallad brandkarl) Nils Lundberg, fri enligt couff R. [?] ibm *brandvaktkarl John Biörkman*.

Den 13.7.1757 begärde Nils Linn(e)roth att med nya bräder få bekläda en på hans gård stående bod. Brandsynen hade tagit ned de gamla bräderna men låtit själva pålarna och resningen stå kvar (EIIb:90).

Den 1 februari skrev Nils Linneroth, som var gift med *Catharina Smittsberg* (dotter till soldaten Samuel Smittsberg i 9.1) att han under hela sin svåger *hökaren Sundholms* arresttid 23 febr–1.9.1764 hade underhållit sin svägerska *Anna Maria Sundholm* (född Smittsberg) och hennes tre små barn. Han begärde ”i denna dyra tiden” ett underhållsbidrag på 2 smt om dagen för dessa 188 dagar, d.v.s. 376 d smt. Hittills hade magistraten beviljat honom 100 d smt (EIIb:107)

Handelsmannen Joh. Anders Lamberg sökte inteckning den 23.1.1765 (EIIb:110 och EIIb:II6) i borgaren Nils Linneroths och hans hustrus gård på Spannmålgatan för en skuld på 2 583 d smt

enligt revers 29.11.1764. Nils Linneroth fick burskap som hökare 10.6.1763, Före 1770 fick han avstå gården till en annan

hökare Anders Callander

(burskap 18.12.1767). Gården kallas 1786 hökare Anders Callanders hus och främre ½ delen åt gatan tillhörde 1790 *hökaren Nils Nilsson* (burskap 20.6.1788) och den bakre halvan jungfru I. L. Lundberg. Vid branden 3–4.3.1794 tillhörde 1/2 hökaren Nils Nilsson och 1/2 *sjöman Johan Vanderhagen*.

Om ägaren av den bakre halvan av gården kan man 7.12.1754 läsa följande i en supplik till magistraten av kapten (?) Gyllenschruf (EIIb:79): enrulleringskarlen av Gyllenschrufs tredje kompani Nils Esbjörnsson, som blivit kallad Nils Lundberg och bodde i nionde roten och ägde ett litet hus hade pålagts en soldat i Inkvartering. Han borde befrias. Nils Esbjörnsson avled i maj 1687. Den 31.7.1788 företogs bouppteckning efter hovmästaren Nils Esbjörnsson Lundberg och hans *hustru Ingrid*, död 1784. De ägde ett halvt hus i nummer 7, Spannmålgatan bestående av två över- och två underrum med kök uppe i gården. En dotter *Brita Maria Lundberg* var gift med kofferdistyrman Nils Morin, en annan dotter *Inga Lovisa Lundberg*, som betalade tomtöret 1790, var ogift.

Inga uppbud på 1800-talet omtalas eftersom tomterna 6 och 7 omvandlades till gata efter eldsvådan 1794 och erhöll namnet Götgatan enligt magistratens politieprotokoll 8.1.1796 ”i anseende dertill, at den wetter emot Göta Elf” (efter Lindstams Göteborgs gatunamn sid 147).