

Nionde roten, tomt 8

Kvarteret Tenngjutaren

Tjugonde roten 1637–57

Spannmålgatans södra sida öster om

Elfte roten 1657–70

östra hamnen nära vallen

Erik Svensson båtekarl

1659–60 samt 1663: 1½ mtl, 1665: 4, 1666: 2, 1667–70

Gustavi tomtöreslängd 1670–75, änkan 1676–80

Erik Svensson båtekarls änka besvärade sig i rätten den 7.4.1679 över *Tore stadstjänare* för att han förhöll henne sin näring. De var båda participanter i en hemförarebåt, vilken båt nu låg fruktlös och behövde reparation. Tore förhindrade denna och ville inte göra sin andel färdig. Rätten uppmanade Tore, att ofördröjligen göra färdig sin part.

Anders Larsson stadssoldat

Arve Joensson båtekarl

1667–68

En Arve Joensson Snuus omtalas 1644–51 i mantalslängderna i tjugonde roten som boende hos Anders Wikärr.

Anders deledragare 1674–75

Christoffer Ambjörnsson besökare

Gustavi tomtöreslängd 1681, 1 tomt

Den 27.3.1682 lagbjöds första gången (sjötullsbesökaren) Christoffer Ambjörnssons hus och gård, som han för 100 rdr tillhandlat sig av Petter Eriksson och Elin Eriksson, belägen på Spannmålgatan mellan Anders Helgesson (Böcker) i väster och (deledragaren Anders Ambjörnssons gård i öster. Den 13.11.1684 beviljades han fastebrev med följande motivering: såsom den gård långt före detta lagbjuden och lagstånden är, som Christoffer Ambjörnsson sig av Erik Svenssons arvingar för 100 rdr tillhandlat haver belägen på Spannmålgatan mellan Anders Helgessons och Anders Ambjörnssons gårdar etc.

Christoffer besökare bor ännu i gården 1710, då tillsammans med en ”Jon Jonsson enrollert”, som väl var densamme, som den kofferdibåtsman Jon Jonsson, som den 27.4.1711 lagbjöd hus och gård på Spannmålgatan mellan deledragaren Anders Ambjörnssons gård å östra och böckaren Anders Helgessons å västra, vilken han köpt av Christoffer Ambjörnsson för 300 d smt.

Enligt 1715 års skattningslängd bodde i gården ”Joen i Romeled” (densamme som kofferdibåtsmannen Jon Jonsson) som taxerades för värdet av tomt 100, hus 200 och lösegendom 20 d smt. Hos honom bodde *murgesällerna Joen Björsson* och timmermannen *Per Börgesson*. 1717 års skattningslängd berättar att avskedade Jon Jonsson båtsman hade hustrun Malin Jönsdotter och

att *murgesällen Pehr Börgesson* bodde kvar med sin med *hustru Kiersti Persdotter*, båda bräckliga. Per Börgesson bodde kvar 1725. Dessutom hade Joen i Romeled 1725 hos sig inneboende *timmermannen Gustaf Gustafsson* och 1730 *båtekarlen Anders Pehrsson*.

Det omtalades 10.10.1741, att Jon Jonsson i Romelanda och Malin Jönsdotters gård på Spannmålgatan hade varit mycket förfallen men nu hade ansenligt förbättrats av deras måg visitören Johan Ollander, nybliven änklings efter deras enda barn Maria Jönsdotter. Han hade lovat försörja dem i fortsättningen, varför de skänkte honom gård och alla lösören. Gården ägdes 1745 av besökaren Johan Ollander men hade lämnat ifrån sig den redan före 1750, då en branddräng Sven Andersson var antecknad i längden som ägare

Handelsmannen och hökaren Johan Henrik Hermansson

övertog gården 1755 (se tidigare 2.43–44). Om honom finns följande noteringar:

4.9.1739 (EIIb:34): Jean Hermansson hade åtskilliga gånger under *kommerserådet Jacob Sahlgrens* livstid anhållit att få avlägga borgared. Han var borgarson och född i Göteborg. Han hade gift sig med en borgaränka. Han ägde fast egendom och hus och gård (Magasinsgatan 2.43, 31–44). Han hade länge betalt skatt och inkvartering.

23.3.1745 (Gbg mag. 34): Handelsmannen och hökaren Johan Henrik Hermansson borde upprätta inventarium efter sin kära maka Christina Bryngelsdotter. Han hade två styvbarn, vilkas far var Matthias Eklund. Dottern *Maria Eklund* hade i 6–8 år varit hos Lars Hernberg i Stockholm. Sonen *Lars Eklund* hade varit i svärdfejarlära i Göteborg.

10.3.1746 (EIIb:38): Fjorton kreditorer skrev följande: ”Alldenstund det utaf uppteckningen, som öfver Herr Johan Henrik Hermanssons och dess afledna hustrus Christina Herenborgs ägendom den 28 sistl. Martii (1745) lagligen upprättad är nogsamt befinnes att samma inventarium allenast bestiger till 982 d 28 öre och sterbhusets gjäld och skuld till fast större summa 1359 d 14 1/3 öre” fann man att om egendomen skulle förauktioneras skulle behållningen aldrig uppstiga till differensen mellan sterbhusets gjäld och skuld, så att var och en fick sin fulla betalning. – Hermansson fick respit att avbetala sina skulder efter hand.

Vid bouppteckningen i mars 1745 var tillgångarna hus och gård på Magasinsgatan med en liten inmurad kittel, 650 daler samt en ödetomt gentemot föregående, köpt från avlidne Fridell arvingar, daler 229.

Den 10.8.1753 (EIIb:74) Borgaren Johan H. Hermansson lånade 100 d smt i transportsedlar av *kommissarie Carl Fr. Greiffe*. Pantsatte hus och gård på Spannmålgatan näst intill hökaren Bengt.

Den 12.9.1755 (EIIb:82) 1755 *David Hertig, And. Lundbeck* och *J. Lundström* hade enligt attest den 5.7.1755 på *tunnbindaremästare Bengt Smedbergs* anmodan varit hos borgaren Joh. Hindr. Hermansson boende näst intill Smedberg på Spannmålgatan och besiktigat den olägenhet Smedberg klagade över.

I Hermanssons gård låg dynga och orenlighet in på Smedbergs vägg, som inverkade rötande på väggen och gav stank och elak lukt i husen jämte det att ett uppfyllt avträde utan tak och väggar stod intill Smedbergs vägg. Dessutom var rännstenen igenfylld och samma orenlighet över en halvpart efter Smedbergs vägg. Det omtalades den 16.3.1755 att *stadskassör Ifver Sörensson* hade svärfadern Herr Johan Hinr. Hermansson.

Johan Henrik Hermanssons andra hustru var Catarina Dorotea Boustedt, död 1764, syster till avlidne *sjötullsvaktmästare Petter Boustedt*. (Berg II:5–6, 118)

Johan Henrik Hermansson efterlämnade denna gård vid sin död 20.9.1776. [bou 16.10.1776] 1 366 d smt, därav hus och tomt på Spannmålgatan, värderad 995 d smt.

Gården såldes på auktion den 16.9.1777 till hökaren Claes Petter Almroth. Läget angavs vid utauktionerandet till stadens norra del och fjärde kvarter mellan hökaren Anders Kollanders gård å östra och tunnbindaren Mäster Bengt Smedbergs hus å västra sidan belägna hus och gård. Utropssumman var 233 rdr 16 skill specie. Almroth köpte den för 224 rdr specie. 30-penning 7 rdr 22 sk 6 rst. Första utbud 7.4.1783. Almroth ägde den som ödetomt 1800.

1807 var ägaren till denna ödetomt handelsmannen David Low.

Den 6.7.1810 upptogs 9.8 tillsammans med tomterna 9, 10 och 11 i samma rote, då också öde, i bouppteckningen efter murmästare Joakim Erdman Otto Gammalins hustru Anna Regina Schönow, död 4.12.1809.