

Nionde roten, tomt 9

Kvarteret Tenngjutaren

Tjugonde roten 1637–57

Tunnbindaregård från 1669

Elfte roten 1657–70

Spannmålgatans södra sida öster om
östra hamnen nära vallen

Sven sågares hustru 1648–49: 1 mtl, *Sven sågare* 1650–52: 1 mtl, 9.9

Per (Peder) Simonsson masthuggare

1650–55: 2 mtl, 1656: -18 1657: -9

****XI**** 1657h +-16 1658: 2 mtl, 1659–63: 1½, 1665: 4, 1666: 2

Torkel sågare R20 1653: 1 mtl

Jon Larsson (Piett)

1653–63, 1656–60 ”med sonen Böcker”

1663 med sin måg

Per carduansbereder 1663

Anders Helgesson Böcker

1669–1715

Gustavi tomtöreslängd 1670–81: 1 tomt

Anders Helgessons till namnet okända första hustru begravdes i Gustavi den 29.10.1669.

Den 21.11.1670 lagbjöds första gången Peder Simonssons gård, såld till Anders Helgesson Böcker. I februari 1682 berättas att Anders Helgesson Böcker hade gått i borgen för Knut Anderssons dräng, vars syster var Ragnilla Larsdotter. Anders Helgesson och hans hustru *Marit Persdotter* sålde deras halva tomt, akterplatsen med en nattstuga och stuga i deras gård vid Spannmålgatan mellan Anders Persson Böcker i väster och Christoffer besökare i öster till *båtsmannen Anders Andersson* för 60 rdr kurant. Enligt en bouppteckning (1703:147) skulle Anders Helgesson Böcker gifta sig en tredje gång, varför han skulle tillfredställa arvspretentionerna hos barn och styvbarn: i första äktenskapet hade han dottern *Karin Andersdotter*, troligen gift med *Jan Torstensson*, som undertecknar med i sönerna andra äktenskapet *Per och Anders Andersöner* (se också Gbg AIIb:4 den 14.7.1704). Karin Andersdotter hade vid en tidigare avvitrning 80 rdr att pretendera. Hon hade fått 10 rdr. återstod 70 rdr. Per och Anders Andersson skulle i ett som allt i fäderna och möderne på grund av Anders Helgessons svaga villkor erhålla 20 d smt var. Testamente mellan Anders Helgesson och hans tredje hustru *Elin Ingemarsdotter* undertecknades den 24.7.1707. Elin Ingemarsdotter fick stolrum i Gustavi den 13.4.1707.

1715 års skattningslängd tillskriver Anders Helgesson en tomt värd 100 d smt, hus värt 120 d smt och lösejendomen 20 d smt.

1705–1710 angav tomtöreslängden att en *Anders Arfvidsson båtsman* var bosatt i gården: han hade 1715 lösegendomsvärdet 20 d smt och 1717 hustrun *Anna Larsdotter*– Anders Helgesson omtalas som avliden 23.12.1716.

Gården tillskrives i tomtöreslängden 1720

Anders Andersson Böcker.

Borgaren Anders Andersson begärde den 13.2.1721 laga inventering och avvittning i sin sal fars f.d. tunnbindaren Anders Helgessons sterbhus emedan hans styvmoder hustru Elin Ingemarsdotter skulle förmena sig vara berättigad till all egendom efter bemälte sin man.

Det visar sig 1725 att Anders Helgesson Böckers änka tillskrives ½ gården och att *Anders Arfvidsson båtsmans änka* 1725–1737 ägde halva gården med *fiskaren Olof Nilsson* som inneboende 1725. Den 8.12.1740 företogs bouppteckning efter *muraregesällen Olof Brattbergs avlidna hustru Anna Jonsdotter*. Hon efterlämnade hälften eller bakgården på Spannmålgatan mellan båtekarlen och åldermannen Båthman och Jon i Rommeleds hus, vilken hälft i ansende till husens oduglighet skattades till blott 60 d smt. i övrigt uppräknas bland bohagen fat, kannor, stop och skedar av trä. Hela behållningen utgjorde blott 10 d smt (Berg II:1–2, 386). Denna akterhalva ägdes 1745 av *Johan Ollander besökare*, då den kallas ödetomt.

Den främre halvan ägdes 1730 av ”besökaren” Anders Andersson. Den 27.4.1730 uppbjöds tunnbindare Anders Anderssons på Spannmålgatan belägna gård för kreditorernas räkning. Tunnbindare Anders Andersson tillskrives dock 1735 halva gården men 1737 var *Tore stadstimmerman* ägare av denna del. Den tillhör 1743 *tunnbindare Anders Gottfart* (se 9.10) och 1745–80.

Tunnbindare Bengt Smedberg,

(burskap 5.7.1745, blev ålderman, död 25.10.1780) övertog 1759 hela gården.

Enligt uppgift 14.9.1768 (EIIb:131) var tunnbindare Bengt Smedberg förmyndare för avlidne *tunnbindaremästare Hasselgrens* efterlämnade omyndiga dotter *Maria Catarina Hasselgren*. Smedberg var ovän med den andre förmyndaren *Olof Siöberg*. Maria Catarinas lagligen trolovade fästman *opperkyparen i Ostindiska Kompaniets tjänst Georg Kihl* hade avlidit under sin resa till Canton. Han hade testamenterat sin kvarlåtenskap till fästmön Maria Catarina. Båda förmyndarna hade råkat i en sådan skuld, att deras fasta egendom hade blivit graverade med inteckningar. Marias Catarina skulle snart med föräldrarnas samtycke förändra sitt civilstånd.

Den 14.5.1778 pantsatte Bengt Smedberg nummer 9 på Spannmålgatan till *dir. Johan David Casel* för skuld.

Bengt Smedberg efterlämnade hus och gård på Spannmålgatan mellan gelbgjutare Petter Borgström i väster och hökare Almroth i öster, 395 rdr specie samt hus och tomt på samma gata gent emot det förra (9.50) mellan karduansmakare Holmbergs änka och skräddare Nybergs änka (Sålades 1781 till hökare Collander för 3 700 d smt.)

Bengt Smedberg var gift tre gånger

1) med *Maria Lindström* (bou 28.1.1782)

2) med *Christina Berg*, död juni 1758 (bou 1.3.1759), dotter till *tunnbindaremästare Anders Berg*, död 1761 och *Anna Nilsson*, död 1763.

3) med *Brita Christina Nordström*, som efterlevde.

En dotter *Christina Smedberg*, född 1746 var gift med *tunnbindaren Johannes Rundquist*. Dottern *Maria Helena Smedberg*, född 1748, var 1780 änka efter *tunnbindaren mäster Lars Hammarström* i hans andra gifte.

Bengt Smedbergs änka omtalas 1785–87 som ägare av gården, som 1800 kallas hennes ödetomt. Hos henne bodde *mågen tunnbindaremästare Johan Peter Dahlberg*.

Den 27.10.1801 företogs auktion på avlidna tunnbindareänkan Britta Smedbergs tomt på Spannmålgatan på begäran av mågen tunnbindare Johan Peter Dahlberg. Den inropades av *dir. Jonas Tranchell* för 40 rdr. Tranchell uppbjöd tomten den 22.3.1802 och var ägare 1807.

Senare uppbud av 9.9

postvaktmästare O Gullbrandsson	28.9.1812
handl Arfvid Carlsson	12.3.1821
skomakare Carl Andersson	24.8.1829
Johan Fredrik Tilgner	11.12.1837

Senare uppbud av 9.8--9

karduansmakare J P Kindberg	4.11.1844
-----------------------------	-----------