

Tionde roten, tomt 40

Kvarteret Stadskvarnen

Se inledande anmärkningar till 10.31.

Redan 1704 påträffar man i tomtöreslängderna den förlovade soldaten *Bengt (Olsson) Wetterman*. *Anders Björnsson*, Stenungsön, lät den 2.5.1710 uppbjuda Bengt Wettermans hus på Kvarnberget för någon fordran hos denne. 1717 omtalas Bengt Olsson Wettermans hustru *Gundla Torkelsdotter* för att inför kämnärsrätten svara för något upptråde, som han ställt till med hos Bengt Wetterman upphämtades den 3.1.1715 *stadsbåtsmannen Lars Hansson Berg* ur arresten. Han hade i sitt hus haft boende en hustru *Gunilla Bengtsdotter*, vars man hade omkommit på Kungl. Maj:ts örlogsskepp Marstrand. Hon hade ett tag varit på landet och sökt tjäna pengar på räfsande vid höbärgningen. Sedan hade hon fått bo hyresfritt hos Lars Berg. Den kväll följande hände hade Lars varit och spelat på ett bröllop i Haga, där hans kamrat var brudgum. När han var borta, tog Gunilla sina saker och flyttade ur huset utan att visa ringaste tacksamhet eller ens ta avsked. Hon flyttade då till sin svärfader Bengt Wetterman. Dit gick nu Lars Hansson Berg och hans hustru *Ingrid Persdotter* för att fråga Gunilla om orsaken till att hon flyttat. När Lars Berg tog en spegel från väggen grep Bengt till en hammare för att slå Lars med. Gunilla började ösa vatten på Ingrid ur ett ämbar och slog Lars för munnen så att blodet rann.

Elisabet Nilsson Hale, hade suttit vid sin spinnrock, när hon hörde tumult och buller i Wettermans hus, som var hennes närmaste grannhus. När hon kom in i Wettermans stuga låg Gunilla, svärmodern och Gunilla ovanpå varandra på en kista medan Lars Berg stod på golvet och hade en hammare i handen ”den Wetterman begiärte tillbaka, hvilken Lars ock fick honom”. – Lars Hansson Berg dömdes till 40 mark i böter.

Bengt Wetterman kvarstod i längden 1720. Det finns där ingen antydning, om var Wettermans stuga låg men Elisabeth Hales uppgift om att han bodde i hennes närmaste grannhus gör antagandet, att han bodde i 10.40 naturligt. Gården 10.40 ägdes 1724 av *Måns Tuve*, om vilken det sades i tomtöreslängden, att han var enrollerad matros men dock betalade för näring. Han var (enligt Berg II:1–2, 18) bror till *Olof Olofssons* hustru *Karin Tuvesdotter* på Klöverön och *Bernt Tuve* på Tjörn. Den 19.8.1724 gjorde han inbördes testamente med sin hustru Karin Svendsdotter (Sven skrädarens dotter?), som var död 1755. Måns Tuve själv var död 1735. Karin Svendsdotter gifte om sig med *Anders Bengtsson Ahlbom*, som övertog gården och 1737 kallas krögare, 1745 arbetskarl och 1765 packhuskarl. Karin Svendsdotter var kusin till hökare *Gunnar Lindströms* hustru *Kerstin Sigartsdotters* far. Vid bouppteckningen efter henne 12.7.1755 sades Ahlbom äga ett litet hus med tomt på Kvarnberget mellan *timmerman Algot Olofsson* och *stensättare Olof Ödman* (alltså mellan 10.41 och 10.39, se Berg II:1–2, 18).

Gården såldes 2.3.1772 av *packhuskarlen Anders Ahlboms* änka till *brandvaksrotemästare Tore Strömberg*. Vid bouppteckningen efter hans hustru *Annika Andersdotter* den 9.9.1773 sades han äga ett litet hus och tomt på Kvarnberget, inköpt från Ahlbom. 1793 kallas gården avsk. rotemästare Strömbergs ödetomt. År 1800 ingick den bland underskulen Claessons ödetomter.