

Tionde roten, tomt 71

Kvarteret Navigationsskolan

Kvarnberget

Det tycks i början av 1700-talet ha funnits två skeppstimmermän *Sven Engelbrektsson* i Göteborg. Den ene var *Sven Engelbrektsson* ”i Kåhög”. Denne skrev 21.10.1696 ansvarsbrev som förmyndare för sin *svåger Anders Svensson* på 459 d 17 5/6 öre, som denne hade ärvt efter sina *föräldrar Sven Larsson (Kåhög)* och *Barbro Andersdotter (Ankar, Anders Andersson smeds dotter, se 7.65)*. Hans första hustru hette *Annika Svendsdotter (Kåhög)*. Denne *Sven Engelbrektsson* drunknade i hamnen (bou 9.4.1723). Hans änka hette *Brita Ström*.

Den här boende skeppstimmermannen *Sven Engelbrektsson* var 1717 gift med *Brita Andersdotter*. Han kallas 1725 i tomtöreslängden ”gammal skeppstimmerman, fattig och förlamad”

Han avlöstes 1730–40 av stadsbåtsman *Petter Pettersson Hög*. 1745 ägdes gården av stadstimmerman *Lars Anderssons* änka. Sedan blev gården ”ene av stadens ödetomter”.

Den andra blivande ödetomten ägdes troligen 1715 av stadsbåtsmannen *Lars Hansson Berg* och 1717 av hans änka: där bodde då också *soldathustrun Justina Johansdotter* och *soldatänkan Gunilla Larsdotter*. 1717 hade gården övertagits av stadsbåtsmannen *Anders Skara* och 1733 av avskedade soldaten *Christoffer Zeiner* (jfr 1737:72 och 74). Denne bodde 1730 10.55. Troligen var han densamme som avskedade soldaten *Christian Zeiner*, vars änka nämnes fattig 1740: hennes ödetomt omtalas här 1745. Stadskamrer *Kollinius* ingav 21.7.1749 och påpekade att avskedade soldaten *Christian Zeiners* ödetomt i tionde roten (dåvarande nummer 75) ”af ingen nyttias eller brukas utan en tid bortåt varit skriven för alldeles öde och obebyggd”. Arvingarna fanns ej i staden.

Stadens båda ödetomter låg obebyggda yll omkring 1770, då de tydligen inköpts eller tilldelats garnisonskorpralen *Johan Starke*. 1780 skrevs de på *pigan Ebba Starke*, 1783 ånyo på *Johan Starke*. Bouppteckning efter hans hustru *Ingeborg* hade företagits 31.5.1782.

En första auktion på avskedade korpralen *Johan Starkes* på *Kvarnberget* i tionde roten under nummer 74 och 75 belägna hus och gård ägde rum den 16.5.1786. Den bestod av fyra under- och tvenne överrum med eldstäder, tvenne kök, vindsrum, en under huset av gråsten uppmurad källare, tillräckligt gårdsrum med nödiga ”utbodas” samt näst intill på västra sidan av huset belägen obebyggd tomt av 24 alnars längd.

Fältväbeln N. N. Grimbeck var av regementschefen förordnad att å korpral *Starcks* omyndiga sonsons vägnar göra förbehåll att dennes arvslott skulle innestå i gården. Hälften av gården hade tillhört barnets fader *Johan Peter Stark (Starke?)*. Gården var värderad till 1 300 d smt. *Johan Stark* själv inropade den för 250 rdr specie.

Men en ny auktion skulle enligt magistraten den 2.7.1792 företagas på korpral *Johan Starks* utmäta i tionde roten belägna hus och gård, värderad till 250 rdr. Den inropades av hökaren *Peter Lund* för 200 rdr den 8.1.1793 strax före den svåra *Kvarnbergsbranden* den 10.4.1693. Hökaren *Peter Lund* ägde ödetomten 1800 och hans änka 1807.