

Andra roten, tomt 25

Kvarteret Varuhuset

Elfte roten 1637–57v

Kungsgatan mellan Västra Hamnen och

Femte roten 1657h–70

Korsgatan

Gunne Torstensson skräddare 1656: 1.20, 1657–9–9

1658: 3, 1659–60: 2½, änkan 1661: 2½, 1/2 1662: ½ 1666–70

Torsten snickare ibid 1656: -18, 1657 –9 + -16, 1658: 3, 1659–61: 1, 1662–63: ½

Gunnar Torstensson skräddare bodde åren 1642–55 enligt mantalslängderna i elfte roten. Den 11.10.1677 begärde Torsten Gunnarsson på egna och Marcus Andersson på sin hustrus vägnar värdering av deras avlidne faders och svärfaders hus och gård på Kungsgatan belägen mellan biskop Laurentii gård i öster och framlidne boktryckaren Amund Grefwes gård i väster, som de ärvt. – Vid denna tid bodde Torsten Gunnarsson skräddare i sin svärfaders *Gunne Clementsson svarvares* gård i västra hörnet mellan Kungs- och Korsgatan i samma rote.

(Gården enligt Gbg prot. 11.10.1677 belägen mellan biskop Laurentii Billichius gård i ö och sal. boktryckare Amund Grefwes gård i v.)

Petter Handskmakare 1666

Reinholt Bontius 1669

Herr Cassören Törnebom 1 tomt 1675–77

Mäster Daniel balber (barberare) 1681

Marcus Andersson skräddare

1675–81 G 1676–81

Den 3 maj 1680 betalade Marcus Andersson skräddare 3 daler i huseköpspenning för en gård som han dels ärvt på sin hustrus vägnar, dels tillhandlat sig av sin hustrus syskon för 92 rdr. Marcus Anderssons hustru *Kerstin Gunnarsdotter* överlevde honom. När hon den 21.1.1692 avled var hon omgift med *skräddaremästare Anders Olofsson* (bou 1705) och sades i bouppteckningen den 4.3.1695 med förre mannen ha sönerna *Anders och Gunnar (Marcussöner) Borg*. Hus och tomt på Kungsgatan värderades till 450 d smt. Arvskifte efter Anders Olofssons andra, till namnet okända hustru gjordes 27.9.1702.

Fr.o.m. 1704 ägdes gården av Anders Olofsson skräddares tredje hustru och änka *Catharina Jonsdotter Hwalfisk*. Hon gifte om sig med *skräddaren Lars Hjortman*, som enligt tomtöreslängden var ägare 1706–17 och hade blivit borgare 1.3.1705. Han pantsatte den 10.7.1708 till ”Jöns Perssons barn” gård på Kungsgatan mellan kopparslagare Hans Wolfart i öster och salig Olof snickare i väster. Gården värderades 1715 sålunda: tomt 200. hus 240, lösöre 60 d smt 1715–17 hade Lars Hjortman *gesällen Lars Mellberg* och *läregossarna Nils och Börge Larsson*. Då levde Catharina Hwalfisk som troligen också blev Hjortmans änka och 1718–26 ägde gården. Efter branden 1721 låg den öde i 20 år.

Samuel Schutz, som enligt mag-prot 13.4.1740 ägde gården fr 1727 efterträdde som ägare 1743 av *sadelmakare Christoffer Dehio*, som 11.2. tillsammans med sin hustru *Christina Brockman* 1745 sålde gården till *hospitalskommissarie Anders Maijgren* för 2 700 d smt. Den 14.2.1745 pantsatte Anders Maijgren till *hovrådet Magnus Lagerström* för lån av 1 500 d smt på två års tid av *assessor Olbers* omyndiga barns arvsmedel sitt av *sadelmakare Christopher Dehio* tillhandlade hus och gård på Kungsgatan mellan avlidne kopparslagare Hans Wohlfarts och bokbindare Torsten Winbergs gårdar. För lån av 1 100 d smt pantsatte han gården den 3.10.1751 till *politieborgmästaren Jacob Schutz*. (Vid u 15.3.1762: ”mellan bokhållaren vid Ostindiska Kompaniet Herr Jonas Malm Ericssons hus å västra och klädesfabrikören Mästare Jonas Flobergs gård å östra.”) Anders Maijgrens första hustru var *Ingrid Maria Edenberg*, död 27.7.1747. dotter till *handl Martin Edenberg*, död 20.6.1729 och *Christina de Silentz*, död 27.1.1745. Enligt bouppteckningen efter rådmannen Andreas Maijgren 25.9.1773 ägde han ”hus och gård på Konungsgatan värderad lagligen med tapeter, eldstäder och annat nagelfast innanrede” till 5 250 d smt. 1772 hade äganderätten till gården övergått till Anders Maijgrens andra hustru och änka *Christina Charlotta Poppelman*, dotter till *kyrkoherden i Starrkärr Daniel Poppelman* och död på Burgården den 23.10.1783. Gården tillhörde 1784 Anders Maijgrens änkas arvingar men hade 1785 delats till hälften var mellan dessa och *handlanden Jonas L Rotzell*, vilken var ensam ägare av 2.25 1787. Han lät för 11 600 d smt eller 1 933 rdr 16 skill specie uppbjuda ”ett i stadens andra kvarter vid Konungsgatan mellan Chatheta Herr Magister Westbergs å östra och Fabrikören Flobergs å västra sidan belägit hus och gård” som tillhört Rådman Anders Maijgren i livstiden och som den 1.10.1785 sålts av dennes måg *löjtnanten, senare översten och riddaren av svärdsorden, Gustaf Giers*, född 1748, död 9.2.1825 och hans hustru *Johanna Elisabeth Giers* samt hans svåger *Carl Maijgren*. Jonas Rotzell gifte sig 19.5.1780 med *Cajsa Meister*, dotter till *regementsfältskären Fredrik August Meister*, född 29.10.1706, död 30.8.1768 och *Anna Elisabeth Bauch*, född 1723, död 31.7.1777, Jonas Rotzell, som avled 30.1.1792, efterlämnade bl.a. den s.k. Wauxhallen utom Carlsport, bestående av två trädgårdar med åbyggnader. värderad 3 000 rdr specie. Behållningen var 2, 601:40 rdr specie.(Berg II:9–10, 167).

Gården tillhörde 1795 *handelsman C G Lundgren* och 1798 (uppbud 3.9.1798)

handelsman Jacob E:son Svanberg, som sålde till *handl N. M. Åkermark* (uppbud 17.4.1809).