

Fjärde roten, tomt 132

Kvarteret Härbärgen

Sextonde roten 1637–57

Fredsgatan – Östra hamnen

Åttonde roten 1657–70

Drottninggatan 58 (liksom 4.131)

(Lille) Olof Andersson

1640–44, 1646–49: 2 mtl, 1645: 3 mtl

Britta (Börta) Lille Olufs, Börta Olufs Enkia 1650–51, 1653: 1mtl, 1652: 2 17 1656–57v (VIII), 1659–60: ½, 1661–62: 1, 1666–70

Sara Olufsdotter 1674

Per Svensson soldat 1666, 1689. 1670–74 (spridda år)

En Peder Svensson stadssoldat omtalas redan 1644–49 och 1655 i rote 14.

Per Andersson änka

1674–81, kallad öltapperska i M1676

Hon är uppenbarligen identisk med den *Britta Andersdotter*, vars arvingar ägde hennes gård ännu den 21.5.1695 men som sedan samma år sålde den till

målaremästare Gabriel Michelsson Boll (Båld)

för 95 rdr kurant. Han uppbygger den första gången den 19.8.1695. Den sägs då ligga ”emot val-len med vinförlåtare Olof Eriksson i väster och Mikael Rasmusson i öster”. Mikael R. sålde sin gård samma år och därför omtalas Gabriel Mikaelssons gård ligga ”mellan Olof Eriksson vinför-låtares gård i väster och skräddaren Måns Miöös i öster” när magistraten den 7.10.1695 lät ar-restera hus och gård för målaren.

Gabriel Mikaelsson Båld och hans hustru *Estrid Toresdotter* (vars syster var gift med *Jacob Jönsson Lind*, se 4.131) var barnlösa. De upprättade inbördes testamente i oktober 1698. Den 6.3.1699 pantsatte Gabriel Båld för ett lån av 150 d smt sin gård till hospitalet: den sades ligga mellan vinförlåtaren Olof Erikssons gård å västra sidan och ”Mekkel Rasmussons” eller ”Jessika Mekkels” å östra sidan.

I tomtöreslängden 1700 omtalas Gabriel Målares änka.

Estrid Toresdotter gifte om sig med

målaremästare Jonas Eriksson Grope,

efter vilken bouppteckning gjordes 21.7.1710. Han ägde då detta hus och gård på Drottninggatan. Estrid Toresdotter ingick samma år sitt tredje äktenskap med

skomakaremästare Bengt Bengtsson Miöö

(burskap 18.3.1701, begr. 6.10.1728), änkling efter *Johanna Andersdotter*. Bengt Miöö hade 1698 ägt hus och gård på Drottninggatan mellan Maria Coopmans i öster och Lorentz Andersson

brännvinsbrännare i väster (se 4.112) men hade på grund av dålig ekonomi snart måst lämna den. Han hade brodern *skräddaremäster Måns Miö*, bosatt i granngården 4.133.

Bengt Miöös barn i äktenskapet med Johanna Andersdotter omtalas i Kammarkollegii Städernas arkiv (Göteborg, vol. 9):

”Skomakaren Mr Bengt Miö tillsagt sine egne barn af förra giftet Bernt och Sara, som beroo i hans hus och Boo och han sörier sielf för barnsens föda och upfostring 300:–”

Närmaste modernefränder till Bernt och Sara var enligt bouppteckningen 23.7.1710 *konsistorie-notarie Bernt Wikström* (senare kyrkoherde i Skredsvik, gift 1708 med 14-åriga *Ingeborg Andersdotter Berg*), *klädesvävare Fredrik Giöbel* och *skräddaremästare Anders Jonsson*. Namnlistan antyder, att Johanna Andersdotter var nära släkt, kanske dotter till *skomakaren Anders Petersson Berg*, död c:a 1735, gift 1/ *Maria Johansdotter*, 2/ *Maria Wikström*, död mars 1745, syster till *kyrkoherde Bernhard Wikström* och till *klädesmakare Giöbels hustru Christina Wikström* (se 8.44–45).

Dottern Sara fick stolrum i domkyrkan södra läktaren 7 den 23.5.1718.

Vid bouppteckningen 1714 efter Estrid Toresdotter (begr. 30.9.1713) sades gården ligga på Drottninggatan mellan Måns Miöös änka i öster och Olof järndragare i väster. Den överläts till Bengt Miöö för 130 d smt. Enligt en annan version skulle han ha överlåtit gården till styvbarnen, Jonas Gropes barn. Vad dessa hette framgår av ovan nämnda arvsförteckning i kammarkollegii arkiv:

”Målaren Mr Jonas Gropes barn Gabriel, Petter och Maria hafwer Stijffadern Mr Bengt Miö och anförwanten Mr Kiellert skräddare hoos sig deras Fäderne och moderne och består i Huus och Gård till värde af 800:–”

Bengt Miöös tredje hustru *Ellika Hansdotter* (omtalad i upphandlingslängden 1717 liksom en *gesäll Sven Eriksson*) övertog sin avlidna mor *Hans Andersson Wächtares (eller Eks)* hustru *Karin Larsdotters* stolrum i domkyrkan 23.5.1719.

Bengt Miöö svarade i tomtöreslängderna för denna gård 4.132 fram till 1720. Sedan flyttade han till 10.26, d.v.s. de nya svärföräldrarnas gård i kvarteret Vindragaren vid östra hörnet av Spannmåls- och Torggatorna. I 10.26 bodde hela tiden 1638–75 *båtföraren Lars Väktare*. Fr.o.m. 1668 bodde där också båtsmannen *Hans Andersson Ek*, också kallad Hans Andersson Väktare. Hans hustru var troligen dotter till Lars Väktare, ty 1676 övertog makarna gården. Hans Andersson Ek var död 1719, då gården ärvdes av dottern *Ellika Hansdotter* och hennes man *skomakaremästare Bengt Miöö*.

Det framgår av inteckningsböckerna 18.11.1727 att *skomakaren Bengt Miöös styvson skomakaregesällen Petter Grope* tre gånger för att utfå sitt modernearv låtit lagbjuda och begära auktion på Bengt Miöös gård. Bengt Miöös svåger *båtskepparen Anders Olofsson* hade för att Bengt inte skulle bli husvill bistått honom med ett lån på 157 d smt att utbetala modernearvet med. I en obligation den 18.11.1727 förklarade sig Bengt Miöö vara skyldig *Anders Olofsson* sedan 3.8.1719 för den del, 100 d smt, som dennes hustru, *Bengts svägerska, Annika Hansdotter Ek* – tillkom i hans sal svärföräldrars *Hans Andersson (Wächtares)* och *Karin Larsdotters* hus och gård, som Bengt Miöö bebodde och innehade. För caution den 5.6.1720 för ett hos *glasmästare Petter Friberg* och *skräddaremästare Lönbom* upptaget lån till Bengt Miöös gårds uppbyggande tillkom 100 d smt liksom ytterligare kontant 32 d smt. Bengt Miöö erkände sig den 29.10.1720 ha

uppburit de 200 d smt som hans svåger *Lars Ahlgren (Apelgren?)* och hans svägerska *hustru Ingrid Eek* låntagit till sin nya gårds uppbyggande.

Skräddaren Johan Gudmundsson

lät den 11.7.1720 uppbjuda hus och gård beläget på Drottninggatan emellan Olof Järndragares arvingars gård å västra och skräddaren Måns Miöös änka å östra sidan, som han den 6.7.1720 köpt av Bengt Miöö, hälften i silverpenningar, hälften i plåtar, förutom en diskretion av 20 d smt till Bengt Miöös hustru. Det framgår av Göteborgs RR:s protokoll 1711:425, att *Erik Rubbo* hade en systerson Johan Gudmundsson, som ville bli skräddare. Johan Gudmundsson kallade sig *Borgström*, vilket namn bäres av en tunnbindarefamilj representerad av bl.a. *Petter Andersson* och hans son Lars Borgström, bosatta 3.10. Familjen stammade från en *Anders Gudmundsson Böcker*, som redan 1637 var bosatt 4.15 (kv. Värnamo). *Mäster Pehr Andersson Borgström* inlöste den 3.5.1707 sin sal. fader Anders Gudmundssons stolrum i domkyrkan. Detta stolrum hade Anders Gudmundsson Böcker erhållit så sent som 12 mars samma år genom transport av *Gunnar Andersson Böker*.

Skräddaren Johan Borgström var enda barn till Anders Gudmundssons tidigt avlidne son *Gudmund Andersson Böker*, vars hustru *Anna Olofsdotter* (alltså syster till Erik Olofsson Rubbo) fick stolrum i domkyrkan 23.5.1696. Ett Gudmund Andersson Bökers barn begravdes julafton 1693: samtidigt fick hans hustru böta för att hon ”kom för tidigt”.

Borgaren Johan (Gudmundsson) Borgström ägde gården 4.132 år 1732, då han omtalas ha fallandesjukan och vara helt fattig. Gården uppbjöds första resan 28.8.1732 för en fordran som (morbrodern) brännvinsbrännaren Erik Rubbos arvingar hade på 918 d smt.

Enrolleringsbåtsmannen Lars Ståhlberg

hade enligt inteckningsboken den 17.6.1734 av ett antal dannemän i Drängsereds socken, bl.a. Matthis Michelsson låntagit 250 d smt för inköp av hus och gård på Drottninggatan mellan *skräddaren mäster Nils Westbergs* hus och gård å östra och timmerman Erik Börgesson Bruhns på västra. Även han säges i lönelängden vara oförmögen och av ringa villkor. Lars Ståhlberg begravdes i Gustavi den 28.12.1740. Enligt bouppteckningen den 9.9.1741 efterlämnade han änkan *Sigrin Jonsdotter* och hus och tomt värt 436 d smt på Drottninggatan vid vallen mellan nyssnämnda grannar. *Nils Westberg* hade 1745 övertagit gården, som efter hans död (begr. D 7.6.1758) inköptes av

snickaren Lars Hedengren

på offentlig auktion den 21.7.1758 av Westbergs arvingar för 1 071 d smt. När snickarmäster Lars Hedengren den 21.4.1760 första gången lät uppbjuda gården angavs grannarna vara i väster hökaren Sven Björkman och i öster järnkrämare Jonas Westberg. Lars Hedengren ägde gården ännu 1790. Utom Hedengren bodde 1763 i huset: *gesällen C. Bergman*, *gossen H. Jiebel*, *skomakaren Jepperts änka* med *gesällerna J. Jeppert*, *P. Nyander* och *Peter Frantzendoth*. Gården kallas 1800 för snickaren Lars Hedengrens änkas ödetomt.

Senare uppbud av 4.132

brandvaktmästare Anders Bergman 25.6.1804

Senare uppbud av 4.131–132

änkan Anna Catharina Fernborg

26.2.1849

målare G A Rossing

26.11.1860