

Sjunde roten, tomt 20

Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen

Nionde roten 1657–70

södra sidan

Tänkbar tidigaste ägare *Olof Böker* (Olof Gunnarsson eller Andersson Böker?)

Oluf Andersson R19 1637: 2

Olof Böker *R19* 1639–41, 1645–49: 2 mtl, 1642–44: 3 mtl

Olof Gunnarsson R19 1648: 2 mtl *Olof Bökers Enkia R19* 1650: 2 mtl

Trolig efter trädare som ägare: Nils Böker *R19* 1651: 2 mantal *Nils*

(*Andersson*) Böker *R19* 1652–54: 2 mtl,

Nils Böker Cronbåtsman R19 1655: 1 mtl

Nils Andersson Böker 1665: 2

Per Andersson 1653

Stränge Olofsson 1662–63

Anders Böcker 1668–70

Olof Andersson Böcker 1670

Att Nils Andersson böcker fortfarande var verksam som tunnbindare 1664 framgår av följande rättegång vid överrätten i augusti detta år, då ett flertal av stadens tunnbindare vittnade. *Sven Jonsson* (burskap 11.2.1647, se 4.17) vände sig den 18.8 1664 mot *Nils Hansson*, som hade beskyllt honom för att bruka falska tunnor. Olof Böcker berättade, att Sven Jonsson för fyra år sedan hade begärt av honom att han skulle göra några tunnor åt honom, som ej var för dryga, varpå Olof Böcker sade sig ha svarat ”det gör ingen ärlig karl” och Sven Jonsson hade icke fått några tunnor av honom.

Trots att *Jöns Böcker* icke ville avlägga ed i saken på grund av svågterskap med Nils Hansson berättade han dock, att Sven Jonsson för några år sedan hade begärt mindre tunnor än de tillbörligen skulle vara. Jöns Böcker hade svarat ”det må fanen göra” och gav inte heller han några tunnor till Sven Jonsson. Av *Sven Jonsson* och *Sven Hansson Böckrar* hade Sven Jonsson aldrig beställt tunnor. *Per Böcker* sade på rättens tillfrågan, att Sven Jonsson hade begärt av honom, att han inte skulle göra tunnorna för stora. *Per* hade svarat honom: ”Jag weet wäl, huru jag skall göra dem”.

Lars böcker hade på Sven Jonssons begäran gjort 1½ läst tunnor men denne ville inte behålla dem, då de enligt hans mening var för dryga. Men *Lars Böcker* ansåg, att han hade gjort dem efter rätt mått.

Nils Andersson böcker ansåg sig endast ha gjort tunnor av rätt mått åt Sven Jonsson. Mot detta invände *borgaren Carl Olofsson*, att Nils Andersson böcker inte ville köpa tunnor av honom, eftersom det rörde sig om tunnor, som Sven Jonsson hade beställt och Nils Böcker fann dem för små. *Torsten böcker* sade sig aldrig ha gjort annat än rätta tunnor åt Sven. (Jämför Nils Böcker 7.71.)

Sjömannen Olof Biörnsson 1663–67

Den 25.2.1667 lagbjöds andra gången en gård på Sillegatan, vilken en sjöman ”Olof Biörnsson vid namn för 90 rdr köpt hafver af Nils Andersson böteker”.

Men Olof Biörnsson hann knappt tillträda egendomen förrän han avled. I justitiekollegiet avvittade hans efterleverska *Brita Andersdotter* sitt barns *Brita Olofsdotter* med 60 rdr i arv och pantsatte sin egendom därför. Rätten höll henne för att vara förmögnare. Hon skulle gifta om sig med

borgaren Christen Pedersson

1668–81 M1678 1 tomt

Gustavi tomtöreslängder 1670–81

1 tomt

Han omtalades i KR i juli 1667 som fullmäktig för *Jacob Herten*. Den 26.5.1676 anklagas han för olydnad mot *löjtnant Olof Biörnsson*.

Vid kämnärsrätten den 2.3.1687 besvärade han sig över att *Casper slaktare* låtit fängsla och insätta honom först på Högvakten och sedan i gisslekammaren. Casper förebar sig haft orsak därtill eftersom Christen Persson hade lockat hans son och suttit tre nätter och dagar i fylleri med honom.

Det var väl hans son den *Olof Christensson* (begr. 10.6.1706) som enligt 1696 års tomtöreslängd hade övertagit gården. Olof Christenssons *hustru Annika Jonsdotter* köpte 1707 ett stolrum i Gustavi kyrka, som hade överlåtits till henne av *hustru Annika Olsdotter Lerge*. Det upplystes då, att Olof Christenssons *hustru* några år tidigare till kyrkan hade avstått sin sal svärfader Christen Pehrssons grav till kyrkan under tornet, emedan hon ej mäktade underhålla graven. – Tomten värderas 1715 till 120, huset till 400 och lösöret till 40 d smt. Annika Jonsdotter bor ensam i gården 1717 som änka.

Visserligen står mågen *styckjunkaren Erich Komming* för gården i 1720 års tomtöreslängd men den 16.8.1720 sålde Annika Jonsdotter hus och gård på Sillgatan mellan Christian Borelii änkas hus i öster och avlidne handlaren Olof Anderssons arvingar i väster hållandes efter tomternas proportion på samma gata 77'×24' svenskt mått för 1 600 d smt och 80 dalers diskretion till

handlaren Jonas Granberg,

(fr Gransjöås, Härryda sn, Sävedals härad) som fick fasta den 26.9.1720. Innan han fick burskap som handelsman den 15.3.1716 var han enligt K 25.10.1715 boddräng hos *Johan Buchau*. Han fick stolrum i domkyrkan den 1.11.1717 [11.1.1717?] efter sal *Johan Persson*. Om Granberg och hans *hustru Margareta Lindman* se 7.23. Innan han köpte denna gård på Sillgatan uppbjöd han (tydligt förvägves) första resan ”ett hus och gård vid Östra Lille Hamnen beläget emellan framlidne Commissarien Wälb H Hans (rättat David) Wennerstiernas huus å norra och brännvinsbrännaren Erik Rubbo s å södra sidan, hvilken han sig af framlidne Rådmannen Anders Hindrichssons Erfwingar Cammereraren uti Kongl Maj:ts och Riksens Ständers banco Herr Arfwe

Dahln och dess jungfrusyster Christina Dahln sig tillhandlat hafwer för 2.500 d smt uti caroliner att betala efter köpebrevets innehåll den 29 dec 1719”.

Den 22.8.1720 lät köpmannen Jonas Granberg första resan uppbjuda hus och gård till Sillegatan beläget emellan Christian Boreli änkas gård på östra och Olof Anderssons arvingars gård på västra sidan, vilket han tillhandlat sig av hustru Annika Jönsdotter (registrets version Månsdotter) och dess mågar Erik Komming och *Johan Metzenius* för 1 600 d smt och en diskretion,

Granberg begravdes redan den 28.4.1725. Enligt bouppteckning 19.12.1726 efterlämnade han 2 102 d smt, därav denna gård på Sillgatan, värderad 1 000 d smt samt en obebyggd hörntomt vid Stora Hamngatan, 1 500 d smt. (Kort före sin död hade Jonas Granberg den 14.2.1725 fått laga fasta på tomt 5.20 köpt av handelsmannen Johan Busck (Berg II:3–4, 426)).

Enligt en ”årshandling” 1726 (EIIb:5, 19.12.1726) hade ”sal Jonas Granbergs efterleverska dygdesamma hustru Maria Linman i all sin tid fört en rätt gudlig vandel, varigenom hon persuaderat P Limmerhult och H Hising att taga förmynderskapet för hennes tre omyndiga barn”.

Före 1729 hade gården, som detta år värderades, övergått i

handlaren Magnus Ahlgrens

ägo genom Margareta Lindmans omgifte med honom. Den kallades 1730 ”köpmannen Magnus Ahlgrens andra gård” för vilken han åtnjöt 50 daler i hyra. Hökaren Måns Ahlgren fick burskap 1723. Han begravde sin första hustru *Kerstin Limmerhult* den 39.4.1726 och begravdes själv 12.10.1739. Bouppteckning efter honom ägde rum 1740 och efter Margareta Lindman 3.4.1752. Hennes dotter *Elisabeth Granberg* var 1752 gift med *handelsmannen Andreas Barthengren* (var död 1768). *Sonen Peter Granberg* (gift *Lisa Tranman*) fick burskap som handlande 7.4.1752. Han köpte 1767 systrarnas 2/3 i huset vid Stora Hamnen (5.20) men gjorde cession samma år. 1789 var han kontrollör vid Ostindiska kompaniet.

Magnus Ahlgren sålde denna gård vid Sillgatan den 30.1.1733 för 775 d smt till

tunnbindare Anders Fahlbeck

som pantsatte gården till Magnus Ahlgren, då köpesumman ej var erlagd.

Redan den 3.5.1748 sålde tunnbindareåldermannen Mäster Anders Fahlbeck och hans hustru *Gundla Ekelund* gården till

madame Anna Cornelia Hultman, född Hijsing, änka efter handelsmannen Börge eller Bergerus Hultman (burskap 10.4.1728, begr. Chr 18.12.1734). Han hade den 30.7.1729 av sterbhuset efter jungfru Carin Svendsdotter köpt huset 2.4, kv Vattenkällan, vilket sedan t.o.m. 1738 ägdes av Anna Cornelia Hijsing. Först 5.4.1762 uppbjöd hon sitt av tunnbindare Anders Fahlbeck för 1 500 d smt köpta hus och gård beläget på Sillgatan mellan f.d. borgaren Nils Wennerbergs eller numera skepparen Johannes Eriksson Mörks gård å västra och avlidne snörmakaren Matthias Winkelmans eller nu för tiden volonteuern Nils Lindquists hus å östra sidan (30-penning 50 d smt). Den 31.1.1772. sålde hon gården till

tunnbindaren Johannes Lindbom

som svarade för gården i tomtöreslängden fram till 1794. Han uppbjöd den 21.2.1785 sitt vid Sillgatan i stadens norra del och fjärde kvarter mellan borgaren Magnus Dahlgrens hus å västra och kronolänsmannen Anders Dahlströms å östra sidan belägna hus och gård, vilket han tillhand-

lat sig av änkan Anna Cornelia Hultman för 1 800 d smt eller 300 rdr specie den 31.1.1772 (30-penning 10 rdr specie).

Tunnbindaremästare Johannes Lindbom var född 20.11.1739 och fick burskap 11.5.1770. Han avled 20.2.1794, Då betecknades gården som bristfällig och taxerades till 500 rdr specie. Före 1770 hade han gift sig med *Maria Catarina Hasselgren*, död 16.10.1792, dotter till *tunnbindare Anders Hasselgren* och *Annika Nyman* (bou 29.6.1743)

Det sades den 20.11.1780, att tunnbindaren Johannes Lindbom resterade för en liten återstod på köpeskillingen för sitt hus och gård på Sillgatan. Inteckning lämnades denna dag av RR till förmån för hans myndling *jungfru Apelträ's* arvsmedel. – Hos honom bodde 1787 *hökaren Sven Arholm*.

1800 *Hökaren Sven Pettersson*

1800 *Garvaren Fagerströms hustrus hus*

Senare uppbud av 7.20

snusfabrikör Johan Sjöberg (se 7.18) 25.4.1825

Senare uppbud av 7.20-21

handelsman Frans Peter August Nordblom 14.1.1856

maskinist Johan Oscar Johnsson 27.4.1857

handl.J B Johansson 6.6.1864