

Åttonde roten, tomt 11

Kvarteret Nålmakaren

Tjugonde roten 1637–57v

Kronhusgatans södra

Elfte roten 1657h–70

sida öster om östra

hamnen

*Erik Månsson (skolappare) 1647–55: 2 mtl, 1656–57v ****X*****

1657h: 1, 1658: 3, 1659–63: 1½, 1665–66: 2, 1667–70

Erik Månsson skolappare kan vara identisk med en Erik Månsson hos *Malin Sax* 1641: Bofast i tjugonde roten blev han 1648. Den 5.1.1688 inregistrerades hans testamente med sin senare hustru Karin Andersdotter. Erik Månsson hade barn i sitt förra äktenskap som han i förmåga av lag och förmyndareordning före ingåendet av sitt sista äktenskap hade lovat halva delen av gård och hus i möderne. Den andra halvan tillkom Erik Månsson själv såsom hans eget avlingegods. I denna halva hade hans sista hustru Karin Andersdotter genom giftorätt sedermera blivit berättigad till hälften med honom. I detta hans hus och gård ägde alltså hans barn två lotter, hans hustru Karin Andersdotter en lott och han själv en lott. Han testamenterade nu sin hustru Karin Andersdotter hela sin fjärdedel i hus och gård samt alla mobilier och det ringa lösöre, som kunde finnas i deras hus utan lott och byte med hans barn, barnbarn eller deras arvingar nu eller framdeles. Även Karin skänkte sin man allt hon efterlämnade utan rätt för hennes syskon eller deras efterkommande. Testamentet hade undertecknats den 2.11.1687 och bevittnades av *Erik Nilsson däledragare* och *Kättil Säfwelsson*.

Skoflickaren Erik Månsson avled i början av 1688, varefter magistraten den 5.7.s.å. utsåg värderingsmännen borgarna *Måns Larsson i Kåhög*, *Olof Persson Krook* och *Hans Jonsson snickare* till hans hus på Kronhusgatan. I juni detta år framgår det, att till arvingarna hörde sonen *befallningsmannen Ambjörn Näbb* och änkan efter avlidne sonen *drabanten Måns Eriksson Näbb* å sin dotter *Catharina Beata Månsdotters* vägnar. Båda var bosatta i Stockholm. Sondottern krävde i oktober 1694 arv av farbrodern Ambjörn Näbb. Ytterligare en son till Erik Månsson, nämligen *Lars Näbb*, omtalas 1697.

Arfwe Larsson 1649 med 2 mtl hos Erik Månsson lappare.1653: 1 mtl

Lars Olufsson hos Erik Månsson lappare R20 1649: 2 mtl

Erik Svensson hos Erik Månsson lappare R20 1649: 2 mtl

Ännu 1700 står Erik Månssons änka skriven för gården i tomtöreslängden. Men redan den 5.12.1698 uppvisade en ny ägare murgesällen (senare murmästaren) Hans Hansson originalobligation för ett lån i banken på 15 d smt. Han lämnade i pant sin gård på Kronhusgatan mellan Gunnilla besökare i väster och sergeant Lars Andersson i öster,

Som ägare till gården anges 1705 Hans Hansson murmästare, Hans svarvare och Bengt Eriksson åkare. Den 7.9.1703 lät Anders Lerie första gången uppbjuda Hans svarvares gårdsdel på Kronhusgatan för skuld. Det beslöts den 25.8.1704, att *Mäster Anders Berg, Matthis Norman* och *Olof Bruhn* skulle värdera denna gårdsdel. I bouppteckningen efter Bengt Erikssons avlidna hustru Brita Larsdotter upptogs en gårdsdel mellan styckjunkaren Lars Andersson i öster och skeppare Olof Andersson i väster värd 45 d smt.

Den 24.4.1710 sålde Hans Hansson murmästare och Ingrid Andersdotter till borgaren Per Andersson och hans hustru sin halva gård och tomt fram till gatan belägen på Kronhusgatan mellan skeppare Olof Anderssons gård i väster och Gunne (Helgesson) båtsmans gård å östra sidan för 120 d smt. Detta köp måtte ha gått om intet, ty den 10.5.1713 lät Peder Larsson däledragare lagbjuda ett hus och baktomt på Kronhusgatan belägen mellan samma nyss nämnda grannar, som han tillhandlat sig av Hans Hansson, *Hans Bengtsson (svarvare?)* och Marit Larsdotter för 210 d smt. Fasta erhöles den 25 juni s.å.

Gården värderades 1715: tomt 150, hus 200.

Per Larsson däledragare behöll gården till sin död (bou 21.5.1734), då hans hus och tomt värderades till 332 d 16 öre smt. Hans hustru Rangela Andersdotter avled barnlös före honom (bou 21.2.1734). Makarna hade upprättat inbördes testamente 29.3.1717.

Krukmakaren Christian From

pantsatte den 28.9.1738 till *faktor Arvid Bäck* för lån av 300 d smt hus och gård på Kronhusgatan mellan båtekarlen Anders Olofsson å östra och skepparen Olof Anderssons änka å västra sidan. Vid bouppteckningen efter honom den 28.9.1743 sägs grannen i väster vara skraddaren Jöns Strömberg och husets värde vara 320 d smt. Han hade änkan Anna Persdotter och av hans två sambröder var en bosatt i Aalborg,

Med villkor att Anna Persdotter i sin återstående livstid skulle få bebo kammaren över stugan åt gatan sålde hon för 600 d smt gården den 11.6.1747 till

saltmätaren Nils Wettergren (ägare ännu 1765)

Bouppteckningen efter hans hustru Britta Eriksdotter ägde rum 1.3.1750: hennes föräldrar angavs bo på Björkön. Vid uppbudet av gården den 30.6.1759 angavs köpesumman vara 630 d smt: den 11.6. samma år skulle köpet ha ägt rum. 1765 ägdes gården av Nils Wettergren 1775 hade den övertagits av hökaren Anders Westman, som 1786 betecknades som arbetskarl och fattig. Hans änka ägde gården 1790.

År 1800 hade gården omvandlats till gata.