

Åttonde roten, tomt 55

Kvarteret Strykjärnet

Tjugonde roten 1637–57

Kronhusgatans norra sida

Elfte roten 1657–70

öster om östra hamnen nära vallen

Anders Nielsson bryggare 1660: ½

Nils skräddare 1660–61: ½

Anders Larsson Galle båtsman (från 1663) 1663 ½ 1665: 4 1666: 3, 1667–70 8.55 änkan Gustavi tomtöreslängd och Riksarkivets Mantal 1676: 1670–79. 1 tomt ”Anders båtsmans änka”) änkan 1680–81½ tomt (åbo *Magris Hansson* 1679).

Anders Galle omtalas första gången i rote 20 1649. Han betalade endast 16 öre i krigskontributionsskatt 1675. *Skepparen Tore Joenssons hustru Elin Andersdotter* stämde Anders Galle vid kämnärsrätten den 3.3.1666 för att han skällt henne för att vara trollpacka. Nej, inte trollpacka men skvallerbytta hade han kallat henne, bekände han.

Rear (Richard, Rear) Böcker 1668–70

Lars Rödhielp 1669

Anders deledragare 1666–69

Magris Hansson

1679–81. Gustavi tomtöreslängd *Magris Hanssons änka* ½ tomt 1680–81 (se 10.4). Det förefaller naturligt att citera, vad där står: Den 19.4.1692 berättade en *Lars Svensson*, att han köpt en halv tomt av *Mauritz Hansson* här i staden i samma månad. Den andra halva tomten ägde hans morbroder *Måns Larsson i Kåhög*, som *Lars Svensson* ovetande hade sålt den till *Gunne timmerman* i Göteborg. – Om det var denna tomt det gällde, vore det *Mauritz Hanssons änka*, som skulle vara säljaren.

Lars Svensson järndragare

1692–1696–1730

1715, då han hade *Nils Melgren* och *Olof Timmerman* som hyresgäster, värderades tomten till 150, gården till 400 och lösöret till 300 d smt. Samma hyresgäster bodde kvar 1717 hos *Lars Svensson järndragare* och hans hustru *Johanna Olofsdotter* men nu talas om *enrollerade timmermannen Olof Winblad* med hustru *Kerstin Olufsdotter* och *Nils Mälgren* med hustrun *Ingeborg Nilsson*. 1720 bodde där i stället blivande ägaren till 8.53 *Sven Olsson uppsättare* och *Sven Eriksson uppsättare*. 1725 nämns *Lars Svensson järndragares son borgaren Sven Larsson*.

Enligt bouppteckningen 1730 avled emellertid *Lars Svensson järndragare* barnlös, varför sonen måste ha avlidit före fadern *Annika Olufsdotter* efterlevde. Makarna ägde hus och tomt på Kronhusgatan mellan järndragare *Sven Olufsson* i väster och skomakare *Petter Ström* i öster, värderad 548 d smt.

Sven Andersson järndragare

ägde under några år 1732–35 gården och pantsatte 15.3.1735 dels sin gård på Kyrkogatan, dels denna gård på Kronhusgatan. Före 1737 övertogs gården av

underbrandmästare Anders Hellman,

som erhöll burskap som hökare 18.12.1743. Bouppteckningen efter hans första hustru *Karin Jonsdotter* ägde rum 24.11.1743. Själv avled han 12.1.1763. Innan bouppteckningen företogs, inträffade branden på Kronhusgatan 9.2.1766. I en libell klagade änkan *Brita Hellman* över att åtskilliga av hennes utflyttade saker saknades. Hela taket med pannor och läkten över huset hade i grund fördärvats, vilket hade lett till att spis- och ugnsmurar skadats av regn och vatten. För att bibehålla sina hyresgäster, av vilka hon och hennes tre små barn hade att livnära sig, hade hon måst kosta på reparationer för vilka hon nu begärde ekonomisk hjälp (EIIb:118, 27.6.1766). Samma år tillät madame *Brita Hellman* sina två styvsöner *handelsbetjanten Jonas Hellman* och hans bror *Jöns Anders Flobeck* att inteckna gården på Kronhusgatan för *Jonas Hellmans* skuld på 1 000 rdr. *Flobeck* ville också ha kvarstad på 100 tunnor sill. *Jöns Hellman* ägde. Enligt bouppteckningen efter hökaren *Anders Hellman* den 1.10.1768 såldes hus och gård på Kronhusgatan för 8 000 d smt till

hökaren Anders Hallberg.

När denne 1752 i januari (EIIb:69) sökte burskap och hökerirättigheter hänvisade han till att han hade tjänat H Hising i fem år. Burskap erhöll han 13.7.1753. Möjligen var han gift med *Anders Hellmans* änka, ty hans hustru var *Brita Ljunggren*, död 6.3.1799, syster till *Ingrid*, gift med *hus-timmerman Oluf Möller*. *Anders Hallberg* avled 13.7.1786. Bouppteckningen den 13.9.1787 upp-tar hus och gård nummer 55 Kronhusgatan mellan handl. J. O. Otterdahl i öster och kämnär *Sire-nii* änka i väster. Änkan ägde gården ännu vid den svåra eldsvådan natten mellan 3 och 4 januari 1794.

Uppbud: se 8.56 och 8.57.